

ANTI SMOKE

ANTI ROOK

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za



'Laat me alstublieft het kwaad van roken zien?' iemand kunnen vragen, om die we geven de volgende reactie:

Een van de zeven hoofdzonden is vleeselijk verlangen. (Kolossenzen 3: 5-6). Dit is een zinnelijke, onbevredigde eetlust; een oncontroleerbare hunkering; een kwade hartstocht. Het menselijk lichaam heeft geen enkele vorm van tabak nodig. Tabak is geen voedsel dat bevredigt, maar is puur een giftige drug die een steeds toenemende, onbevredigde eetlust opwekt, die vleeselijk verlangen wordt genoemd. (Kolossen zen 3: 5-6). Vleeselijk verlangen wordt gerekend tot de zeven hoofdzonden die worden genoemd: **trots, hebzucht, vleeselijk verlangen, woede, gulzigheid, jaloezie, luiheid.**

Het feit dat bijna iedereen rookt, neemt niet weg, of excuseert het kwaad van deze gewoonte niet. Gods Woord verklaart : "Er is niemand die rechtvaardig is." "Iedereen heeft gezondigd en is ver verwijderd van Gods reddende aanwezigheid." (Romeinen 3: 10,23). " Alle van ons waren als schapen die verloren zijn gegaan, ieder van ons gaat zijn eigen weg." (Jesaja 53: 6). Omdat een bepaalde kwaad universeel is geworden, is geen excuus voor overgeeft in het.

God veroordeelt onnodige of zondige verspilling. Waarom geld uitgeven aan wat niet bevredigt? Waarom zou je je loon uitgeven en toch honger hebben? "Ze putten zichzelf uit in nutteloze arbeid, en alles wat ze hebben opgebouwd gaat in vlammen op." (Jesaja 55: 2; Habakuk 2:13). Het is beslist niet Gods wil om geld, tijd en gezondheid te verspillen , of het nu gaat om alcohol, tabak of enig ander schadelijk item . De miljoenen ponden die tabaksfabrikanten verrijken, zijn een hoge prijs voor rook en as, zenuwslopende zenuwen en gebroken harten, keelpijn, bronchiale ontsteking en de dood door longkanker. Het feit dat de hoofdinspecteur van een Londens ziekenhuis verklaart dat meer dan 100.000 mensen in Engeland in onwetendheid zijn gestorven aan longkanker als gevolg van het roken van sigaretten in de afgelopen twintig jaar, en dat ten minste nog eens 250.000 mensen langzaam zullen sterven in het volgende decennium, als gevolg hiervan zondige praktijk bewijst het is kwaad. Andere nog schokkender cijfers kan worden gegeven f rom over de hele wereld, en zelfs de medische wetenschap is het begin tot de vreselijke prijs die slachtoffers tabak betalen te realiseren. De tabak roker, vooral de ene die inhaleert de rook, is langzaam, maar zeker, het plegen van zelfmoord op

de afbetaling plan. "De man die sterft op de leeftijd van 40 of 50 aan de ziekte van degeneratie, toen hij geleefd kunnen hebben tot de leeftijd van 70, 80 of 100 jaar, heeft als voorwaar zelfmoord gepleegd als de ene die op het draait gas jet," write Dr. H. Bress.

Hoe doodt tabak?

Veel mensen, die hebben last van lepra voor vele jaren, sterven aan kanker, longontsteking, hart-en vaatziekten of andere ziekten. Tabak doet hetzelfde, het doodt indirect en ontsnapt aan de schuld.

"Sigarettenrook heeft een gewelddadige werking in het zenuwcentrum en veroorzaakt een degeneratie van de hersencellen, wat vrij snel is bij jongens. Geen enkele jongen of man die rookt, kan werken in mijn laboratoria." Th. A. Edison. "Bekeerlingen in een kerk vallen in de regel terug als ze de tabak niet opgeven."

- J. McAuley.

"Een baby die wordt geboren uit een moeder die sigaretten rookt, is ziek. Hij is vergiftigd en kan binnen twee weken na de geboorte overlijden. De postmortale vertoont degeneratie van de lever, het hart en andere organen. Zestig procent van alle kinderen die worden geboren uit gewone moeders sigaret roken, sterven op een vroege leeftijd, meestal voordat ze twee jaar oud zijn." - Dr. Ch. L. Barber.

Vaders en moeders, als moordenaars van hun eigen kroost, zal zich moeten verantwoorden voor God op de dag des oordeels.

Het zou me niet verbazen als wat we lezen in Ezechiël 8: 17,18 verwijst naar het kwaad van het roken en snuiven van tabak; "Ze zijn niet tevreden met het doen van al de walgelijke dingen die je hier hebt gezien en met het verspreiden van geweld door het hele land. Nee, ze moeten ze hier in de tempel zelf komen doen en me nog bozer maken. Kijk hoe ze me beledigen in op de meest aanstootgevende manier mogelijk! (Een verwijzing naar een heidense rite van een tak tegen de neus zetten). Ze zullen al de kracht van mijn woede voelen. Ik zal ze niet sparen of hen enige genade tonen. Ze zullen gebeden tot me schreeuwen als zo hard als ze kunnen, maar ik zal niet naar ze luisteren. " Een heilige God haat deze slechte modepraktijk, het tabakskwaad .

Kerkgangers veroordeelden iedereen die in het kerkgebouw durfde te roken , vooral tijdens een kerkdienst. Misschien is je niet geleerd dat, omdat Christus Zijn lichaam gaf om gekruisigd te worden en weer opstond uit de dood, Hij onze lichamen en harten heeft gekozen om door Jezus van alle zonde gereinigd te worden en vervuld met de Heilige Geest, om Zijn tempel te zijn. . "Weet u niet dat uw lichaam is de tempel van de Heilige Geest, die woont in jou en wie werd gegeven aan u door God Je hoeft niet behoren tot uzelf , maar aan God, Hij kocht je voor een prijs. Dus, gebruik uw lichamen tot eer van God. " (1 Korintiërs 6: 19-20). "De zonde mag niet langer heersen in uw sterfelijke lichaam, zodat u de verlangens van uw natuurlijke zelf gehoorzaamt . Noch moet u enig deel van uzelf overgeven aan de zonde om voor goddeloze doeleinden te worden gebruikt . Geef uzelf in plaats daarvan aan God, als degenen die dat wel hebben gedaan. gebracht van de dood naar het leven, en

geef je over je hele wezen om Hem te worden gebruikt voor rechtvaardige doeleinden." (Romeinen 6: 12,13). "Dus als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig, en jullie zijn zelf Zijn tempel." (1 Korintiërs 3: 16,17).

Waarom bewaren en verontreinigen we datgene wat God heeft uitgekozen om Zijn tempel te zijn, dwz ons lichaam?

Tabak en Satan

Een zekere gemeenteraadslid, een vriend van mij, bekeerde zich tot Christus en gaf zijn leven aan God over. Hij werd verlost van drank, maar bleef een slaaf van tabak. Hij deed zijn best om te stoppen met roken, maar kon dit slechte verlangen niet overwinnen. Zo nu en dan hij zou de sigaretten, gooi pijp en tabak uit de buurt, maar op weg naar het kantoor van de volgende dag, kon hij niet voorbij de eerste winkel zonder de aanschaf van een goede voeding weer. Toen hij zich steeds meer realiseerde dat hij nog steeds een arme slaaf van dit onkruid was, werd hij ontmoedigd en wanhopig.

Op een koude winteravond zat hij alleen in zijn zitkamer en warmde zich op bij de open haard en rookte zijn pijp. Hij schaamde zich er erg voor dat hij zo'n slaaf van zijn pijp was en overwoog daarom om hem weer in het vuur te gooien. Hij wist dat als hij dat zou doen, het gewoon zou betekenen dat hij de volgende dag een nieuwe pijp zou moeten kopen. Hij zat er ernstig over na te denken, toen hij plotseling de duivel in de hoek van de kamer zag staan, hem grijnzend en lachend zozeer als te zeggen: "Ik heb je gebonden, je kunt me niet ontsnappen!" Dit was zo echt dat hij op zijn knieën viel, zich realiserend dat dit verlangen naar roken per slot van rekening niets anders was dan de kracht van

de duivel. Hij riep tot God om hem volledig uit Satans slavernij te verlossen. God verlostte hem en hij rookte gedurende 34 jaar nooit meer, waarna hij naar de hemel ging.

Iemand stelde de vraag: "Mag een christen roken?" "Nee, een christen moet branden en niet roken", was het antwoord. Een rokende lamp is een zwak, aanstootgevend licht. Onze lichten moeten branden zodat de hele wereld het kan zien! (Mattheüs 5:14 - 16)

Er zou een groot boek kunnen worden geschreven om het kwaad van roken te bewijzen vanuit een spiritueel, moreel, fysiek en economisch standpunt. Roken, zoals dronkenschap en alle andere zondige gewoonte, is een egoïstisch verlangen. Het dwingt anderen, ook kinderen, die van frisse lucht houden, om vieze, rokerige lucht in te ademen, om nog maar te zwijgen van de dampen die een roker verspreidt waar hij zich ook maar verplaatst.

Verlossing

De waarheid van Romeinen 7: 15-25 is ook van toepassing op tabaksslaven van welke vorm dan ook: "Omdat wat ik doe is wat ik niet wil doen. Wat een ongelukkige man ben ik! Wie zal mij redden van dit lichaam dat mij tot de dood. "? Jezus kwam om ons te verlossen van elke slavernij, elk kwaad verlangen, elke vorm van slavernij en heeft ons tot koningen en priesters gemaakt in Zijn koninkrijk. Christus is gekomen om ons nieuwe schepselen te maken, met reine lippen en reine harten. . niets dat vervuilt de hemel treedt Fysieke dood ons niet verlossen van smerige gewoonten, voor het laatste hoofdstuk

in de Bijbel verklaart dat: "Wie is smerig moet gaan op het zijn smerig." (Openbaring 22:11).

Geef je leven over aan Jezus en Hij zal je bevrijden; "Als de Zoon je vrijlaat, dan ben je echt vrij." (Johannes 8:36). Als u de overwinning door Christus niet zelf kunt behalen , probeer dan in contact te komen met een godvruchtige dienaar, of een echt geestelijk kind van God dat met u kan geloven en bidden volgens Marcus 16:17, 18 en Jakobus 5: 14-20; Romeinen 6; 11-14; 8: 1-2.

'Weersta de duivel en hij zal van je weglopen.' (Jakobus 4: 7). Word gevuld met het echte vuur van de Heilige Geest en je stopt met roken, een slaaf wordt vrijgelaten. Je zult dan ten volle van het leven genieten (Johannes 10:10) en met vreugde kunnen zingen:

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za

Als u verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen samen met u God danken en aan u denken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op :

HET HART VAN DE MENS



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)