

WHY?

WAAROM?

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za



WHY ?

On earth they say:
"Laid aside by illness."
In heaven they say:
"Called aside for stillness."

Op aarde zeggen ze:
"Terzijde gelegd door ziekte."
In de hemel zeggen ze:
"Opzij geroepen voor stilte."

Waarom lijd ik aan deze ziekte? Dit is de vraag die we zo vaak stellen als er ziekte komt, of als er een ongeluk gebeurt, of als er problemen komen.

1. **God zegt: "stop en weet dat ik God ben"** Psalm 46:10 In onze drukke levens geven we God zelden de gelegenheid om met ons te spreken. Onze levens worden zo "vol" dat er geen plaats is voor God. In een uur van eenzaamheid en moeite sprak God tot Jacob. Hij werd wakker en zei: 'De Heer is hier! Hij is op deze plek en ik wist het niet.' Genesis 28:16. In tijden van benauwdheid en lijden is **God aanwezig** om tot ons te spreken.

2. Ziekte kan Gods tuchtiging voor ons zijn. **"Gelukkig is de man die God corrigeert. Neem het niet kwalijk als Hij u bestraft"** Job 5:17. "En dit kleine en tijdelijke probleem dat we moeten doorstaan, zal ons een geweldige en eeuwige glorie brengen, veel groter dan het probleem." 2 Korintiërs 4:17. Dus wordt ons gezegd: "Beschouw ons als een geluksvogel als er allerlei soorten beproevingen op ons pad komen (of problemen)." Jakobus 1:2. "Zelfs in mijn lijden werd ik getroost omdat uw belofte me leven gaf." Psalmen 119: 50. "Ik ben vervuld van benauwdheid en bezorgdheid, maar uw geboden brengen mij vreugde." Psalmen 119: 143.

3. **Ziekte biedt de gelegenheid om Gods kracht aan het werk te zien.** Toen discipelen van Jezus vroegen naar de blindheid van een man: "Meester, wiens zonde veroorzaakte dat hij blind geboren werd? Was het zijn eigen zonde of de zonde van zijn ouders?" Jezus antwoordde: 'Zijn blindheid heeft niets te maken met zijn zonden of de zonden van zijn ouders. Hij is blind, zodat **de kracht van God in hem aan het werk zou kunnen zijn.**' Johannes 9: 2-3. Dus deze ziekte of

beproeving biedt dus de gelegenheid om te zien hoe God gebeden verhoort. **Alle beloften van God zijn waar.** We kunnen in gebed tot God komen. Hij is onze Helper en Vriend. Hij hoort onze roep en kan ons zijn hulp geven. Het enige wat Hij vraagt, is dat we **geloven**. "Alles is mogelijk voor de persoon die gelooft." Markus 9:23.

Wat is dan Gods wil voor mij in deze ziekte?

1. **Zorg voor een juiste relatie met God**. Beken en doe alle zonden weg.

"Maar als we onze zonden aan God belijden, zal Hij zijn belofte houden en het goede doen: Hij zal ons onze zonden vergeven en ons van al ons kwaaddoen zuiveren." 1 Johannes 1: 9.

Vind vrede met God door te weten dat uw zonden zijn vergeven. "Nu we door het geloof in orde zijn met God, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus." Rom. 5: 1. **Heb gemoedsrust**. "Vrede is wat ik bij je achterlaat; het is mijn eigen vrede die ik je geef. Ik geef het niet zoals de wereld dat doet. Maak je geen zorgen en maak je geen zorgen; wees niet bang." Johannes 14:27.

2. **Je kunt tot God bidden als je het nodig hebt**. Hij zegt: „Roep mij als er moeilijkheden komen; Ik zal je redden en je zult me prijzen. " Psalmen 50:15. "Laten we dan vertrouwen hebben en Gods troon naderen, waar genade is. Daar zullen we barmhartigheid ontvangen en genade vinden om ons te helpen precies wanneer we het nodig hebben. " Hebreëën 4:16.

3. **U kunt vertrouwen op G beloften od's die nooit falen.** Hij heeft gezegd: 'Ik zal je nooit verlaten; Ik zal je nooit in de steek laten. " Hebreëën 13: 5. 'Wees niet bang - ik zal je

redden. Ik heb je bij je naam genoemd - je bent van mij. Als je door diepe wateren gaat, zal ik bij je zijn; uw problemen zullen u niet overweldigen. De harde beproevingen die komen, zullen je geen pijn doen." Jesaja 43: 1-2. "De goede man lijdt aan veel problemen, maar de Heer redt hem van allemaal." Psalmen 34:19. "Geef uzelf aan de Heer; vertrouw op Hem, en Hij zal je helpen." Psalmen 37: 5. "U, Heer, geeft volmaakte vrede aan degenen die hun doel vast houden en hun vertrouwen in U stellen." Jesaja 26: 3.

4. **Wanhoop niet** "Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze, en ze volgen mij. En ze zullen nooit sterven. Niemand kan ze van me afrukken." Johannes 10: 27-29. "De heer is mijn herder; Ik heb alles wat ik nodig heb. Zelfs als ik door de diepste duisternis ga, zal ik niet bang zijn, Heer, **want U bent met mij**" (Psalm 23: 1-4)



Mag ik God vragen mij te genezen?

De Bijbel moedigt ons aan om genezing te vragen. "Grote menigten kwamen naar Hem toe, met de lammen, de blinden, de kreupelen, de stommen en vele andere zieke mensen, die ze aan Jezus 'voeten plaatsten; en Hij genas hen.

"Matteüs 15:30. "Hij vergeeft al mijn zonden en geneest al mijn ziekten." Psalmen 103: 3.

Het werk van Jezus toonde Gods wil om te genezen. "Jezus ging rond om alle steden en dorpen te bezoeken. Hij onderwees in de synagogen, predikte het goede nieuws over het koninkrijk en genas mensen met allerlei ziekten en kwalen. "Matteüs 9:35. Lees Mattheüs 4: 23-24; Matteüs 8: 16-17; 11: 5; Lukas 10: 9.

Het lijden en de dood van Christus zorgden voor genezing van de mensheid. "Maar vanwege onze zonden werd Hij gewond, geslagen vanwege het kwaad dat we deden. We zijn genezen door de straf die Hij heeft ondergaan en genezen door de slagen die Hij heeft gekregen. "Jesaja 53: 5. "Jezus verdreef de boze geesten met een woord en genas alle zieken. Hij deed dit om te laten uitkomen wat de profeet Jesaja had gezegd: "Hij nam zelf onze ziekte op zich en droeg onze ziekten weg." Matteüs 8: 16-17. Zijn opstanding betekent dat Hij een levende Heiland is, in staat om zijn genezingsbediening voort te zetten. "Jezus Christus is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig." Hebreeën 13: 8. "Jezus Christus maakt je gezond." Handelingen 9:34 ; Handelingen 3:16; Handelingen 5:16.



THE BLIND AND THE CRIPPLED CAME TO HIM ... AND HE HEALED THEM. Matthew 21:14

Healing through Jesus' life;

Healing through Jesus' death.

FEAR NOT, ONLY BELIEVE.



"Alles is mogelijk voor de persoon die gelooft".

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za

Als u verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God samen met u danken en aan u denken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op :

HET HART VAN DE MENS



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)