

GOD'S SIMPLE PLAN OF SALVATION

Guds enkle plan for frelse

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

Min ven: Jeg stiller dig det vigtigste spørgsmål i livet. Din glæde eller din sorg i al evighed afhænger af det. Spørgsmålet er: Er du reddet? Det er ikke, om du er medlem af en eller anden kirke, men er du frelst? Det er ikke hvor god du er, men er du reddet? Ingen kan nyde Guds velsignelser eller gå til himlen uden at blive frelst. Jesus sagde til Nikodemus i Johannes 3: 7 " **I skal alle blive født på ny** ". Gud giver os i sit ord den **eneste** frelsesplan. Planen er enkel, du kan blive gemt i dag.

Først min ven, du skal indse, at du er en synder. "Der er ingen, der er retfærdig." Romerne 3:10. "Der er slet ingen forskel: Alle har syndet og er langt væk fra Guds frelsende tilstedeværelse." Der er ingen chance for at blive frelst, medmindre du indser, at du er en synder. Fordi du er en synder, bliver du dømt til at dø. "For synd betaler sin løn - døden." "Og synd, når den er voksen, føder døden." Jakob 1:15 Dette betyder adskillelse fra Gud, i helvede for evigt.

Hvor forfærdeligt. Ja, min ven, men det er sandt. Men Gud elskede dig så meget, at **han gav sin** eneste søn, Jesus Kristus, som din stedfortræder, der led for din synd og døde i dit sted. "Kristus var uden synd, men for vores skyld lod Gud ham dele vores synd, så vi i forening med ham kunne dele Guds retfærdighed." 2.Korinther 5:21. "Kristus selv bar vores synder i sin krop til korset, så vi kunne dø for synd og leve for retfærdighed. Det er ved hans sår, at du er blevet helbredt." 1 Peter 2:24. Jesus måtte dø. Han måtte give sit blod. "Livet for enhver levende ting er i blodet." 3 Mosebog 17:11. "Synder tilgives kun, hvis blod hældes ud." Hebræerne 9:22. Nu kan vi

ikke forstå, hvordan vores synd blev båret af Jesus, men Gud siger i sit ord, at den var. Så din synd, min ven, blev båret af Jesus, og han døde i dit sted. Det er sandt. Gud kan ikke lyve.

Den filippinske fængselsmand spurgte Paul og Silas: "Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?" "Og de sagde, **tro på Herren Jesus Kristus, og du vil blive frelst** - du og din familie." Apostelgerninger 16:31. Tro bare på ham som den, der led for din synd, døde i dit sted, blev begravet og rejste dig igen, så du kan blive tilgivet for dine synder. Kald nu på ham. "Enhver, der ringer til Herren om hjælp, vil blive frelst." Romerne 10:13.

Den første **bøn til en synder om** at bede er givet i Lukas 18:13. "Gud har medlidenhed med mig, en synder." Nu er du en synder, og du er helt sikkert ked af det. Lige nu, uanset hvor du er, løft dit hjerte til Gud i bøn. Det tager ikke en lang, høj bøn, for Gud vil redde dig. Bare sig: O Gud, jeg er en synder, jeg er ked af, jeg vil vende mig væk fra synd, være barmhjertig over mig og frelse mig. Tag ham bare ved hans ord. "Enhver (der inkluderer dig), der ringer til Herren om hjælp, vil blive frelst (vil være, ikke måske eller kan, men) vil blive frelst." Romerne 10:13. Bare tag Gud efter hans ord. Når du har gjort det, han har bedt, **accepter frelse ved tro** i henhold til hans ord, "Tro (på Herren Jesus Kristus), og du vil blive frelst." Apostelgerninger 16:31, ingen kirke, intet samfund, ingen gode gerninger, kun Jesus alene kan redde dig.

Den enkle frelsesplan er : Du er en synder. Fordi du er en synder, skal du dø ellers tro på Kristus, som var din stedfortræder og døde i dit sted, blev begravet og rejste sig igen. Bare kald på Gud, idet du indser, at du er en synder, og bed ham om at være barmhjertig med dig og frelse dig. Så tag ham bare ved hans ord og accepter ved frelse ved tro. Du siger, "Det er ikke alt, hvad jeg skal gøre for at blive frelst?" Ja, det er alt sammen . Det er Guds ord. Det er Guds plan. Min ven , tro det , og følg det i dag. Nu er tiden - I dag er dagen. " Hør! Dette er timen til at modtage Guds gunst, i dag er dagen at blive frelst! "2 Korinther 6: 2. "Præl aldrig med

i morgen. Du ved ikke, hvad der vil ske imellem." Ordsprogene 27: 1.

Hvis det ikke er helt klart, skal du læse det igen og igen, indtil du forstår det. Sæt ikke denne kanal, før du gør det. Din sjæl er mere værd end hele verden. "Får en person noget, hvis han vinder hele verden, men mister sit liv? Selvfølgelig ikke! Der er intet han kan give for at genvinde sit liv." Markus 8: 36,37. Vær sikker på at du er frelst, du har brug for frelse over alt andet. Hvis du mister din sjæl, savner du himlen og mister alt. Gud hjælper dig med at blive frelst i dag.

Han vil redde dig og bevare dig. "Hver test, du har oplevet, er den slags, der normalt kommer til mennesker. Men Gud holder sit løfte, og han vil ikke lade dig blive testet ud over din magt for at forblive fast; på det tidspunkt du sætter dig på prøve, vil han give dig styrken til at udholde det og således give dig en vej ud." 1 Korinther 10:13. Stol ikke på dine følelser. De ændrer sig. Stol på Guds løfter. De ændrer sig aldrig.

Når du er frelst, er der tre ting at gøre dagligt for åndelig vækst: **Bed** - Du taler til Gud. **Læs din B sibel** - Gud taler til dig. **Vidne** - Du taler om Gud. "Hvis nogen offentligt erklærer, at han tilhører mig, vil jeg gøre det samme for ham for min far i himlen." Mattæus 10:32. Gud elsker dig! Accepter den frelse, han ønsker at give dig, og oplev opfyldelsen af at vide, at du er et Guds barn!

FORD PUTTER

Hvis du har fundet frelse i Kristus eller på anden måde er blevet velsignet gennem vores evangelielitteratur, så lad os det vide. Vi vil gerne takke Gud sammen med dig og huske dig yderligere i vores bønner. For gratis evangelisk litteratur, bøger og traktater på over 540 sprog, bedes du kontakte os på info@angp.co.za

MENSS HJERTET



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)