

# GOD'S SIMPLE PLAN OF SALVATION

## GODS EENVOUDIGE REDDINGSPLAN

Dit evangelietraktaat is met een computer vertaald. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Mijn vriend: Ik stel je de belangrijkste vraag in het leven. Uw vreugde of uw verdriet voor alle eeuwigheid hangt ervan af. De vraag is: bent u gered? Het gaat er niet om of u lid bent van een kerk, maar bent u gered? Het gaat er niet om hoe goed je bent, maar ben je gered? Niemand kan de zegeningen van God genieten of naar de hemel gaan zonder gered te zijn. Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes 3:7: " **Jullie moeten allemaal opnieuw geboren worden**". God geeft ons in Zijn Woord het **enige** plan voor redding. Het plan is eenvoudig, u kunt vandaag nog gered worden.

Eerst mijn vriend, je moet beseffen dat je een zondaar bent. "Er is niemand die rechtvaardig is." Romeinen 3:10. "Er is helemaal geen verschil: iedereen heeft gezondigd en is verwijderd van Gods reddende aanwezigheid." Er is geen kans om gered te worden tenzij je je realiseert dat je een zondaar bent. Omdat je een zondaar bent, ben je veroordeeld om te sterven. "Want de zonde betaalt haar loon - de dood." "En de zonde baart, wanneer ze volgroeid is, de dood." Jakobus 1:15 Dit betekent scheiding van God, voor altijd in de hel.

Hoe erg. Ja, mijn vriend, maar het is waar. Maar God hield zoveel van u dat **Hij zijn** enige Zoon, Jezus Christus, als uw plaatsvervanger heeft gegeven, die voor uw zonde heeft geleden en in uw plaats is gestorven. "Christus was zonder zonde, maar ter wille van ons heeft God Hem in onze zonden laten delen, opdat wij in vereniging met Hem zouden delen in de gerechtigheid van God." 2 Korintiërs 5:21. "Christus Zelf droeg onze zonden in Zijn lichaam naar het kruis, zodat we zouden sterven voor de zonde en leven voor

gerechtigheid. Door Zijn wonden bent u genezen." 1 Petrus 2:24. Jezus moest sterven. Hij moest Zijn bloed geven. "Het leven van elk levend wezen zit in het bloed." Leviticus 17:11. "Zonden worden alleen vergeven als er bloed wordt vergoten." Hebreëën 9:22. Nu kunnen we niet begrijpen hoe onze zonde door Jezus werd gedragen, maar God zegt in Zijn Woord dat het zo was. Dus jouw zonde, mijn vriend, werd gedragen door Jezus en Hij stierf in jouw plaats. Het is waar. God kan niet liegen.

De cipier van Filippi vroeg aan Paulus en Silas: „Wat moet ik doen om gered te worden?" "En ze zeiden: **geloof in de Heer Jezus Christus, en je zult gered worden** - jij en je familie." Handelingen 16:31. Geloof eenvoudig in Hem als Degene die voor uw zonde heeft geleden, in uw plaats stierf, werd begraven en weer opstond, opdat u voor uw zonden vergeven mag worden. Roep Hem nu aan. "Iedereen die de Heer om hulp roept, zal gered worden." Romeinen 10:13.

Het eerste **gebed voor een zondaar** om te bidden wordt gegeven in Lukas 18:13. "God heb medelijden met mij, een zondaar." Nu ben je een zondaar en daar heb je zeker spijt van. Op dit moment, waar je ook bent, hef je hart op tot God in gebed. Het duurt niet lang, luid gebed, want God wil je redden. Zeg gewoon: O God, ik ben een zondaar, het spijt me, ik zal me afkeren van de zonde, heb medelijden met mij en red mij. Neem Hem nu gewoon op Zijn Woord. "Iedereen (inclusief u) die de Heer om hulp roept, zal worden gered (zal zijn, niet kunnen of kunnen, maar) zal worden gered." Romeinen 10:13. Neem God gewoon op Zijn Woord. Als je hebt gedaan wat Hij heeft gevraagd, **accepteer dan de redding door geloof**, volgens Zijn Woord: "Geloof (in de Here Jezus Christus) en je zult gered worden." Handelingen 16:31, geen kerk, geen samenleving, geen goede werken, alleen Jezus alleen kan je redden.

**Het eenvoudige verlossingsplan is** : U bent een zondaar. Omdat u een zondaar bent, moet u sterven of anders geloven in Christus die uw plaatsvervanger was en in uw plaats stierf, werd begraven en weer opstond. Roep God gewoon aan, besef

dat je een zondaar bent en vraag Hem om genade met je te hebben en je te redden. Neem Hem dan gewoon op Zijn Woord en aanvaard door geloof redding. U zegt: "Dat is toch niet alles wat ik moet doen om gered te worden?" Ja, het is allemaal. Het is Gods Woord. Het is Gods plan. Mijn vriend, geloof het, en volg het vandaag nog. Nu is de tijd - Vandaag is de dag. "Luister! Dit is het uur om Gods gunst te ontvangen, vandaag is de dag om gered te worden! 2 Korintiërs 6:2. "Praat nooit over morgen. Je weet niet wat er tussen nu en dan gaat gebeuren." Spreuken 27:1.

Als het niet helemaal duidelijk is, lees het dan steeds opnieuw totdat je het begrijpt. Leg dit traktaat niet neer voordat u dat doet. Je ziel is meer waard dan de hele wereld. "Wist iemand iets als hij de hele wereld wint, maar zijn leven verliest? Natuurlijk niet! Er is niets dat hij kan geven om zijn leven terug te krijgen." Marcus 8:36,37. Wees er zeker van dat je gered bent, je hebt boven alles redding nodig. Als je je ziel verliest, mis je de hemel en verlies je alles. God help je om vandaag gered te worden.

Hij zal je redden en bewaren. "Elke test die je hebt meegemaakt, is van het soort dat normaal gesproken bij mensen terechtkomt. Maar God houdt Zijn belofte, en Hij zal niet toestaan dat u buiten uw macht op de proef wordt gesteld om standvastig te blijven; op het moment dat je op de proef wordt gesteld, zal Hij je de kracht geven om het te doorstaan, en je zo een uitweg bieden." 1 Korintiërs 10:13. Vertrouw niet op je gevoel. Ze veranderen. Vertrouw op Gods beloften. Ze veranderen nooit.

Nadat je gered bent, zijn er drie dingen die je dagelijks moet doen voor spirituele groei: **Bidden** - Je praat met God. **Lees je Bijbel** - God tegen je praat. **Getuige** - Je praat over God. "Als iemand in het openbaar verklaart dat hij van mij is, zal ik hetzelfde voor hem doen voor mijn Vader in de hemel." Mattheüs 10:32. God houdt van je! Accepteer de redding die Hij je wil geven en ervaar de vervulling van de wetenschap dat je een kind van God bent!

Als je redding in Christus hebt gevonden, of anderszins gezegend bent door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. Graag willen wij God met u danken en u verder gedenken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

## HET HART VAN MAN



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)