

HIJACKING

HIJACKING

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za



Denne moderne tidsalder har produceret et nyt drama - kaping! I nogle tilfælde har det ført til tragedie. Man går ombord på flyet til Californien og lander på Cuba. Destinationen, der er angivet på flybilletten, er New York, men man befinder sig i Mellemosten. Man starter på et sted og ender på et andet sted. Kaping er blevet et ekstremt alvorligt problem og har udviklet foruroligende politiske aspekter fra sin forbindelse med ulovlig fraktion. De fleste af os vil sandsynligvis aldrig opleve, hvordan det er, når nogen, der griber en pistol eller håndgranat, har taget kontrol over et fly. Ikke desto mindre flyver figurativt millioner millioner i kappede fly og

går ikke hen, hvor de havde til hensigt at gå. Den største og farligste flykaprer, der findes, er Satan. Han kunne ikke bekymre sig mindre om du engang startede i livet med gode, måske helt religiøse idealer. Han ved, at kun én ting betyder noget, hvor man ankommer!

Hvis du skødesløst glæder dig over din livsflyvning og antager, at alt er i relativt god orden på trods af mange voldsomme vindstød, så meget bedre for ham. Hans stærkeste våben er forklædning og bedrag. Han bærer ikke et navneskilt om halsen for at forkynde for hele verden, hvem han er, og hvad han har til hensigt at gøre, for hvem vil tage ham om bord? For at opnå det, han har besluttet at gøre, forklæder han sig ved at forkynde sin egen uskadelighed. "Hvem tror stadig på en djævel i dag?" Således og på lignende måder foregiver han at være uskyldig. Til sidst synes alt at være i orden. Han forkynder også syndens uskadelighed. "Alle gør det, det kan helt sikkert ikke skade!". Således er synd gjort til normen, og således fanger han dine tanker, dine handlinger og til sidst hele dit liv. Han kaprer dig dit sted, hvor du aldrig ville hen. Tænk et øjeblik, og lad ærlighed alene være din guide! Hvilke idealer stillede du dig tidligere som mål? Du så andres fejl og ulemper og sagde til dig selv: "Det skal ikke ske for mig, det vil jeg aldrig gøre!" Ikke desto mindre gør du i dag netop disse ting. Du gør nu præcis, hvad du ikke ønskede at gøre. Dette er din indre tilstand, din karakter. Sådan er dine gerninger, dit miljø, erhverv, ægteskab og familie. Hvad der er sket? Fjenden, Satan, har fanget dine ideer og intentioner og har sat dig på en falsk kurs. Ærligt talt ved du det selv!

Du mente selv at styre dit liv. Du har fastholdt, at du kunne gøre og vælge, som du vil. Du ved dog alt for godt, at det faktisk ikke er mere end tomme ord. Du tænker og gør mange ting, som du faktisk helst ikke ville gøre. Du kan godt forestille dig, at du er fri, men alligevel kan du ikke engang opgive en lille dårlig vane. Du ser ud til at være stærk i dine egne øjne, men alligevel kan du ikke overvinde fristelsen! Du håner og griner af de troende i Kristus, men alligevel dybt indeni ønsker du at være fri og glad, som de er.

Ethvert livsmønster, som ikke er bestemt og bestemt Gud-styret, er på en falsk kurs. Uanset om det er rettet af rene materielle ting og verdslige fornøjelser, der gør livet behageligt, eller om du i oprør mod din indre overbevisning og mod Gud søger tilfredshed med den foragtelige og bedrageriske fornemmelse i verdslig musik, sex og stofmisbrug.

Ven, djævelen sidder i dit livs cockpit, og han holder dig fast i sit kraftige greb. En dag vil du finde ud af og indse til din forfærdelse, at du er landet på et helt andet sted end det, hvor du havde tænkt dig at være - helvedes evige fordømmelse!

Dette er sandhedens time for dig. Hvad vil du gøre? Der er en ting, men du kan ikke gøre. Du kan ikke overvinde din flykaprer. Han er stærkere end du er. Du har faktisk kun et håb. Kun én kan hjælpe dig - Jesus Kristus, verdens frelser. Bibelen siger: "Vi var alle som får, der var gået tabt." (Esajas 53: 6). Det er den ene kendsgerning, og den anden er: "Menneskesønnen (Jesus Kristus) kom for at søge og frelse de fortabte." (Lukas 19:10). JEG ER vejen, sandheden og livet; ingen går til Faderen undtagen af mig. (Johannes 14: 6). Jesus alene kan frigøre dig fra synd

og Satan. Han alene kan placere dit liv tilbage på den rette kurs.

Gør nu det eneste rigtige. Send Gud et SOS midt i dit hjertes nød. Sig, "Herre, red mig fra synd og fra Satan!" Hvis du virkelig er ærlig og oprigtig i dit kald, vil Jesus Kristus frigøre dig! Ved din kompromisløse overgivelse til ham vil Jesus give dig fred og en ny mening og formål med dit liv.

Beslut NU hvad du vil være. Bortført og vildledt af Satan eller ledet af Kristus, den gode hyrde, der fører til grønne græsgange og stille vand. (Salme 23: 2). Jesus sagde: "Hvis Sønnen frigør dig, så bliver du virkelig fri." (Johannes 8:36).

A. Sperling

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

Hvis du har fundet frelse i Kristus eller på anden måde er blevet velsignet gennem vores evangelielitteratur, så lad os det vide. Vi vil gerne takke Gud sammen med dig og huske dig yderligere i vores bønner. For gratis evangelisk litteratur, bøger og traktater på over 540 sprog, bedes du kontakte os :

MENSS HJERTET



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)