

HIJACKING

KAPNING

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, vänligen kontakta kontoret på info@angp.co.za



Denna moderna tidsålder har producerat ett nytt drama - kapning! I vissa fall har det lett till tragedi. Man går ombord på planet till Kalifornien och landar på Kuba. Målet som anges på flygbiljetten är New York, men ändå befinner man sig i Mellanöstern. Man börjar på en plats och hamnar på en annan. Kapning har blivit ett extremt allvarligt problem och har utvecklat störande politiska aspekter från sin koppling till olagligt exaktion. De flesta av oss kommer förmodligen aldrig att uppleva hur det är när någon som griper i en pistol eller handgranat har tagit kontroll över ett flygplan. Ändå flyter miljoner figurativt i kapade flygplan och går inte dit de tänkte gå. Satan är den

största och farligaste kaparen som finns. Han kunde inte bry sig mindre om du en gång började i livet med bra, kanske helt religiösa ideal. Han vet att bara en sak betyder något, var man kommer!

Om du slarvigt glädjer dig åt ditt livsflyg och antar att allt är i relativt god ordning, trots många våldsamma vindbyar, desto bättre för honom. Hans starkaste vapen är förklädning och bedrägeri. Han bär inte en namnskylt runt halsen för att förkunna för hela världen vem han är och vad han tänker göra, för vem skulle ta honom ombord? För att uppnå vad han har bestämt sig för att förkläda sig genom att förkunna sin egen ofarlighet. "Vem tror fortfarande på en djävul idag?" Således och på liknande sätt låtsas han vara oskyldig. Så småningom verkar allt vara i ordning. Han förkunnar också syndens ofarlighet. "Alla gör det, det kan säkert inte skada det!". Således görs synd till normen, och därmed fångar han upp dina tankar, dina handlingar och så småningom hela ditt liv. Han kapar dig dit du aldrig ville gå. Tänk ett ögonblick och låt ärlighet ensam vara din guide! Vilka ideal satte du tidigare dig som mål? Du såg andras misstag och laster och sa till dig själv, "det ska inte hända mig, det kommer jag aldrig att göra!" Ändå gör du idag just dessa saker. Du gör nu precis vad du inte ville göra. Detta är ditt inre tillstånd, din karaktär. Sådana är dina gärningar, din miljö, yrke, äktenskap och familj. Vad har hänt? Fienden, Satan, har fångat upp dina idéer och avsikter och har placerat dig på en falsk kurs. Ärligt talat vet du detta själv!

Du menade att testa ditt liv själv. Du har hävdade att du kan göra och välja som du vill. Men du vet alltför bra att det i själva verket inte är mer än tomma ord. Du tänker och gör

många saker som du faktiskt hellre inte vill göra. Du gillar att föreställa dig att du är fri, men ändå kan du inte ens ge upp någon liten dålig vana. Du verkar vara stark i dina egna ögon, men ändå kan du inte övervinna frestelsen! Du hånar och skrattar åt de troende i Kristus, men djupt inuti vill du vara fria och lyckliga som de är.

Varje livsmönster som inte är beslutsamt och bestämt riktat av Gud är på en falsk kurs. Oavsett om det styrs av rena materiella saker och världsliga nöjen som gör livet trevligt, eller om du, i uppror mot din inre övertygelse och mot Gud, söker tillfredsställelse från den avskyvärda och bedrägliga känslan i världsmusik, sex och drogförgiftning.

Vän, djävulen sitter i ditt livs cockpit, och han håller dig hårt i sitt kraftfulla grepp. En dag kommer du att upptäcka och inser till din bestörtning att du har landat på en helt annan plats än den där du tänkte vara - helvetets eviga fördömmelse!

Det här är sanningens timme för dig. Vad ska du göra? Det finns en sak men du kan inte göra. Du kan inte övervinna din kapare. Han är starkare än du är. Du har faktiskt bara ett hopp. Endast en kan hjälpa dig - Jesus Kristus, världens Frälsare. Bibeln säger: "Vi var alla som förlorade får." (Jesaja 53: 6). Det är ett faktum, och det andra är: "Människosonen (Jesus Kristus) kom för att söka och rädda de förlorade." (Lukas 19:10). JAG ÄR vägen, sanningen och livet; ingen går till Fadern utom av mig. (Johannes 14: 6). Jesus ensam kan befria dig från synd och Satan. Han ensam kan sätta tillbaka ditt liv på rätt väg.

Gör nu det enda rätta. Skicka Gud ett SOS mitt i ditt hjärts nöd. Säg, "Herre, rädda mig från synd och från Satan!" Om du verkligen är ärlig och uppriktig i ditt samtal,

kommer Jesus Kristus att frigöra dig! Genom din kompromisslösa övergivelse till honom kommer Jesus att ge dig frid och en ny mening och syfte med ditt liv.

Bestäm NU vad du vill vara. Bortförd och vilseledd av Satan eller ledd av Kristus, den goda herden som leder till gröna betesmarker och lugnt vatten. (Psaltaren 23: 2). Jesus sa, "Om sonen frigör dig, kommer du att bli verkligen fri." (Johannes 8:36).

A. Sperling

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, vänligen kontakta kontoret på info@angp.co.za

Om du har funnit frälsning i Kristus eller på annat sätt har välsignats genom vår evangelielitteratur, vänligen meddela oss. Vi vill tacka Gud med dig och komma ihåg dig ytterligare i våra böner. För gratis evangelielitteratur, böcker och traktat på över 540 språk, kontakta oss :

Människans hjärta



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)