

MENSS HJERTE - VEJLEDNINGEN

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS



Teksten i denne bog blev oversat ved hjælp af en computer.

Hvis du er i stand til at forbedre eller korrigere den grammatik, kan du kontakte os på info@angp.co.za

"Jeg vil give dig et nyt hjerte og et nyt sind. Jeg vil fjerne dit stædige hjerte af sten og give dig et lydigt hjerte. Jeg vil lægge min ånd i dig." Ezekiel 36: 26-27.

Når du læser denne bog og studerer dens billeder, vil du være i stand til at se dit eget hjerte. Lad Guds søgende lys vise dig dit hjertes tilstand. Anerkend dine synder og benægt ikke deres eksistens. Guds ord fortæller os, at "Hvis vi siger, at vi ikke har nogen synd, bedrår vi os selv, og der er ingen sandhed i os. Men hvis vi bekender vores synder for Gud, vil han holde sit løfte og gøre det, der er rigtigt: Han vil tilgive os vores synder og rens os for al vores uret." 1 Johannes 1: 8-9.

Du styres enten af Satan eller af Gud; du er syndens slave eller en Guds tjener. Hvis synd styrer dit liv, skal du ikke benægte det, men råbe til Gud. Han vil frigøre dig gennem Jesus Kristus, der kom til denne verden for at redde syndere, for at bryde Satans magt og synde over os. Han er vores Frelser. Du er i nærværelse af en hellig Gud, der ser alle hemmelighederne, de skjulte tanker og handlinger i dit liv. "Han ser på hvert skridt, som mennesker tager. Der er intet mørke, der er mørkt nok til at skjule en synder for Gud." Job 34: 21,22.



På det første billede ser vi følgende: "Hvem kan forstå det menneskelige hjerte? Der er intet andet så bedragerisk; det er for sygt til at blive helbredt." Jeremias 17: 9. "... Det er det, der kommer ud af en person, der gør ham uren.

Thi indefra, fra menneskets hjerte, kommer de onde ideer, der fører ham til at gøre umoralske ting, til at rane, dræbe,

begå hor, være grådig og gøre alle mulige onde ting bedrag, uanstændighed, jalousi, bagvaskelse, stolthed og dårskab - alle disse onde ting kommer indefra og gør ham uren. "Markus 7: 20-23.

Påfuglen (fuglen) taler om stolthedens synd. Geden eller hunden repræsenterer verdslige ønsker, umoralitet, utroskab. Grisen taler om beruselse og gluttonyts synder. Skildpadden taler om dovenskab, træghed til at adlyde og hekseri. Leoparden er et meget grusomt dyr og repræsenterer had, vrede og et dårligt temperament. Slangen repræsenterer jalousi. Frøen taler her om grådighedssynderne og kærlighed til penge, som er kilden til al slags ondskab. 1 Timoteus 6:10. Satan er far til alle løgne og dem, der fortæller løgne. Johannes 8:44. Stjernen er samvittigheden i hjertet af enhver mand. Her er det snavset og ondt. Guds øje ser alt, hvad der foregår i hjertet. Intet kan skjules for hans flammende øje. De små ildtunger rundt om hjertet repræsenterer Guds kærlighed omkring det syndige hjerte. Englen repræsenterer Guds ord. Duen er Helligåndens tegn.



Det andet billede viser et omvendt hjerte, der begynder at lede efter Gud. Her begynder han at adlyde Guds budskab og åbner sit hjerte for Guds kærlighed. Helligånden skinner ind, og Guds lys kommer ind og driver alt mørke væk. Englen holder sværdet, Guds ord, som er "levende og aktivt, skarpere end ethvert dobbeltkantet sværd. Det skærer hele vejen igennem, til hvor sjæl og ånd mødes. Det dømmer

menneskets hjertes ønsker og tanker.

" Hebræerne 4:12. "Vask alt mit onde og gør mig ren fra min synd! Skab et rent hjerte i mig, o Gud, og læg en ny og loyal ånd i mig." Salmerne 51: 2-10.



Det tredje billede viser os hjertets tilstand af en virkelig angrende synder . Han ser nu storheden og forfærdeligheden af sine mange synder, som Jesus døde

for på korset. Han er bevæget med dybt hjerte følt fortrydelse og sorg over hans syndige måder. "Mit offer er en ydmyg ånd, o Gud; du vil ikke afvise et ydmygt og angrende hjerte." Salmerne 51:17. "Jesu blod, hans søn, renses os fra enhver synd." 1 Johannes 1: 7-9. "Jeg er glad for dem, der er ydmyge og angrer, som frygter mig og adlyder mig." Esajas 66: 2. "Hvis du indrømmer at Jesus er Herre og tror at Gud rejste ham fra døden, vil du blive frelst." Romerne 10: 9.



Det fjerde billede taler om en kristen, som har fundet fuldkommen fred og evig frelse gennem vores Herres og Frelser Jesu Kristi offer. Han kan ikke prale af andet, men "kun om vor Herre Jesu Kristi kors; for ved hans kors er verden død for mig, og jeg er død for verden." Galaterne 6:14. Jesus døde på korset, så vi også kunne "dø for synd og leve for retfærdighed." 1 Peter

2:24. Vi er befalet at "lade Ånden lede vores liv, og vi vil ikke tilfredsstille menneskets natur." Galaterne 5: 16,25. Der er mange såkaldte kristne, der beder, deltager i Herrens aftensmad, synger Guds sange og alligevel ved deres syndige handlinger konstant korsfæster Guds Søn igen. Hebræerne 6: 6. Her finder vi også pengesækken tilhørende Judas, som forrådte Herren Jesus og solgte ham for tredive sølvmønter. Lanterne, kæder osv. Blev brugt af soldaterne, der tog Jesus fange om natten. Terningerne, der ofte bruges til spil, blev brugt af soldaterne, når de spillede efter hans tøj. Salmerne 22:18. De tog alt fra Jesus, men ham afviste de og sagde: "Vi ønsker ikke, at denne mand skal være vores konge."

Med spydet gennemborede soldaterne hans side og hjerte "og strømede straks blod og vand ud." Johannes 19: 33-37. "På samme måde skal I tænke på jer selv som døde, hvad synden angår, men at leve i fællesskab med Gud gennem Kristus Jesus. Synd må ikke længere herske i jeres dødelige kroppe, så I adlyder ønsket om jeres naturlige selv." Romerne 6: 11,12. "For du er død, og dit liv er skjult hos Kristus i Gud." Kolossenserne 3: 3



Det femte billede viser det rene og rensede hjerte af synderen reddet af Guds rigelige nåde og barmhjertighed. Det er blevet et sandt Guds tempel. Det er Guds, Faderens, Sønnens og Helligåndens hjem i henhold til løftet fra Herren Jesus Kristus. "Den, der elsker mig, vil adlyde min lære. Min far vil elske ham, og min far og jeg vil komme til ham og bo hos ham." Johannes 14:23.

I stedet for at være syndens ynglested er hjertet blevet et smukt, frugt bærende træ, der bærer Åndens frugter, såsom kærlighed, glæde, fred, ydmyghed, tålmodighed, venlighed, godhed, tro, selvkontrol og andre som er acceptabelt og behageligt for Gud og mennesker. Galaterne 5: 22-23. På dette billede bemærker vi også englen igen. Engle er udpeget til at "beskytte dem, der ærer Herren og redde dem fra fare." Salmerne 34: 7. Djævelen står også tæt på hjertet, som om han ser efter en mulighed for at komme ind i sit tidligere hjem. Derfor advares vi om at "være opmærksom, være på vagt! Din fjende, Djævelen, strejfer rundt som en brølende løve og leder efter nogen at fortære." 1 Peter 5: 8. "Du ved bestemt, at du er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dig!" 1 Korinther 3:16, 6: 19-20.



Det sjette billede er det triste billede af en person, der er faldet tilbage på sine gamle måder. Det ene øje lukker og viser, at han begynder at blive kold og søvning i sit kristne liv. Det andet øje kigger sig skamløst rundt og elsker hinanden. Lyset indeni er blevet svagt. Symbolerne i hans hjerte, der viser hans beredskab til at lide sammen med Kristus, er ikke længere oprejste. Han er omgivet af

fristelser, som han langsomt giver efter i stedet for at modstå dem. Han kan stadig gå i kirke, men han skjuler sin verdslighed under en kappe af religion, Guds kærlighed er blevet kold i hans hjerte. Stjernen i hans hjerte, samvittigheden, bliver svag. Korset bæres ikke længere med et smil, men bliver en uvelkommen, tung belastning. "Hold øje med og bed om, at du ikke falder i fristelse. Ånden er villig, men kødet er svagt." Mattæus 26:41. "Mine retfærdige mennesker vil dog tro og leve; men hvis nogen af dem vender tilbage, vil jeg ikke være tilfreds med ham." Hebræerne 10:38. "Husk Lots kone." Lukas 17:32.



7

Den syvende Billedet afslører tilstanden af hjerte af en mand, der er faldet tilbage i sine gamle måder. "For hvordan kan de, der opgiver deres tro, bringes tilbage til at omvende sig igen? De var engang i Guds lys; de smagte himmelens gave og modtog deres del af Helligånden." Heb rews 6: 4. En mand, der er stædig, når Gud taler til ham, vil blive værre på trods af sin værdiløse

indsats for at ændre sig selv. Jesus beskrev sin holdning, da han sagde: "Når en ond ånd går ud af en person, rejser den over det tørre land på udkig efter et sted at hvile. Hvis den ikke kan finde en, siger den til sig selv: 'Jeg vil vende tilbage til mit hus.' Så det går tilbage og finder huset rent og ryddeligt. Så går det ud og bringer syv andre spiritus endnu værre end sig selv, og de kommer og bor der. Så når det hele er overstået, er denne person i en værre tilstand end i starten."

Lukas 11: 24-26. "Hvad der skete med dem viser, at ordsprogene er sande:

'En hund går tilbage til det, den har kastet op' og 'En gris, der er blevet vasket, vender tilbage for at rulle i mudderet.' "2 Peter 2:22. Skulle dette billede svare til dit hjertes tilstand, kære ven, råb til Gud uden forsinkelse fra dit hjertes dybde." Han er i stand til nu og altid at frelse dem, der kommer til Gud gennem ham. "Hebræerbrevet 7:25." Hvis du hører Guds stemme i dag, skal du ikke være stædig. "Hebræerbrevet 4: 7." Hvis du bliver mere stædig hver gang du bliver rettet, vil du en dag blive knust og aldrig komme dig. " Ordsprogene 29: 1



Det otte billede viser den vedvarende synder, der udsatte beslutningen for Kristus . Han nærmer sig nu døden. Døden (skelettet) er kommet på et uventet og uønsket tidspunkt. Syndens falske glæder er forsvundet. Den forfærdelige virkelighed ved de høje og forfærdelige omkostninger ved synd skal nu stå over for. Helvede smerter bliver virkelige for ham. Selvom han

Det niende billede repræsenterer en kristen, der forbliver trofast . Han vinder sejren over smertefulde prøver og fristelser. Mens han er fristet fra alle sider, forbliver han fast og holder ud til enden og vinder gennem Jesus Kristus. Satan omgiver det troende hjerte med alle sine dæmoner og prøver at føre Guds barn den forkerte vej. En mand, der holder et glas vin på den ene side, danser omkring den kristne og prøver at friste ham med verdens falske glæder. Det har dog ingen virkning på den dedikerede kristne. Han er blevet dræbt sammen med Kristus for så vidt angår synd og verdslige ønsker. Hans samvittigheds stjerne er klar og skinnende . Den åbne pose med penge viser, at ikke kun hans hjerte, men også hans penge er dedikeret til Gud. Brødet og fisken indikerer, at han lever et rent og selvkontrolleret liv. Han forkæler ikke sit liv med stærk drikke.

Den åbne bog viser, at Bibelen er en åben bog for ham, og han læser og studerer den dagligt. "Hvem kan så skille os fra Kristi kærlighed? Kan problemer gøre det, eller modgang eller forfølgelse eller sult eller fattigdom eller fare eller død? Nej, i alle disse ting har vi fuldstændig sejr gennem ham, der elskede!" Romerne 8: 35-37. "Så enhver, der lever i forening med Kristus, fortsætter ikke med at synde." 1.Johannes 3: 6-10. "Fordi hvert Guds barn er i stand til at besejre verden. Og vi vinder sejren over verden ved hjælp af vores tro." 1 Johannes 5: 4, 5. "Nej, i alle disse ting har vi fuldstændig sejr gennem ham, der elskede os!" Romerne 8:37.



På det tiende billede ser vi, at en person, der har levet og vandret med Gud, ikke er bange for døden. Når tiden er inde til, at han skal dø, går han med glæde. Apostelen Paulus skrev: "Jeg vil meget gerne forlade dette liv og være sammen med Kristus, hvilket er en langt bedre ting." Filipperne 1:23. "Der er mange værelser i min fars hus. Jeg vil vende tilbage og tage dig til mig selv, så du vil

være, hvor jeg er." Johannes 14: 1-4. "Hvad ingen nogensinde har set eller hørt, hvad ingen nogensinde troede kunne ske, er netop det, Gud forberedte for dem, der elsker ham." 1 Korinther 2: 9. "Lykkelige er de, der fra nu af dør i Herrens tjeneste! De vil nyde hvile fra deres hårde arbejde, fordi resultaterne af deres tjeneste følger med dem." Åbenbaringer 14:13. "Godt gået, din gode og trofaste tjener!" Matthæus 25:21.

Lad os bede

O Gud, jeg kommer til dig med mit syndige og stædige hjerte. Jeg kan ikke ændre det. Tag mit hjerte, som det er. Skab et rent hjerte i mig, o Gud. Fyld mig med din hellige ånd og kærlighed. Amen.

For gratis evangelisk litteratur, bøger og traktater på over 520 sprog, kontakt os:

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

PO BOX 2191, PRETORIA, 0001, RSA

(En evangelisk litteraturmission finansieret af donationer)

Kontakt kontoret, hvis du vil have os til at tilføje dine kontaktoplysninger her : info@angp.co.za