

# BESCHERMING ONDER HET BLOED VAN JEZUS

"Kleine rode linten "



Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Op een zondagochtend, toen ik nog een nieuwkomer was in Lesotho, ging ik naar een bergdorp. Toen ik het dorp binnenkwam, zag ik een kip en twaalf kippen rondrennen. Het viel me ook op dat elk van de kleine kippen een klein rood lintje aan zijn rug heeft vastgemaakt achter zijn kleine vleugels. Het was zo grappig om de kleine kippen rond te zien huppelen met hun kleine lintjes op hun rug. Hierdoor vroeg ik bij de eigenaar van de kip waarom de kippen de linten droegen. "Wist je niet dat het bedoeld is om ze te beschermen tegen het grijpen door de haviken?" vroeg de eigenaar. Hij vertelde me dat, aangezien er geen andere bescherming was voor kippen in dat kale en bosloze land, de haviken naar beneden vlogen vanuit de

omliggende bergen en de ene kip na de andere meenamen, maar als ze een rood lint om hun rug hadden gebonden, waren ze ongedeerd. .

Ik dacht diep na over deze kwestie, en terwijl ik op weg was naar de kerk waar ik moest prediken, voelde ik dat God mij de preek voor die zondagmorgen had gegeven.

Maar voordat ik begon te prediken, vroeg ik de gemeente of het juist was dat de kleine rode linten de kleine kippen zonder mankeren zouden beschermen tegen het worden meegenomen door de havik of een andere wilde vogel. Ze verzekerden me dat de havik nog nooit een kip met een rood lint had gepakt. Ik kreeg ook te horen dat als rode linten aan de ruggen van tien kippen waren gebonden en de elfde geen rood lint had, de havik naar beneden zou duiken en de lintloze kip uit alle andere zou pakken. Dit moedigde me aan om te spreken over de bescherming die wij, als christenen, hebben onder het bloed van Jezus Christus. Net zoals de kinderen van Israël werden beschermd tegen de vernietiger door het bloed van het lam dat op de deurposten werd gesprenkeld, zo worden wij beschermd door het bloed van Christus. Rachab, de hoer van Jericho, en het huishouden van haar vader en alles wat bij haar was, werden beschermd en in leven gehouden door het rode koord dat ze buiten het raam vastmaakte. Het bloed van Jezus Christus dat ons reinigt van elke zonde (1 Johannes 1: 7), heeft zeker de kracht om ons te beschermen tegen de grote havik, de duivel. In feite is het de enige echte bescherming tegen alle hekserij en demonische macht. In Openbaring 12:11 staat: "Ze behaalden de overwinning over hem door het bloed van het Lam en door de waarheid die ze verkondigden". Ik heb gedurende veertig jaar zendingswerk ervaren dat alle aanvallen van de machtigste toverdokters en kwade

machten van Satan machteloos bleven tegen de beschermende kracht van het bloed van Jezus Christus.

Het feit dat de havik alleen de havik zonder rood lint op zijn rug zou nemen, van alle anderen, toont aan dat redding een persoonlijke zaak is. Het is niet voldoende dat onze vader, moeder, broers of zussen worden gered. Ieder individu moet voor zichzelf weten dat hij of zij onder het bloed van Jezus Christus staat. Het was mogelijk dat deze rode linten, gebleekt door de zon, grijsachtig van kleur zouden worden, zodat als de linten niet werden vervangen door rode, de havik naar beneden zou komen en ondanks de linten de kippen zou grijpen. Dit toont aan dat het niet voldoende is om gezuiverd te zijn door het Bloed van Jezus Christus en dit dan een vergeten ervaring te laten worden.

We moeten weten dat we rein zijn door het bloed van Christus en voortdurend onder zijn bescherming staan. Als uw zonden niet zijn vergeven en uw hart niet is gezuiverd door het bloed van Jezus Christus, zal de grote havik, de duivel, u zeker vastgrijpen. Ren daarom naar Jezus toe en belijd al je zonden aan Hem en wees er dan zeker van: "Als we onze zonden aan God belijden, zal Hij zijn belofte houden en doen wat goed is: Hij zal ons onze zonden vergeven en ons van alle kwaaddoen zuiveren." (1 Johannes 1: 9). ... "en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, zuivert ons van elke zonde" (1 Johannes 1: 7), en verlost ons ook van de macht en heerschappij van de zonde. vleugels herinnert ons aan de vleugels van gebed die God ons heeft gegeven. 'Zij die voor hulp op de Heer vertrouwen, zullen hun kracht hernieuwd vinden. Zij zullen opstaan op vleugels als arenden ... "(Jesaja 40:31). Dit wil zeggen dat ons geloof in Jezus Christus samen moet gaan met onze gebeden, wat betekent dat we God moeten vragen om ons van zonde te reinigen en

ons in gebed toe te vertrouwen aan de bescherming van Zijn Bloed.

Iemand vroeg of een klein groen of een blauw lintje net zo'n goede bescherming zou zijn als een rood lint, waarop ik moest antwoorden dat onze eigen acties, hoe mooi dat ook mag lijken vanuit menselijk oogpunt, ons niet kunnen beschermen tegen de duivel.

Tot slot zou ik kunnen getuigen dat ik de afgelopen veertig jaar nog nooit heb gehoord of gezien dat de havik een kip nam, die een klein rood lint had ter bescherming. Evenmin heb ik een kind van God zien overwinnen door de duivel, terwijl zij onder de bescherming van het bloed van Jezus Christus bleven.

JR Gschwend

Als je verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God graag met u danken en aan u denken in onze gebeden. Schrijf voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen naar:

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission gefinancierd door donaties)

(Reg. Nr. 1961/001798/08)

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office on [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)