

# ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

## Μικρές κόκκινες κορδέλες



Αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μεταφράστηκε με υπολογιστή. Εάν μπορείτε να διορθώσετε ή να βελτιώσετε τη γλώσσα, επικοινωνήστε με το γραφείο στη διεύθυνση [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Ένα πρωί της Κυριακής, όταν ήταν ακόμα νεοφερμένος στο Λεσόθο, βγήκα σε ένα ορεινό χωριό. Μπαίνοντας στο χωριό, παρατήρησα μια κότα και δώδεκα κοτόπουλα να τρέχουν. Παρατήρησα επίσης ότι κάθε ένα από τα μικρά κοτόπουλα έχει μια μικρή κόκκινη κορδέλα στερεωμένη στην πλάτη του πίσω από τα μικρά φτερά του. Ήταν ένα τόσο αστείο θέαμα να βλέπουμε τα μικρά κοτόπουλα να πηγαίνουν με τις μικρές κορδέλες τους στην πλάτη τους. Αυτό με έκανε να ρωτήσω τον ιδιοκτήτη της κότας γιατί τα κοτόπουλα φορούσαν τις κορδέλες. «Δεν ξέρατε ότι είναι να τους προστατέψετε από

τα γεράκια;» ρώτησε τον ιδιοκτήτη. Μου είπε ότι καθώς δεν υπήρχε άλλη προστασία για τα κοτόπουλα σε αυτήν τη γυμνή και χωρίς ξύλα χώρα, τα γεράκια θα πετούσαν κάτω από τα γύρω βουνά και θα έπαιρναν ένα κοτόπουλο μετά το άλλο, αλλά αν είχαν μια κόκκινη κορδέλα δεμένη στις πλάτες τους, ήταν αβλαβείς .

Σκέφτηκα βαθιά για αυτό το θέμα, και ενώ πήγαινα στην εκκλησία όπου ήθελα να κηρύξω, ένιωσα ότι ο Θεός μου είχε δώσει το κήρυγμα για εκείνο το πρωί της Κυριακής.

Πριν ξεκινήσω να κηρύττω, ωστόσο, ρώτησα την εκκλησία εάν ήταν σωστό ότι οι μικρές κόκκινες κορδέλες θα προστατεύουν, χωρίς αποτυχία, τα μικρά κοτόπουλα από το γεράκι ή οποιοδήποτε άλλο άγριο πουλί.

Με διαβεβαίωσαν ότι το γεράκι δεν είχε πάρει ακόμα ένα κοτόπουλο με κόκκινη κορδέλα. Μου είπαν επίσης ότι αν οι κόκκινες κορδέλες ήταν δεμένες στις πλάτες δέκα κοτόπουλων και ο ενδέκατος δεν είχε κόκκινη κορδέλα, το γεράκι θα σπρώξει προς τα κάτω και θα έπαιρνε το κοτόπουλο χωρίς ραβδώσεις μεταξύ όλων των άλλων. Αυτό με ενθάρρυνε να μιλήσω για την προστασία που έχουμε, ως Χριστιανοί, κάτω από το Αίμα του Ιησού Χριστού. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως τα παιδιά του Ισραήλ προστατεύονταν από τον καταστροφέα από το αίμα του αρνιού που πασπαλίστηκε στις πόρτες, έτσι προστατεύουμε το αίμα του Χριστού. Η Ραχάμπ, η πόρνη της Ιεριχώ, και το νοικοκυριό του πατέρα της και όλα όσα ήταν μαζί της, προστατεύθηκαν και διατηρήθηκαν ζωντανά μέσα από το κόκκινο κορδόνι που έδεσε έξω από το παράθυρο. Το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία (1 Ιωάννη 1: 7), σίγουρα έχει τη δύναμη να μας προστατεύει από το μεγάλο γεράκι, που είναι ο διάβολος. Στην πραγματικότητα, είναι η μόνη αληθινή προστασία ενάντια σε

όλες τις μαγικές και δαιμονικές δυνάμεις. Στην Αποκάλυψη 12:11 λέει - «Κέρδισαν τη νίκη εναντίον του από το Αίμα του Αρνίου και από την αλήθεια που διακήρυξαν». Έχω βιώσει, κατά τη διάρκεια σαράντα ετών αποστολής, ότι όλες οι επιθέσεις των πιο ισχυρών γιατρών μάγισσας και των κακών δυνάμεων του Σατανά παρέμειναν ανίσχυρες ενάντια στην προστατευτική δύναμη του Αίματος του Ιησού Χριστού.

Το γεγονός ότι το γεράκι θα έπαιρνε μόνο εκείνο που δεν είχε κόκκινη κορδέλα στην πλάτη του, μεταξύ όλων των άλλων, δείχνει ότι η σωτηρία είναι προσωπική υπόθεση. Δεν αρκεί να σώζονται ο πατέρας, η μητέρα, οι αδελφοί ή οι αδελφές μας. Κάθε άτομο πρέπει να γνωρίζει για τον εαυτό του ότι είναι κάτω από το αίμα του Ιησού Χριστού. Ήταν πιθανό αυτές οι κόκκινες κορδέλες, λευκασμένες από τον ήλιο, να γκριζάρουν, έτσι ώστε αν οι κορδέλες να μην αντικατασταθούν από κόκκινες, το γεράκι θα κατέβαινε και θα κρατούσε τα κοτόπουλα παρά τις κορδέλες. Αυτό δείχνει ότι δεν αρκεί να καθαριστούμε από το Αίμα του Ιησού Χριστού και να αφήσουμε αυτό να γίνει μια ξεχασμένη εμπειρία.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμαστε καθαροί μέσω του Αίματος του Χριστού και συνεχώς υπό την προστασία του. Εάν οι αμαρτίες σας δεν συγχωρηθούν και η καρδιά σας δεν καθαριστεί από το Αίμα του Ιησού Χριστού, το μεγάλο γεράκι, ο διάβολος, είναι σίγουρο ότι θα σας κρατήσει. Τρέξτε λοιπόν στον Ιησού και εξομολογήστε όλες σας τις αμαρτίες σας και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι «Αν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας στον Θεό, θα τηρήσει την υπόσχεσή Του και θα κάνει το σωστό: Θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας εξαγνίσει από κάθε αδίκημα». (1 Ιωάννη 1: 9). .... «και το αίμα του Ιησού, ο γιος του, μας εξαγνίζει από κάθε αμαρτία» (1 Ιωάννη 1: 7), και μας απαλλάσσει επίσης από τη δύναμη και

την κυριαρχία της αμαρτίας. Το γεγονός ότι οι μικρές κόκκινες κορδέλες στερεώνονται σε τα φτερά μας θυμίζουν τα φτερά της προσευχής που μας έδωσε ο Θεός. «Όσοι εμπιστεύονται τον Κύριο για βοήθεια θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Θα υψωθούν με φτερά σαν αετούς ... »( Ησαΐας 40:31). Αυτό σημαίνει ότι η πίστη μας στον Ιησού Χριστό πρέπει να συμβαδίζει με τις προσευχές μας, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό να μας καθαρίσει από την αμαρτία και να εμπιστευτούμε την προσευχή μας στην προστασία του αίματος Του.

Κάποιος ρώτησε εάν μια μικρή πράσινη ή μπλε κορδέλα θα ήταν εξίσου καλή προστασία με την κόκκινη, στην οποία έπρεπε να απαντήσω ότι οι δικές μας πράξεις, όσο ωραίες και αν φαίνονται από ανθρώπινη άποψη, δεν μπορούν να μας προστατεύσουν από διάβολος. ( Ησαΐας 64: 6).

Κλείνοντας, μπορώ απλώς να καταθέσω ότι τα τελευταία σαράντα χρόνια, δεν έχω ακούσει ποτέ ούτε να δω το γεράκι να παίρνει ένα κοτόπουλο, το οποίο είχε μια μικρή κόκκινη κορδέλα για προστασία. Ούτε έχω δει κανένα παιδί του Θεού να κατακτηθεί από τον διάβολο, ενώ παρέμειναν υπό την προστασία του Αίματος του Ιησού Χριστού.

JR Gschwend

Εάν βρήκατε σωτηρία στον Χριστό ή είχατε ευλογηθεί διαφορετικά μέσω της λογοτεχνίας μας για το Ευαγγέλιο, ενημερώστε μας Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό μαζί σας και να σας θυμόμαστε περαιτέρω στις προσευχές μας. Για δωρεάν βιβλιογραφία Ευαγγελίου, βιβλία και κομμάτια σε περισσότερες από 540 γλώσσες, γράψτε σε:

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ΟΛΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

PO Box 2191, PRETORIA, 0001, RSA

(Αποστολή Ευαγγελικής Λογοτεχνίας χρηματοδοτούμενη από  
δωρεές)

(Καν. 1961/001798/08

This Gospel tract was translated with a computer. If you  
can correct or improve the language, please contact the  
office on [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08