

# SKYDD UNDER JESUS BLOD

## Små röda band



Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigerar eller förbättra språket, kontakta kontoret på [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

En söndagsmorgon, när jag fortfarande var en nykomling i Lesotho, gick jag ut i en bergsby. När jag kom in i byn märkte jag att en höna och tolv kycklingar sprang omkring. Jag märkte också att alla små kycklingar har ett litet rött band fäst på ryggen bakom sina små vingar. Det var en så rolig syn att se de små kycklingarna hoppa omkring med sina små band på ryggen. Detta fick mig att fråga från hönsägaren varför kycklingarna bar band. "Visste du inte att det är för att skydda dem från att tas av hökarna?" frågade ägaren. Han berättade för mig att eftersom det inte fanns något annat skydd för kycklingar i det nakna och trälösa landet, skulle hökarna flyga ner från de omgivande bergen och ta den ena kycklingen efter den

andra, men om de hade ett rött band bundet på ryggen var de oskadade .

Jag tänkte djupt på den här saken och medan jag var på väg till kyrkan där jag skulle predika kände jag att Gud hade gett mig predikan för den söndagsmorgonen.

Innan jag började predika frågade jag emellertid församlingen om det var korrekt att de små röda banden utan tvekan skulle skydda de små kycklingarna från att tas av hök eller någon annan vild fågel.

De försäkrade mig om att hökan ännu inte hade tagit en kyckling i rött band. Jag fick också höra att om röda band var bundna till tio kycklingars ryggar och den elfte inte hade något rött band, skulle hökan svepa ner och ta den bandlösa kycklingen bland alla de andra. Detta uppmuntrade mig att tala om det skydd vi som kristna har under Jesu Kristi blod. Precis på samma sätt som Israels barn skyddades från förstöraren av lammets blod som ströts på dörrstolparna, så är vi skyddade av Kristi blod. Rahab, Jerikos skök, och hennes fars hus och allt som var med henne, skyddades och hölls vid liv genom den röda sladden som hon fäste utanför fönstret. Jesu Kristi blod som renar oss från varje synd (1 Joh 1: 7) har verkligen makt att skydda oss från den stora hök, som är djävulen. I själva verket är det det enda sanna skyddet mot all häxkonst och demonmakt. I Uppenbarelseboken 12:11 står det - "De vann segern över honom genom Lammets blod och genom sanningen som de förkunnade". Jag har upplevt under fyrtio år av missionsarbete att alla attacker från Satans mest kraftfulla häxdoktorer och onda makter förblev maktlösa mot den skyddande kraften i Jesu Kristi blod.

Det faktum att hök bara skulle ta den som inte hade något rött band på ryggen, bland alla de andra, visar att frälsning är en personlig sak. Det räcker inte att vår far, mamma, bröder eller systrar räddas. Varje individ måste själv veta att han eller hon är under Jesu Kristi blod. Det var möjligt att dessa röda band, som blekts av solen, skulle bli gråa i färg, så att om inte banden ersattes med röda, skulle höken komma ner och ta tag i kycklingarna trots band. Detta visar att det inte räcker att ha renats av Jesu Kristi blod och låta detta sedan bli en glömd upplevelse.

Vi måste veta att vi är rena genom Kristi blod och ständigt under dess skydd. Om dina synder inte är förlåtna och ditt hjärta inte renas av Jesu Kristi blod, kommer den stora hök, djävulen, säkert att ta tag i dig. Kör därför till Jesus och bekänn alla dina synder för honom och var sedan säker på att "om vi bekänner våra synder för Gud, kommer han att hålla sitt löfte och göra vad som är rätt: han kommer att förlåta oss våra synder och rena oss från allt fel." (1 Johannes 1: 9). .... "och Jesu blod, hans Son, renar oss från all synd" (1 Johannes 1: 7), och räddar oss också från syndens makt och herravälde. Det faktum att de små röda banden är fästa på vingar påminner oss om de vingar av bön som Gud har gett oss. "De som litar på Herren för hjälp kommer att finna sin styrka förnyad. De kommer att stiga på vingar som örnar ... "(Jesaja 40:31). Det vill säga att vår tro på Jesus Kristus måste gå ihop med våra böner, vilket innebär att vi måste be Gud att rena oss från synd och att anförtro oss i bön för att skydda hans blod.

Någon frågade om ett litet grönt eller ett blått band skulle vara ett lika bra skydd som ett rött, på vilket jag var tvungen att svara att våra egna handlingar, hur fin som än

ser ut ur mänsklig synvinkel, inte kan skydda oss från jäkel. ( Jesaja 64: 6).

Avslutningsvis kan jag bara vittna om att jag under de senaste fyrtio åren aldrig har hört talas om eller sett hökan ta en kyckling, som hade ett litet rött band för skydd. Inte heller har jag sett något Guds barn erövrat av djävulen medan de förblev under skydd av Jesu Kristi blod.

JR Gschwend

Om du har funnit frälsning i Kristus eller på annat sätt har välsignats genom vår evangelielitteratur, vänligen meddela oss. Vi vill tacka Gud med dig och komma ihåg dig ytterligare i våra böner. För gratis evangelielitteratur, böcker och traktater på över 540 språk, skriv till:

E-POST: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALLA NATIONER EVANGELUTGIVARE

PO Box 2191, PRETORIA, 0001, RSA

(Ett gossellitteraturuppdrag finansierat av donationer)

(Reg. Nr. 1961/001798/08)

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office on [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)