

THE TWO ROADS

DE TO VEJER



Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

VÆLGE VEJEN

Når vi begynder en tur til et sted, hvor vi aldrig har været før, spørger vi, hvilken vej vi skal tage. Vi rejser med åbne øjne, og hvis vi bemærker, at vi er på den forkerte vej, vender vi os om og leder efter den rigtige. Hver dag rejser du og jeg gennem denne verden mod evigheden, til en skæbne, der aldrig vil ende, og som ikke kan ændres, når vi en gang ankommer der. Ved du hvor du skal hen?

VORES GUIDEBOG

Gud har i sin kærlighed og venlighed givet os en guidebog, Bibelen, som tydeligt viser vejen til himlen. Citaterne i denne pjece er hentet fra denne bog, "Dit ord er en lampe til at lede mig og et lys til min vej." (**Salme 119: 105**).

DEN BREDE VEJ

Der er mange mennesker på denne vej. "Porten til helvede er bred, og vejen der fører til den er let, og der er mange, der rejser den." (**Mattæus 7:13**). De fleste af dem har lukkede øjne. De ved ikke eller er ligeglad med, at de er på vej til ødelæggelse. "Hvad du synes er den rigtige vej kan føre til døden." (**Ordsprogene 14:12**). "Deres sind er blevet holdt i mørket af den onde gud (djævelen) i denne verden." (**2 Korinther 4: 4**).

LASTEN

Folket på denne vej er tyngt af synd. "Alle har syndet og er langt væk fra Guds frelsende nærvær." (**Romerne 3:23**). Vi kan ikke skjule engang en synd for Gud. "Mennesket ser på det ydre udseende, men Gud ser på hjertet." (**1 Samuel 16: 7**). Lastene er lænket på ryggen. Du og jeg kan ikke blive fri for en eneste synd ved vores egen indsats. Belastningen bliver tungere, efterhånden som tiden går, og "Synden betaler sin løn - døden." (**Romerne 6:23**).

LYNNINGEN

Lynet på billedet repræsenterer Guds dom. "Alle skal dø en gang og derefter blive dømt af Gud." (**Hebræerne 9:27**). "Så så jeg en stor hvid trone og den der sidder på den ... Og jeg så de døde, store som små,

stå foran tronen. Bøger blev åbnet, og derefter blev en anden bog åbnet, de levende liv. De døde blev bedømt efter hvad de havde gjort, som det er skrevet i bøgerne ... Den, der ikke havde sit navn skrevet i de levende bøger, blev kastet i ildsøen." (Åbenbaringen 20: 11,12,15).

ILDEN

Da Gud er ren og retfærdig, skal der straffes synd. Guds ord fortæller os, at der er et helvede, et sted med evig straf for dem, der ikke adlyder Gud. Bibelen siger, "De vil ende i helvede, fordi deres gud er deres kropslige ønsker ..., og de tænker kun på ting, der hører til denne verden." (Filipperne 3:19). Men Gud er også en kærlighedsgud, "Han vil ikke have nogen tilintetgjort, men ønsker at alle vender sig væk fra deres synder." (2 Peter 3: 9). I sin store venlighed og kærlighed har han lavet en flugtvej for alle, der virkelig ønsker det. Vil du finde livsstilen?

LIVETS MÅDE - FRELSEREN

Da vi ikke kunne frigøre os fra vores synder eller fra den retfærdige straf for vores synder, har Gud forsynet en frelser. "For Gud elskede verden så meget, at han gav sin eneste søn, så enhver, der tror på ham, ikke dør, men får evigt liv." (Johannes 3:16). Gud, vor himmelske Fader, sendte sin eneste søn, Herren Jesus Kristus, fra himlen til denne verden; Han levede som en mand, men syndede aldrig. Han gik omkring og gjorde godt: helbredelse af syge, helbredelse af spedalske, fordrivelse af dæmoner, tilgivelse for dem, der er kede af deres synder, og undervisning af folket om Gud. Men hans store formål med at blive mand var at dø som et offer for os alle; at give sit guddommelige, syndløse liv og hans dyrebare blod til at

betale straffen for vores synder. Han lod onde mænd tage ham, piske ham, indtil hans ryg var dækket af blodige gapende sår, satte en tornekrone på hans hoved og til sidst negle ham ved hænder og fødder til et kors, hvor han hang i smerte og lidelse. "Kristus bar selv vores synder i sin krop til korset" (1 Peter 2:24). Han døde for dig og for mig.

Hans opstandelse

Efter tre dage i graven rejste Jesus sig op fra de døde. Han gik og talte med sine disciple, og efter fyrre dage gik han op til himlen, hvor han sidder ved Guds højre hånd. (Romerne 8:34) - en levende frelser med "al myndighed i himlen og på jorden" (Mattæus 28:18). "Og således er han i stand til nu og altid at frelse dem, der kommer til Gud gennem ham, fordi han lever for evigt for at bede Gud om dem" (Hebr 7:25).

HIMMEL

Himlen er det sted, hvor Gud bor i al sin herlighed. Herren Jesus sagde: "Jeg vil forberede dig et sted. Og efter at jeg er gået og forbereder et sted for dig, vil jeg vende tilbage og tage dig til mig selv, så du vil være der, hvor jeg er" (Johannes 14: 2,3). Det er et vidunderligt sted, hvor "Han vil tørre alle tårer væk fra deres øjne. Der vil ikke være mere død, ikke mere sorg eller gråd eller smerte. De gamle ting er forsvundet. " "Der skal ikke være mere nat ... for Herren Gud vil være deres lys." (Åbenbaringen 21: 4; 22: 5). Det er et helligt sted. "Intet, der er urent, kommer ind i byen eller nogen, der gør skammelige ting eller fortæller løgne. Kun de, hvis navne er skrevet i Lammets bog om de levende, kommer ind i byen. " (Åbenbaringen 21:27). Der er kun én vej til himlen. "Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen går til Faderen undtagen

af mig. " (Johannes 14: 6). "Frelse findes ved ham alene; i hele verden er der ingen andre, som Gud har givet, der kan frelse os. " (Apostelgerninger 4:12).

SÅDAN STARTER DU VEJEN TIL HIMMELEN

1. "Vend dig væk fra dine synder og tro de gode nyheder." (Markus 1:15).

2. Kom til Herren Jesus Kristus i bøn, ligesom du er med din syndsbelastning, og bed ham om at tilgive dig. Han siger, "Jeg vil aldrig afvise nogen, der kommer til mig." (Johannes 6:37). "Kom til mig, alle jer, der er trætte af at bære tunge byrder, så vil jeg give jer hvile." (Mattæus 11:28).

3. Tro på Kristus alene for din udfrielse fra synd. "Jesu blod, hans søn, renses os fra enhver synd." (1 Johannes 1:7).

4. Han vil give dig et nyt liv evigt liv. Kristus sagde "Den, der hører mine ord og tror på ham, som sendte mig, har evigt liv." Han vil ikke blive dømt, men er allerede gået fra døden til livet. " (Johannes 5:24). "Når nogen er knyttet til Kristus, er han et nyt væsen; det gamle er væk, det nye er kommet. " (2 Korinther 5:17).

5. Du får fred i dit hjerte. "Nu hvor vi er blevet retfærdiggjort med Gud gennem troen, har vi fred med Gud gennem vores Herre Jesus Kristus." (Romerne 5:1). "Vidnesbyrdet er dette: Gud har givet os evigt liv, og dette liv har sin kilde i sin søn. Den, der har Sønnen, har dette liv; den, som ikke har Guds Søn, har ikke liv. Jeg skriver dette til dig, så du kan VIDE, at du har evigt liv - du, der tror på Guds Søn. " (1 Johannes 5: 11-13).

SÅDAN LEVER DU DET NYE LIV

1. Læs Bibelen hver dag. Udover at være et lys for vores måde, er det mad til sjælen. "Vær som nyfødte babyer, altid tørstige efter den rene åndelige mælk, så ved at drikke den kan du vokse op." (1 Peter 2: 2). Bed Gud om at guide og lære dig ved hans hellige ånd, mens du læser.

2. Kom nær til Gud i bøn hver dag og bed i Jesu navn: "Vær ikke bekymret for noget, men i alle dine bønner skal du bede Gud om det, du har brug for, og spørg ham altid med et taknemmeligt hjerte. Og Guds fred, som er langt ud over menneskelig forståelse, vil beskytte jeres hjerter og sind i forening med Kristus Jesus." (Filipperne 4: 6,7).

3. Tal med andre om Kristus. "Gå tilbage til din familie og fortæl dem, hvor meget Herren har gjort for dig, og hvor venlig han har været over for dig." (Markus 5:19).

4. Påkald Herren i fristelse. "Han kan hjælpe dem, der er fristet, fordi han selv blev fristet og led." (Hebræerne 2:18).

5. Hvis du synder igen, skal du tilstå det hurtigt for Gud. "Men hvis vi bekender vores synder for Gud, vil han holde sit løfte og gøre hvad der er rigtigt; Han vil tilgive os vores synder og rense os for al forseelse." (1 Johannes 1: 9).

6. Forsøg at omgås andre troende i Herren Jesus Kristus. "Mit bud er dette: Elsk hinanden, ligesom jeg elsker dig." (Johannes 15:12).

7. Overhold altid Gud. "Den, der elsker mig, vil adlyde min lære." (Johannes 14:23).

8. Vær ikke bange, for Kristus er med dig. "Jeg vil aldrig forlade dig; Jeg vil aldrig opgive dig." (Hebræerne 13: 5).

9. Giv dig selv fuldstændig til Herren Jesus Kristus. Lad ham lede dit liv efter hans vilje. På denne måde finder du ægte lykke.

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

Hvis du har fundet frelse i Kristus eller på anden måde er blevet velsignet gennem vores evangelielitteratur, så lad os det vide. Vi vil gerne takke Gud sammen med dig og huske dig yderligere i vores bønner. For gratis evangelisk litteratur, bøger og traktater på over 540 sprog, bedes du kontakte os :

MENSS HJERTE



www.angp-hb.co.za

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)