

# THE TWO ROADS

## DE TWEE WEGEN



Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

### DE WEG KIEZEN

Als we aan een reis beginnen naar een plek waar we nog nooit eerder zijn geweest, vragen we welke weg we moeten nemen. We reizen met onze ogen wijd open, en als we merken dat we op de verkeerde weg zijn, draaien we ons om en zoeken de goede weg. Elke dag reizen jij en ik door deze wereld naar de eeuwigheid, naar een bestemming die nooit zal eindigen en die niet kan worden veranderd wanneer we daar eenmaal aankomen. Weet je waar je heen gaat?

## ONZE GIDS BOEK

God heeft ons in Zijn liefde en vriendelijkheid een Gidsboek gegeven, de Bijbel, die ons duidelijk de weg naar de hemel laat zien. De aanhalingen in dit pamflet zijn afkomstig uit dit boek: "Uw Woord is een lamp om mij te leiden en een licht op mijn pad."

## DE BREDE WEG

Er zijn veel mensen op deze weg. "De poort naar de hel is breed en de weg ernaartoe is gemakkelijk, en er zijn er velen die eroverheen reizen." De meesten van hen hebben hun ogen dicht. Ze weten niet, of het kan ze niet schelen, dat ze op weg zijn naar vernietiging. "Wat jij denkt dat de juiste weg is, kan tot de dood leiden." "Hun geest is in het duister gehouden door de boze god (de duivel) van deze wereld." (2 Korintiërs 4: 4).

## DE LADING

De mensen op deze weg zijn belast met zonde. "Iedereen heeft gezondigd en is ver verwijderd van Gods reddende aanwezigheid." We kunnen zelfs niet één zonde voor God verbergen. "De mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart." (1 Samuël 16: 7). De ladingen zijn aan hun ruggen geketend. U en ik kunnen op eigen kracht niet van één enkele zonde afkomen. De last wordt steeds zwaarder naarmate de tijd verstrijkt, en "Zonde betaalt zijn loon - de dood."

## DE BLIKSEM

De bliksem op de foto vertegenwoordigt Gods oordeel. "Iedereen moet een keer sterven, en daarna door God worden geoordeeld." 'Toen zag ik een grote witte

troon en degene die erop zit ... En ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend en toen werd een ander boek geopend, het boek van de levenden. De doden werden beoordeeld op basis van wat ze hadden gedaan, zoals opgetekend in de boeken ... Degene die zijn naam niet in het boek van de levenden had laten schrijven, werd in de poel van vuur geworpen . "

## HET VUUR

Omdat God puur en rechtvaardig is, moet er straf voor zonde zijn. Gods Woord vertelt ons dat er een hel is, een plaats van eeuwige straf voor degenen die God niet gehoorzamen. De Bijbel zegt: "Ze zullen in de hel eindigen, omdat hun god hun lichamelijke verlangens zijn ... en ze denken alleen aan dingen die tot deze wereld behoren."

Maar God is ook een God van liefde: "Hij wil niet dat iemand wordt vernietigd, maar wil dat iedereen zich afkeert van zijn zonden." (2 Petrus 3: 9). In zijn grote vriendelijkheid en liefde heeft Hij een weg gevonden om te ontsnappen voor iedereen die het echt wil. Wil je de manier van leven vinden?

## DE MANIER VAN LEVEN - DE REDDER

Omdat we onszelf niet van onze zonden konden bevrijden, noch van de rechtvaardige straf voor onze zonden, heeft God in een Redder voorzien. "Want God hield zoveel van de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft niet sterft, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16). God, de hemelse Vader, heeft zijn enige Zoon, de Heer Jezus Christus, vanuit de hemel naar deze wereld gestuurd; Hij leefde als een man, maar zondigde nooit. Hij ging rond door goed te doen: zieken genezen, melaatsen genezen, demonen verdrijven, degenen die spijt hebben van hun zonden vergeven en de mensen

over God onderwijzen. Maar Zijn grote doel om mens te worden was om te sterven als een offer voor ons allemaal; om Zijn goddelijk, zondeloos leven en Zijn kostbaar bloed te geven om de straf voor onze zonden te betalen. Hij liet goddeloze mensen Hem pakken, slaan tot Zijn rug bedekt was met bloederige gapende wonden, een doornenkroon op Zijn hoofd zetten en Hem tenslotte met Zijn handen en voeten aan een kruis nagelen, waar Hij hing in pijn en lijden. "Christus zelf droeg onze zonden in Zijn lichaam naar het kruis" (1 Petrus 2:24). Hij stierf voor jou en voor mij.

## ZIJN OPSTANDING

Na drie dagen in het graf stond Jezus Christus op uit de dood. Hij wandelde en sprak met Zijn discipelen, en na veertig dagen ging Hij naar de hemel, waar Hij aan de rechterhand van God zit. "En zo is Hij nu en altijd in staat degenen te redden die door Hem tot God komen, omdat Hij voor eeuwig leeft om bij God voor hen te pleiten" (Hebreeën 7:25).

## HEMEL

De hemel is de plaats waar God leeft in al zijn glorie. De Heer Jezus zei: "Ik ga een plek voor je bereiden. En nadat ik een plaats voor je heb voorbereid, kom ik terug en breng je naar mezelf, zodat je zult zijn waar ik ben" (Johannes 14: 2,3). Het is een geweldige plek, waar "Hij alle tranen van hun ogen zal wegvegen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet of huilen of pijn meer. De oude dingen zijn verdwenen." "Er zal geen nacht meer zijn ... omdat de Here God hun licht zal zijn." Het is een heilige plek. "Niets dat onzuiver is, zal de stad binnenkomen, noch iemand die schandelijke dingen doet of leugens vertelt. Alleen degenen

wier naam in het boek van de levenden van het Lam staat, zullen de stad binnengaan. " Er is maar één weg naar de hemel. 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand gaat naar de Vader behalve door mij. " (Johannes 14: 6). 'Verlossing kan alleen door Hem worden gevonden; in de hele wereld is er niemand anders die God heeft gegeven die ons kan redden. " (Handelingen 4:12).

## HOW TO START DE WEG NAAR DE HEMEL

1. "Keer je af van je zonden en geloof het goede nieuws." (Markus 1:15).

2. Kom in gebed tot de Heer Jezus Christus, net zoals u bent met uw zondenlading, en vraag Hem om u te vergeven. Hij zegt: "Ik zal nooit iemand afwijzen die naar mij toe komt." (Johannes 6:37). "Kom naar mij, jullie allemaal die moe zijn van het dragen van zware lasten, en ik zal jullie rust geven."

3. Geloof alleen in Christus voor uw verlossing van zonde. "Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde." (1 Johannes 1: 7).

4. Hij zal je een nieuw leven geven ... eeuwig leven. Christus zei: "Wie naar mijn woorden luistert en in Hem gelooft die mij heeft gezonden, heeft eeuwig leven." Hij zal niet worden geoordeeld, maar is al overgegaan van dood in leven. " (Johannes 5:24). "Als iemand zich met Christus heeft verbonden, is hij een nieuw wezen; het oude is weg, het nieuwe is gekomen. " (2 Korintiërs 5:17).

5. U zult vrede in uw hart hebben. "Nu we door het geloof in orde zijn met God, hebben we vrede met God door onze Heer Jezus Christus." 'Het getuigenis is dit: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit leven vindt zijn oorsprong in

zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft dit leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft geen leven. Ik schrijf u dit zodat u mag WETEN dat u eeuwig leven hebt - u die in de Zoon van God gelooft. " (1 Johannes 5: 11-13).

## HOE HET NIEUWE LEVEN TE LEVEN

1. Lees de Bijbel elke dag. Behalve dat het een licht is voor onze weg, is het voedsel voor de ziel. "Wees als pasgeboren baby's, altijd dorstig naar de zuivere geestelijke melk, zodat je door het drinken ervan kunt opgroeien." (1 Petrus 2: 2). Vraag God om u te leiden en te onderwijzen door zijn Heilige Geest, terwijl u leest.

2. Kom elke dag in gebed tot God en bid in de naam van Jezus: "Maak je nergens zorgen over, maar vraag God in al je gebeden wat je nodig hebt, vraag Hem altijd met een dankbaar hart. En Gods vrede, die het menselijk begrip ver te boven gaat, zal uw hart en geest veilig houden in eendracht met Christus Jezus. "

3. Praat met anderen over Christus. "Ga terug naar je familie en vertel ze hoeveel de Heer voor je heeft gedaan en hoe aardig Hij voor je is geweest." (Marcus 5:19).

4. Roep in verzoeking de Heer aan. "Hij kan degenen helpen die verzocht worden, omdat Hij Zelf werd verzocht en geleden."

5. Als je weer zondigt, belijd dat dan snel aan God. 'Maar als we onze zonden aan God belijden, zal Hij zijn belofte houden en doen wat juist is; Hij zal ons onze zonden vergeven en ons van alle kwaaddoen zuiveren. " (1 Johannes 1: 9).

6. Probeer om te gaan met andere gelovigen in de Heer Jezus Christus. "Mijn gebod is dit: heb elkaar lief, zoals ik jullie liefheb." (Johannes 15:12).

7. Gehoorzaam altijd God. "Wie mij liefheeft, zal mijn leer gehoorzamen." (Johannes 14:23).

8. Wees niet bang, want Christus is met je. "Ik zal je nooit verlaten; Ik zal je nooit in de steek laten. "

9. Geef jezelf volledig aan de Heer Jezus Christus. Laat Hem uw leven leiden naar Zijn wil. Op deze manier zul je echt geluk vinden.

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Als u verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God samen met u danken en aan u denken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op :

# HET HART VAN DE MENS



[www.angp-hb.co.za](http://www.angp-hb.co.za)

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)