

WHO WILL DELIVER ME?

WIE ZAL MIJ BEZORGEN ?

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za

Op een zondag predikte ik het wonderbaarlijke evangelie in het dorp van een zeker stamhoofd in Lesotho. Een grote menigte, samen met het opperhoofd en zijn vrouw, had zich verzameld om het Woord van God te horen. Het levende Woord, dat krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, drong diep door in de harten van de mensen.



Hij die doet wat zondig is, is van de duivel. 1 Johannes 3:
8.

Terwijl ik nog aan het prediken was, begon de vrouw van het grote opperhoofd, de koningin, bitter te huilen. Terwijl de tranen over haar wangen stroomden, stond ze op en riep uit:

'Wie zal mij verlossen? Help me alstublieft, mijn hart is erg pijnlijk, ik ben een ellendig en ellendig persoon. Wie kan me helpen? Wie zal mij verlossen van deze vreselijke slavernij van zonde? Wat moet ik doen? Jullie kennen me allemaal, ik ben de vrouw (koningin) van het opperhoofd en ik ben ook een van de gebedsvrouwen.

Ik ga al meer dan twintig jaar naar de kerk, maar al deze dingen hebben me niet geholpen, ze kunnen me niet bevrijden, de zonde heeft me gebonden. Ik ben een dronkaard en een moordnares. Mijn handen zijn verontreinigd en slecht omdat ze bezig zijn met het maken van bier - die vervloekte drank! De zonde heeft mijn handen en voeten gebonden, ik ben een gevangene van de hel "

Ze huilde weer bitter en ging zitten en riep hardop: „Help me! Help mij! Wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen van deze ketenen van zonde? Ik hou van God, maar de zonde heerst over mij, de zonde sleept me mee naar de hel. Ik doodde mijn eerstgeboren zoon, ik was dronken terwijl ik hem op mijn rug droeg, en in mijn dronken toestand rolde ik op de grond en kneep ik het hoofd van mijn lieve zoontje plat, zodat hij stierf. Help me alstublieft, verlos me van deze dood! Mijn stamgebruiken hielpen me niet. Religie heeft me niet geholpen. Wie kan me helpen? Wie zal mij verlossen? "

Ik antwoordde en zei: "Wees niet bang. Wanhoop niet. Uw probleem is ieders probleem. **De Bijbel geeft het antwoord op de roep van je hart. Het vertelt ons dat zonde ons leven regeert, maar dat er Eén is die ons kan verlossen.** "

'Ik weet dat er niets goeds in mij leeft, dat wil zeggen in mijn zondige natuur. Want ik heb het verlangen om te doen

wat goed is, maar ik kan het niet uitvoeren. Want wat ik doe is niet het goede dat ik wil doen; nee, het kwaad wil ik niet doen - dit blijf ik doen. Dus ik vind deze wet aan het werk: als ik goed wil doen, is het kwaad daar bij mij. Want in mijn innerlijk schep ik vreugde in Gods wet; maar ik zie een andere wet aan het werk in de leden van mijn lichaam, oorlog voeren tegen de wet van mijn geest en me een gevangene maken van de wet van de zonde die in mijn leden aan het werk is. " **Romeinen 7: 15-25.** Vroeg of laat zal deze kreet in ieders hart komen: **"Wat een ellendige man ben ik! Wie zal mij verlossen? "**

HET ANTWOORD

"Als de Zoon je vrijmaakt, zul je inderdaad vrij zijn."

Johannes 8:36

Jesus is het antwoord op al onze vragen: het antwoord op jouw vraag. Er is geen redding in een andere naam dan in de Naam van Jezus. **Handelingen 4:12.** Alleen Jezus kan ons van onze zonden redden. Alleen Zijn vergoten bloed aan het kruis kan ons van alle zonde reinigen. Geen dokter, geen medicijn, geen toverdokter, geen man, geen prediker of priester, geen kerk kan u van zonde redden. Alleen Jezus, het Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt, kan u redden door Zijn bloed en door de kracht van Zijn Geest.

Jesus, de Zoon van God, kwam in deze wereld "om ogen te openen die blind zijn, om gevangenen uit de gevangenis te bevrijden en om degenen die in duisternis zitten uit de kerker te bevrijden." **Jesaja 4 2: 7.**

Jesus zei: "Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. maar als de Zoon je vrijmaakt, zul je inderdaad vrij zijn.

" **Johannes 8: 34-36.** Jezus, die de waarheid is, maakt je vrij.

Jezus, de Zoon van God, nam al onze zonden in Zijn eigen lichaam naar het kruis. Uw zonden zijn allemaal aan het kruis genageld. 'Hij heeft beslist onze zwakheden opgepakt en ons verdriet gedragen. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons vrede bracht, was op Hem, en door Zijn wonden zijn we genezen. " **Jesaja 53: 3-7.**



Als de Zoon (Jezus) je vrijmaakt, zul je inderdaad vrij zijn. Johannes 8:36.

Barabbas, die een zondaar en een moordenaar was, werd ter dood veroordeeld. Hij zou gekruisigd worden, maar Jezus nam zijn plaats in en droeg het kruis waaraan Barabbas had moeten sterven. Jezus, de Zoon van God, werd gekruisigd in de plaats van Barabbas, in jouw plaats en in mijn plaats werd

de moordenaar vrijgelaten omdat een ander zijn dood was gestorven. Jij en ik zijn die Barabbas.

Het loon van de zonde is de dood, maar de gave van God is het eeuwige leven door Jezus Christus. Als je in geloof naar het kruis van Christus kijkt, zul je jezelf en je zonde aan dat kruis zien genageld. Jezus heeft uw plaats aan het kruis ingenomen, zodat u eeuwig zult leven. Hij heeft Zijn bloed vergoten tot vergeving van uw zonden. Want God heeft u zo liefgehad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat u niet zou sterven, maar eeuwig leven zou hebben.

Na het horen van deze woorden geloofde de vrouw van het opperhoofd in Jezus en gaf haar hart aan Hem. Ze gaf haar zondige hart aan God, en Hij gaf haar een nieuw hart en vervulde haar met Zijn Heilige Geest. Hij vergaf haar niet alleen al haar zonden, maar verloste haar van de macht van de zonde. Sinds die tijd leidt ze al vele jaren een mooi, overwinnend leven. Ze drinkt geen bier in welke vorm dan ook, rookt niet en snuift geen tabak, leidt een rein leven en is een stralende getuige van de waarheid: 'Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is weg, het nieuwe is gekomen!' **2 Korintiërs 5:17.**

Ook u, beste lezer, kunt worden bevrijd door geloof in Jezus Christus. Jezus zei: "Kom tot Mij ALLEN jullie die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven." Kom naar Jezus zoals je bent of waar je bent. Vertel Hem alles over uw zonden en uw problemen. Hij zal je niet wegsturen als je met een nederig en gelovig hart komt. Misschien bent u een kerklid, maar bent u gebonden in zonde. Kom naar Jezus. Hij zal je onmiddellijk vrijlaten, op dezelfde manier als Hij de melaatse genas en de blinden genas. Jezus is nog steeds dezelfde en kan mensen met een gebroken hart

genezen en de gevangene vrijlaten. Hij vergeeft AL onze zonden en geneest AL onze ziekten. [Psalmen 103: 3.](#)

Als je je hart aan Jezus hebt gegeven, vertel dan anderen over Degene die je vrij heeft gemaakt. Ook wij horen graag van u.

JR Gschwend

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za.

Als je verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God samen met u danken en aan u denken in onze gebeden. Schrijf voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen naar:

E-MAIL: info@angp.co.za

ALLE NATIES EVANGELIE UITGEVERS

Postbus 2191, PRETORIA, 0001, RSA

(A Gospel Literature Mission gefinancierd door donaties)

(Reg. Nr. 1961/001798/08)

HET HART VAN DE MENS



www.angp-hb.co.za

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)