

THE TWO ROADS

DE TVÅ VÄGARNA



Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigerar eller förbättra språket, kontakta kontoret på info@angp.co.za

VÄLJA VÄGEN

När vi börjar en resa till en plats där vi aldrig varit tidigare, frågar vi vilken väg vi ska ta. Vi reser med vidöppna ögon, och om vi märker att vi är på fel väg, vänder vi oss om och letar efter rätt. Varje dag reser du och jag genom denna värld mot evigheten, till ett öde som aldrig kommer att ta slut och som inte kan förändras när vi en gång kommer dit. Vet du vart du ska?

VÅR GUIDEBOOK

Gud har i sin kärlek och vänlighet gett oss en guidebok, Bibeln, som tydligt visar vägen till himlen. Citaten i denna broschyr är hämtade från den här boken, "Ditt ord är en lampa för att vägleda mig och ett ljus för min väg." (Psaltaren 119: 105).

DEN BREDA VÄGEN

Det finns många människor på den här vägen. "Porten till helvetet är bred och vägen som leder till den är lätt, och det finns många som reser den." (Matteus 7:13). De flesta har slutna ögon. De vet inte eller bryr sig inte om att de är på väg till förstörelse. "Vad du tycker är rätt väg kan leda till döden." (Ordspråksboken 14:12). "Deras sinnen har hållits i mörkret av den onda guden (djävulen) i denna värld." (2 Korinthisarna 4: 4).

LASTEN

Folket på denna väg är tyngd av synd. "Alla har syndat och är långt ifrån Guds frälsande närvaro." (Romarna 3:23). Vi kan inte dölja en enda synd från Gud. "Människan ser på det yttre utseendet, men Gud ser på hjärtat." (1 Samuelsboken 16: 7). Lasten är kedjade i ryggen. Du och jag kan inte bli fria från en enda synd genom våra egna ansträngningar. Lasten blir tyngre med tiden och "Synden betalar sin lön - död." (Romarna 6:23).

BLIXTEN

Blixten på bilden representerar Guds dom. "Alla måste dö en gång och därefter dömas av Gud." (Hebréerna 9:27). "Sedan såg jag en stor vit tron och den som sitter på den ... Och jag såg de döda, stora som

små, stå framför tronen. Böcker öppnades och sedan öppnades en annan bok, de levandes bok. De döda bedömdes enligt vad de hade gjort, såsom de är upptecknade i böckerna ... Den som inte har sitt namn skrivet i de levandes bok kastades i eldsjön." (Uppenbarelseboken 20: 11,12,15).

ELDEN

Eftersom Gud är ren och rättvis måste det bestraffas för synden. Guds ord säger att det finns ett helvete, en plats för evig straff för dem som inte lyder Gud. Bibeln säger, "De kommer att hamna i helvetet, för deras gud är deras kroppsliga önskningar ..., och de tänker bara på saker som tillhör denna värld." (Filipperna 3:19). Men Gud är också en kärleksgud, "Han vill inte att någon ska förstöras, men vill att alla ska vända sig bort från sina synder." (2 Petrus 3: 9). I sin stora vänlighet och kärlek har han gjort ett sätt att fly för alla som verkligen vill ha det. Vill du hitta livsstilen?

LIVETS VÄG - REDDAREN

Eftersom vi inte kunde befria oss från våra synder eller från det rättfärdiga straffet för våra synder, har Gud gett en frälsare. "Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin ende Son, så att alla som tror på honom inte kan dö utan få evigt liv." (Johannes 3:16). Gud, vår himmelske Fader, skickade sin enda son, Herren Jesus Kristus, från himlen till denna värld; Han levde som en man, men syndade aldrig. Han gick omkring och gjorde gott: botade de sjuka, botade de spetälska, drev ut demoner, förlät dem som är ledsna för sina synder och lärde folket om Gud. Men hans stora syfte med att bli man var att dö som ett offer för oss alla; att ge sitt gudomliga, syndfria liv och hans dyrbara blod för att betala straffet för våra synder. Han lät onda män ta honom,

piska honom tills hans rygg var täckt med blodiga gapande sår, lade en törnekrona på hans huvud och slutligen spika honom med händerna och fötterna vid ett kors, där han hängde i smärta och lidande. "Kristus själv bar våra synder i sin kropp till korset" (1 Petrus 2:24). Han dog för dig och för mig.

HANS RESURKTION

Efter tre dagar i graven stod Jesus Kristus upp från de döda. Han gick och pratade med sina lärjungar, och efter fyrtio dagar gick han upp till himlen där han sitter vid Guds högra hand. (Romarna 8:34) - en levande frälsare, med "all auktoritet i himlen och på jorden" (Matteus 28:18). "Och så kan han nu och alltid rädda dem som kommer till Gud genom honom, för han lever för evigt för att vädja till Gud för dem" (Hebr 7:25).

HIMMEL

Himlen är den plats där Gud bor i all sin härlighet. Herren Jesus sa, "Jag ska förbereda en plats åt dig. Och när jag har gått och förberett en plats åt dig, kommer jag tillbaka och tar dig till mig själv, så att du kommer att vara där jag är" (Joh 14: 2,3). Det är en underbar plats där "Han torkar bort alla tårar från deras ögon. Det kommer inte att finnas mer död, ingen mer sorg eller gråt eller smärta. De gamla sakerna har försvunnit. " "Det kommer inte att finnas mer natt ... för Herren Gud kommer att vara deras ljus." (Uppenbarelseboken 21: 4; 22: 5). Det är en helig plats. "Ingenting som är orent kommer in i staden, inte heller någon som gör skamliga saker eller säger lögn. Endast de vars namn är skrivna i Lammets levande bok kommer in i staden. " (Uppenbarelseboken 21:27). Det finns bara en väg till himlen. "Jag är vägen, sanningen och

livet; ingen går till Fadern utom av mig. " (Johannes 14: 6). "Frälsning finns endast genom honom; i hela världen finns det ingen annan som Gud har gett som kan rädda oss. " (Apostlagärningarna 4:12).

HUR TILL START AV VÄG TILL HIMMEL

1. "Vänd dig bort från dina synder och tro de goda nyheterna." (Markus 1:15).

2. Kom till Herren Jesus Kristus, i bön, precis som du är med din last av synd, och be honom att förlåta dig. Han säger, "Jag kommer aldrig att avvisa någon som kommer till mig." (Johannes 6:37). "Kom till mig, alla som är trötta på att bära tunga laster, så ska jag ge er vila." (Matteus 11:28).

3. Tro på Kristus ensam för din befrielse från synd. "Jesu blod, hans Son, renar oss från all synd." (1 Johannes 1: 7).

4. Han kommer att ge dig ett nytt liv ... evigt liv. Kristus sa "Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv." Han kommer inte att dömas, men har redan gått från döden till livet. " (Johannes 5:24). "När någon förenas med Kristus är han en ny varelse; det gamla är borta, det nya har kommit. " (2 Korinthisarna 5:17).

5. Du kommer att ha frid i ditt hjärta. "Nu när vi har rättats till Gud genom tro, har vi fred med Gud genom vår Herre Jesus Kristus." (Romarna 5: 1). "Vittnesbördet är detta: Gud har gett oss evigt liv, och detta liv har sin källa i sin Son. Den som har Sonen har detta liv; den som inte har Guds Son har inte liv. Jag skriver detta till dig så att du kan VETA att du har evigt liv - du som tror på Guds Son. " (1 Johannes 5: 11-13).

HUR man lever det nya livet

1. Läs Bibeln varje dag. Förutom att vara ett ljus för vår väg är det mat för själen. "Var som nyfödda barn, alltid törstiga efter den rena andliga mjölken, så att du kan växa upp genom att dricka den." (1 Petrus 2: 2). Be Gud vägleda och lära dig genom hans heliga ande när du läser.
2. Kom nära Gud i bön varje dag och be i Jesu namn: "Oroa dig inte för någonting, men i alla dina böner ber du Gud om vad du behöver, fråga alltid honom med ett tacksamt hjärta. Och Guds frid, som ligger långt bortom mänsklig förståelse, kommer att skydda era hjärtan och sinnen i förening med Kristus Jesus." (Filipperna 4: 6,7).
3. Tala med andra om Kristus. "Gå tillbaka till din familj och berätta för dem hur mycket Herren har gjort för dig och hur snäll han har varit mot dig." (Markus 5:19).
4. I frestelse, be Herren. "Han kan hjälpa dem som är frestade, för han själv frestades och led." (Hebréerna 2:18).
5. Om du syndar igen, erkänn det snabbt för Gud. "Men om vi bekänner våra synder inför Gud, kommer han att hålla sitt löfte och göra det som är rätt; Han kommer att förlåta oss våra synder och rena oss från allt fel." (1 Johannes 1: 9).
6. Försök att umgås med andra troende i Herren Jesus Kristus. "Mitt bud är detta: älska varandra, precis som jag älskar er." (Johannes 15:12).
7. Följ alltid Gud. "Den som älskar mig kommer att lyda min undervisning." (Johannes 14:23).

8. Var inte rädd, för Kristus är med dig. "Jag kommer aldrig lämna dig; Jag kommer aldrig att överge dig."
" (Hebréerna 13: 5).

9. Ge dig själv fullständigt till Herren Jesus Kristus. Låt honom styra ditt liv enligt hans vilja. På det här sättet hittar du sann lycka.

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, kontakta kontoret på info@angp.co.za

Om du har funnit frälsning i Kristus eller på annat sätt har välsignats genom vår evangelielitteratur, vänligen meddela oss. Vi vill tacka Gud med dig och komma ihåg dig ytterligare i våra böner. För gratis evangelielitteratur, böcker och traktat på över 540 språk, vänligen kontakta oss :

Människans hjärta



www.angp-hb.co.za

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)