

Hjärtbok
Översatt med en dator

Människans hjärta .



UPPHOVS RÄTT

ISBN 0 - 908412 - 16 - 9

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS
P.O. BOX 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(Ett gossellitteraturupdrag finansierat av donationer)
(Reg. Nr. 1961/001798/08)

Detta Evangelihäfte översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, kontakta kontoret på info@angp.co.za

Människans hjärta eller den andliga hjärtspegeln.

(En Allegorisk representation i tio bilder)

Denna broschyr har sitt ursprung i Frankrike 1732. Den reviderades och skrivs om för uppdragsfält i Afrika av pastor JR GSCHWEND 1929. Den har därefter översatts och skrivits ut under upphovsrätt på över 538 inhemska språk av All Nations Gospel Publishers som idag distribuerar den i 127 missionsländer. Människor från alla språk, klasser och religioner leds av denna broschyr för att uppleva den djupa andliga sanningen och betydelsen av Guds budskap för mänskligheten. Det uttrycks av profeten Hesekiel 586 år före Kristus: "Jag kommer att ge dig ett nytt hjärta och ett nytt sinne då kommer du att vara mitt folk, och jag kommer att vara din Gud!" Hesekiel 36: 26-28.

Människans hjärta .

Guds tempel eller Satans verkstad .

(1 Johannes 3: 4-10)

När du läser den här boken, kom ihåg att den är som en spegel där du kommer att kunna se dig själv. Oavsett om du är en hedning eller kristen, en som inte tror på Kristus eller en avvikare, kommer du att se dig själv som Gud ser dig. "Mannen tittar på det yttre utseendet, men jag ser på hjärtat." (1 Sam 16: 7). Gud ser oss som vi verkligen är.

Satan är fadern till alla lögner. Han är världens mörker och gud, som förklarar sig som en ljusängel för att leda män och kvinnor på fel väg. I dessa dagar, som tidigare, finns det många falska apostlar som döljer sig och låtsas vara Kristi apostlar. Och inte konstigt, för Satan själv förvandlas (förklädd) till en ljusängel (2 Korinthisarna 11: 13,14). Satan, världens gud, håller människor i mörkret så att de inte kan se att Gud älskar dem eller att Jesus dog för att rädda dem (2 Korinthisarna 4: 4). Alla syndare och de som inte tror är andligt döda och blinda för Gud. De styrs av världens ondska (Efesiansarna 2: 1-2). Om inte deras ögon öppnas på något sätt för deras förlorade tillstånd, är de på väg mot evig förstörelse. Den som säger "Jag har aldrig syndat" bedrar sig själv. För "Guds Son uppenbarades just av denna anledning för att förstöra det som djävulen hade gjort." (1 Johannes 3: 8). "Så då,

underkasta dig Gud. Motstå djävulen, så flyr han ifrån dig. Kom nära Gud och han kommer nära dig. " (Jakob 4: 7,8)

När du läser den här boken och studerar dess bilder kommer du att kunna se ditt eget hjärta. Låt Guds strålkastare visa dig ditt hjärta. Erkänn dina synder och förneka inte deras existens, för Guds ord säger oss att "Om vi säger att vi inte har någon synd, bedrar vi oss själva och det finns ingen sanning i oss. Men om vi bekänner våra synder inför Gud, kommer han att hålla sitt löfte och göra det som är rätt: Han kommer att förlåta oss våra synder och rena oss från allt vårt fel." (1 Johannes 1: 1-10). "Jesu blod, hans Son, renar oss från all synd".

Du styrs antingen av Satan eller av Gud; du är syndens slav eller Guds tjänare. Om synd styr ditt liv, förneka det inte, utan rop till Gud. Han kommer att befria dig genom Jesus Kristus som kom till den här världen för att rädda syndare, för att bryta Satans makt och synda över oss. Han är vår Frälsare. Du är i närvaro av en helig Gud som känner till alla hemligheter, dolda tankar och handlingar i ditt liv. Det är omöjligt att dölja sig själv och handlingar från Gud, för "Gud skapade våra öron - kan han inte höra? Han gjorde våra ögon - kan han inte se? " (Psaltaren 94: 9).

"Herren följer noga hela världen för att ge styrka till dem vars hjärtan är lojala mot honom." (2 Krönikeboken 16: 9).

"Han ser på varje steg som män tar. Det finns inget mörker tillräckligt mörkt för att dölja en syndare från Gud. " (Job 34: 21,22).

"Men Jesus litade inte på sig själv för dem, för han kände dem alla." (Johannes 2:24).

Därför "lyckliga är de vars synder är förlåtna, vars orätt är benådade. Lycklig är den man som Herren inte anklagar för att ha gjort fel och som är fri från allt bedrägeri. " (Psaltaren 32: 1-2).

1. SYNDARENS HJÄRTA



Denna bild visar hjärtat av en världslig syndig man eller kvinna, beskriven i Bibeln som en syndare, det vill säga en som styrs av ondskan i denna värld och av den mänskliga naturens naturliga begär och begär. Detta är en sann bild av hjärtat som Gud ser

det. De bleka, röda ögonen talar om berusning som beskrivs i Ordspråksboken 23: 29-33: "Visa mig någon som dricker för mycket, som måste prova en ny drink, och jag kommer att visa dig någon eländig och ledsen för sig själv och alltid orsaka problem och alltid klaga. Hans ögon är blodsprängda och han har blåmärken som kunde ha undvikits. Låt inte vin fresta dig, även om det är rikt rött, även om det gnistrar i koppen och det går smidigt ner. Nästa morgon kommer du att känna dig som om du har blivit biten av en giftig orm. Konstiga sevärdheter kommer att dyka upp för dina ögon, och du kommer inte att kunna tänka eller prata tydligt. "

Under huvudet på denna bild kan människans hjärta ses upptagen av olika djur som talar om de många olika synderna i människans hjärta, eftersom hjärtat är centrum för och avelsplats för våra synder. Gud säger till oss genom sin profet Jeremia: "Ingen kan förstå det mänskliga hjärtat. Det finns inget annat så bedrägligt; den är för sjuk för att bli helad. " (Jeremia 17: 9)

Jesus själv bekräftar detta med att säga, "För från insidan, från människans hjärta, kommer de onda idéerna som leder honom till att göra omoraliska saker; att råna, döda, äktenskapsbrott, vara girig och göra alla möjliga onda saker; bedrägeri, oanständighet, svartsjuka, förtal, stolthet och dårskap - alla dessa onda saker kommer inifrån en människa och gör honom oren "(Mark 7: 21-23)

Medan **påfågelskönheten** beundras av alla, här i människans hjärta talar den om stolthets synd. Lucifer, en gång Guds speciella ljusängel, förlorade sin ställning genom stolthet och blev så Guds fiende - djävulen (Jesaja 14: 9-17; Hesekiel 28: 12-17).

Stolthet kommer från helvetets centrum och avslöjar sig på många sätt. Vissa människor är stolta över sin rikedom, sin utbildningsstandard; moderiktiga kläder genom vilka de utsätter sina kroppar på ett skamlöst sätt; bärande av prydnadssmycken, armband, ringar etc., som så tydligt beskrivs i Jesaja 3: 16-24. Vissa är stolta över sina förfäder, nationalitet, kultur, sport, etc. och glömmer att "Gud motstår de stolta, men visar de ödmjuka nådar." (1 Petrus 5: 5). Gud hatar stolthet och självvikt (Ordspråksboken 8:13). "Stolthet leder till förstörelse och arrogans till undergång." (Ordspråksboken 16:18).

Det **get eller hunden** representerar kroppsliga begär, omoral, äktenskapsbrott. De synder som nämns här har ökat i dessa moderna, men sista dagar, i en sådan utsträckning, att vi måste erkänna sanningen i Jesu ord när han för nästan 2000 år sedan förutspådde att de sista dagarna kommer att bli som dagarna av Sodom och Gomorra. Inte

bara har detta syndiga sätt att leva gripit män och kvinnor och kommit in i religiösa människors och institutioners hem, skolor och vandrarhem, utan denna ondska skamlöst och på ett subtilt sätt kommer in i människors hjärtan med hjälp av biografier, teatrar, obscent litteratur och på så många andra sätt att det som Gud kallar synd betraktas som modern moral. Miljontals ungdomar bildar sin idé om ett idealiskt liv från biograferna och romanerna, bara för att befinna sig i problem, skam och ånger. Omoraliska och löslivande skådespelare och skådespelerskor blir hjältar och hjältinnor i den yngre generationen. Danshallarna är också mycket ofta odlingsplatser för omoral. Guds renhetshjältar, som Josef (1 Mos 39) och andra, tas inte längre som exempel. Till och med de gamla zulun hedningarna, som skulle döda en äktenskapsbrott eller äktenskapsbrott, kunde lära vår så kallade civiliserade generation en läxa och stå emot oss i fördömande på domens dag. Gud säger att vi inte ska leka med omoral utan att undvika det. "Varje annan synd som en man begår påverkar inte hans kropp; men mannen som gör sig skyldig till sexuell omoral syndar mot sin egen kropp. Vet du inte att din kropp är den helige Andes tempel, som bor i dig och som gavs dig av Gud? Ni tillhör inte er själva utan till Gud." (1 Korinthierna 6: 18,19); "Så om någon förstör Guds tempel, kommer Gud att förstöra honom. Ty

Guds tempel är heligt, och ni själva är hans tempel.
" (1 Korinthisarna 3:17).

Den **gris** talar om synder fylleri och frosseri. Det är ett smutsigt djur som ivrigt sväljer upp allt på sitt sätt, rent eller smutsigt, och på samma sätt slukar ett syndigt hjärta allt omoraliskt förslag, uttryck, bild, litteratur etc. Kroppen, avsedd att vara den levande Guds tempel, görs oren av skadlig mat och smutsiga vanor som rökning eller tuggning av tobak, användning av opium och skadliga droger och tabletter etc. Vanan att röka tobak och till och med "opium" har gripit män och kvinnor som aldrig tidigare. Endast Guds kraft kan befria sådana fattiga tobaksoffer och djävulens slavar. Medan de flesta religiöst benägna inte vågar röka i en kyrklig byggnad, med tanke på att det nästan är en förolämpning mot Gud, tvekar de ändå inte att smutsa igenom denna stinkande ogräs, det som faktiskt är Guds tempel, dvs. deras kroppar. "Visst vet du" säger aposteln Paulus, "att du är Guds tempel och att Guds Ande bor i dig! Så om någon förstör Guds tempel, kommer Gud att förstöra honom." (1 Korinthisarna 3: 16,17; 6: 18,19).

En girig människa är hatisk eller värt ingenting i Guds ögon. Vi äter för att leva; vi lever inte för att äta. Hunger kan tillgodoses genom att äta hälsosam mat, men girighet kommer alltid att gråta, "Ge, ge!"

Girighet kommer aldrig att uppfyllas, kommer aldrig att fyllas. Enligt Gamla testamentets lag måste en frossare och en berusad stenas till döds (5 Mos 21: 18-21). "Berusade och frossor kommer att reduceras till fattigdom. Om allt du gör är att äta och sova kommer du snart att ha på dig trasor. " (Ordspråksboken 23:21). Kom ihåg att en viss rik man, en frossare och en slav till sina önskingar, dog och befann sig i helvetet med stor smärta. Dryckens ondska behöver knappast nämnas. Det är bara alltför välkänt för att det ska tas lätt. Gud säger tydligt i sitt ord att ingen berusad kommer att äga Guds rike. Öl är inte en mat, det är en dryck som förvirrar och påverkar sinnet, så att de som dricker det agerar dåraktigt. De blir omoraliska och till och med dödar och mördar varandra vilket de annars inte skulle ha gjort. "Att dricka för mycket gör dig högljudd och dum. Det är dumt att bli full. " (Ordspråksboken 20: 1).

De som tillverkar och säljer stark dryck är lika skyldiga inför Gud, för Gud säger: "Du är dömd! Vinflaskans hjältar! Modig och orädd när det gäller att blanda drycker! " (Jesaja 5:22). "Du kommer att dömas om du ger dryck till dina grannar och ger dem det tills de är fulla." (Habakkuk 2:15). "Visst vet du att de ogudaktiga inte kommer att äga Guds rike. Lura inte er själva; människor som är omoraliska eller som tillber avgudar eller äktenskapsbrott eller

homosexuella pervers eller som stjälar eller är giriga eller är fulla eller som förtalar andra eller är tjuvar - ingen av dessa kommer att äga Guds rike. " (1 Korinthierna 6: 9,10).

Synderna i vår mänskliga natur är omisskännliga. Dessa är några av dem: "omoral, smutsiga och oanständiga handlingar, tillbedjan av avgudar och häxverk. Människor blir fiender och de slåss; de blir avundsjuka, arga och ambitiösa. De delas in i partier och grupper; de är avundsjuka, blir fulla, har orgier och gör andra liknande saker. De som gör dessa saker kommer inte att äga Guds rike. " (Galaterna 5: 19--21). "Bli inte full av vin, som bara förstör dig; fyll istället med den Helige Ande. "(Efesierna 5:18)

Jesus ger följande inbjudan till alla som är törsta om andliga frågor. "Den som är törstig ska komma till mig och dricka." (Johannes 7: 37,38). "Kom alla som är törstiga - här är vatten! Kom, ni som inte har pengar - köp majs och ät! Komma! köp (andligt) vin och mjölk - det kostar dig ingenting! " (Jesaja 55: 1). "Den som dricker vattnet som jag ger honom kommer aldrig att bli törstig igen. Vattnet som jag kommer att ge honom kommer att bli i honom en källa som kommer att ge honom livgivande vatten och ge honom evigt liv. " (Johannes 4:14).

Den **sköldpadda** talar om lättja, tröghet att lyda och trolldom. Uppror är lika dåligt som trolldom (1 Samuel 15:23). "En lat man som vägrar att arbeta bara dödar sig själv, allt han gör är att tänka på vad han vill ha." (Ordspråksboken 21: 25,26). Joshua var tvungen att säga till israeliterna: "Stanna inte här och gör ingenting; skynda! Gå in och ta över det! " (Domarna 18: 9). Den mänskliga naturen är mycket lat och långsam för att få fram Guds saker. Jesus sa, "Gör ditt bästa för att gå in genom den smala dörren." (Luk 13:24). "Den som söker kommer att hitta." (Matteus 7: 8). "Himmelriket har drabbats av våldsamma attacker, och våldsamma män försöker ta det." (Matteus 11:12)

Oaktsamhet rörande våra själars frälsning och andliga välfärd leder till evig död. Det hindrar oss från att be, från att söka efter Guds djupa saker, från att acceptera Guds rika löften; det leder till förstörelse. När Gud talar till dig och uppmanar dig att ge ditt hjärta till honom idag, säger djävulen att du ska göra det imorgon, eller någon annan lämplig dag, som tyvärr kanske aldrig kommer; och du kommer att dö utan frälsning och utan Kristus. Gud säger, "Om du hör Guds röst idag, var inte envis, som dina förfäder var när de gjorde uppror mot Gud." (Hebr 3: 7,8). Hur många människor har dött andligt genom att skjuta upp frälsning för en mer bekväm dag som aldrig kom? Morgondagen är inte din.

Sköldpaddans skal används ofta av trollläkare för att utöva häxkonst och pekar här på synden att lita på och utöva häxkonst, fortunetelling eller magi eller voodoo, istället för att lita på den levande Guden. Speciellt i tider av prövningar och sjukdom, lidande och sorg, uppmanas vi att anropa den levande Guden, som är redo att hjälpa, istället för att lita på lycka eller otur; för "Herren leder en människa på det sätt han ska gå." (Ps s 37:23). "Finns det någon som är sjuk? Han skulle skicka efter kyrkans äldste, som kommer att be för honom och gnugga olivolja på honom i Herrens namn. Denna bön i tro kommer att läka den sjuka; Herren kommer att återställa honom till hälsa, och de synder som han har begått kommer att förlätas. Så bekänn sedan varandra dina synder och be för varandra så att du blir botad." (Jakob 5: 14-16). Gud befalldes israeliterna att säga: "offra inte dina barn i eldarna på dina altare; och låt inte ditt folk utöva spådom eller leta efter varumärken eller använd trollformler eller charmar (eller konsultera spåkvinnor) och låt dem inte rådfråga de dödas andar (såsom spiritism). Herren din Gud hatar människor som gör dessa motbjudande saker." (5 Moseboken 18: 10-12). "Utanför den (himmelska) staden finns perverterna och de som utövar magi, de omoraliska och mördarna, de som tillber avgudar och de som är lögnare både i ord och handlingar." (Uppenbarelseboken 22:15)

"Sök inte råd till människor som konsulterar de dödas andar. Om du gör det blir du rituellt oren. Jag är Herren din Gud."
" (3 Moseboken 19:31). "Men folk kommer att be dig att be om meddelanden från spådomare och medier som kvittrar och mumlar. De kommer att säga, 'När allt kommer omkring borde människor be om budskap från andarna och rådfråga de döda för de levande.' Du ska svara dem: 'Lyssna på vad Herren lär dig! Inte lyssna på medier - vad de säger du inte bra '." (Jesaja 8: 19,20)

Medan du läser den här lilla boken talar Gud till dig och kallar dig att vända dig från dina synder och ge ditt liv åt honom, men sköldpaddans ande, som ligger i ditt hjärta, ger dig alla slags förslag till skjuta upp beslutet och försöker fylla ditt hjärta med rädsla. "Vad säger min familj, mina vänner och andra människor om jag blir en riktig kristen? Vad händer om jag inte längre kan delta i danser, fester och världsliga nöjen? " Istället för att se de stora rikedomarna i Kristus Jesus, hans underbara frid, hans glädje som ord inte kan uttrycka, hans ära, eviga liv så full av lycka, börjar du se alla de saker som du kan förlora eller "ge upp" när du tillåter Kristus att komma in i ditt hjärta, medan rädsla för människan såväl som rädslan för döden håller dig en slav för djävulen. Men Kristus kom för att befria de som var slavar hela livet på grund av sin rädsla för döden. (Hebr 2: 14,15). Trögheten att lyda gör

dig så envis att ditt hjärta blir lika hårt som sköldpaddans skal.

Den **leopard** är en mycket vild och grym best. Hat, ilska och dåligt humör styr ofta människans hjärta och leder många gånger till mord. Du kan försöka och till och med lyckas kontrollera ditt dåliga humör tills det bryter ut i all sin hårdhet. Det är bättre att erkänna att det ligger i ditt hjärta och be Jesus att befria dig. "Ge inte upp för ilska; det leder bara till problem. " (Psalm 37: 8). "Ilska är grym och destruktiv." (Ordspråksboken 27: 4). "Håll ditt humör under kontroll; det är dumt att hysa ett nag. " (Predikaren 7: 9), "Bli av med ilska." (Kolosserna 3: 8)

Många fegor dricker för att uppmuntra sig själva att utföra onda gärningar eller hämnd, men det är "som vin framställt av ormarnas gift." (5 Moseboken 32:33). Hämnad är sött för det syndiga hjärtat, men det är Gud som straffar allt fel. Jesus sa, "Älska din nästa som du älskar dig själv" (Markus 12:31) och "Älska dina fiender." (Matteus 5:44). Gud lovade att förlåta de fel vi har gjort, om vi förlåter andra för de fel som de har gjort mot oss (Matteus 6:12). En hatig, klagande ande hatas av Gud. Den fruktansvärda önskan om blodsutgjutelse och krig ligger i människans hjärta, och därför måste verklig fred upprättas i hjärtat om den ska hålla.

Den **ormen** lurade Eva i Edens lustgård och bröt upp den söta gemenskap och vänskap med Gud. Satan var mycket avundsjuk på Adam och Eva när han såg dem som härskare över hela världen och levde i fullkomlig enhet med Gud och intog hans plats. Av svartsjuka planerade Satan deras förstörelse och lyckades bryta upp deras underbara vänskap och liv med Gud. Samma djävulska svartsjuka och avund i det mänskliga hjärtat förstör lycka i vissa hjärtan när de ser andra är lyckliga och lever bekvämt. Svartsjuka för med sig onda tankar i hjärtat för att förstöra andras lycka och kan till och med leda till mord. Detta är särskilt fallet i vissa gifta liv. "En man är aldrig argare än när han är svartsjuk; hans hämnd känner inga gränser." (Ordspråksboken 6:34). I affärer såväl som i alla andra samhällsskikt orsakar det oändligt lidande och hat. Även kristna arbetare, predikanter och predikanter är inte fria från svartsjuka om Gud använder en annan av sina tjänare mer än sig själva. De bör ständigt vara på vakt och fyllas med den rena kärleken till Gud som han har utgjutit i våra hjärtan med hjälp av den Helige Ande (Romarna 5: 5), annars kommer deras användbarhet för Gud och deras tjänst att bortskämda av en svartsjuk natur.

Den **grodan** talar här om synder girighet och kärleken till pengar som är källan till allt ont (1 Tim 6:10). Vissa grodor i Kongo har sett hundar äta myror tills de sprängde och dog. En girig person är inte villig att öppna sin hand för att hjälpa de fattiga och behövande, men försöker med alla medel, ärlig och oärlig, att få mer av denna världes rikedomar. Jesus själv sade: "Samla inte rikedomar här på jorden, där malar och rost förstör och rånare bryter in och stjälar. Samla istället upp rikedomar i himlen, där malar och rost inte kan förstöra, och rånare inte kan bryta in och stjäla. Ty ditt hjärta kommer alltid att vara där din rikedom är." (Matteus 6: 19-21). Akan och hans familj stenades för att han älskade guld och silver och kläder (Joshua 7). Judas Iskariot, Jesu lärjunge, hängde sig själv för att kärleken till pengar hade fått honom att förråda sin herre och herre. Det är inte pengarna som är onda, varken guld, utan kärleken till pengar som ligger gömda i människans hjärta.

Tusentals män och kvinnor i alla klasser och raser förstör deras liv och familjens liv genom den fruktansvärda önskan att få stor och plötslig rikedom genom att spela och satsa på stora summor pengar på häst- och hundlopp etc. önskan att bli rik utan stora problem leder till stjälar och mord samt självmord. Kärlek till pengar och girighet har många följeslagare, såsom kärlek till berömmelse, till makt, det kan vara politisk makt att härska över

andra, ekonomisk makt att förtrycka de fattiga; religiös makt, som är mer bekymrad över namnet på en kyrklig organisation än för Gud, ogillar alla Guds barn som har modet att följa Kristus utan att tillhöra hans speciella kyrka (Mark 9:38). Jesus sa, "Se upp och skydda er från alla slags girighet; eftersom en människas sanna liv inte består av de saker han äger, oavsett hur rik han kan vara." (Lukas 12:15). Historien om den rika mannen berättas så här: "Det var en gång en rik man som hade mark som bar bra grödor. Han började tänka för sig själv: 'Jag har ingenstans att behålla alla mina grödor. Vad kan jag göra? Det här är vad jag ska göra, sade han till sig själv; 'Jag kommer att riva mina lador och bygga större, där jag kommer att lagra min majs och alla andra varor. Då säger jag till mig själv, Lucky man! Du har alla bra saker du behöver i många år. Ta livet lugnt, äta, drick och njut!' Men Gud sa till honom: 'Du idiot! Den här natten måste du ge upp ditt liv; Vem får då allt detta du har hållit för dig själv?' Så är det med dem som samlar rikedomar för sig själva men inte är rika i Guds ögon." (Lukas 12: 16-21). "Vinner en person något om han vinner hela världen men tappar sitt liv? Självklart inte." (Mark 8:36). "Och så säger jag dig att inte oroa dig för den mat du behöver för att hålla dig vid liv eller om kläderna du behöver för din kropp ... Var istället bekymrad över hans kungarrike, och han kommer att förse dig med dessa saker ... ty ditt hjärta kommer

alltid att vara där din rikedom är. " (Lukas 12: 22-34).

Satan, fadern till alla lögner och till dem som berättar lögner, är den som övertalar oss att synda och är hjärtets härskare. Jesus sa, "Ni är barn till din far, djävulen, och du vill följa din fars önsknings. Från början var han mördare och har aldrig varit på sanningens sida, för det finns ingen sanning i honom. När han säger en lögn gör han bara det som är naturligt för honom, för han är en lögnare och far till alla lögner. " (Johannes 8:44). En liten lögn är lika dålig som en stor. Det finns lögner som talas, skrivs, ageras. En hycklare är en lögnare för i verkligheten låtsas han vara vad han inte är. Gud kan inte ljuga - inte heller en kristen (Tit 1: 2). "Om vi då säger att vi har gemenskap med honom, men samtidigt lever i mörkret, ljuger vi både i våra ord och i våra handlingar." (1 Johannes 1: 6). "Men utanför den (himmelska) staden är de perversa och de som utövar magi, de omoraliska och mördarna, de som tillber avgudar och de som är lögnare både i ord och handlingar." (Upp 22:15). "Gud hatar ett vittne som berättar den ena lögnen efter den andra." (Ordspråksboken 6:19).

Den **stjärnan** talar om samvetet i hjärtat av varje människa. Här är den, smutsig och ond, troligen död

genom kontinuerlig och avsiktlig syndning; blindad och syndig, så att den inte längre kan bedöma sina egna handlingar. Detta onda samvete kan ibland vara tyst, ibland oroligt. Det anklagar när det ska ursäkta, och det ursäktar när det ska anklaga. Det kan vara dött, som om det bränns med ett hett strykjärn, och har tappat all mening och känsla genom att överge tron, lyda ljuga och följa demons läror och lyssna till läror som sprids av bedrägliga lögnare (1 Timoteus 4: 1, 2; Hebreerbrevet 10:22).

Den **ögat** av Gud ser allt som händer i hjärtat. Ingenting kan döljas från hans flammande öga, och därför känner och ser han alla hjärtans hemliga tankar och avsikter. Oavsett om du gör dina onda gärningar i den mörkaste natten, i den tjockaste skogen, i det djupaste diken eller varhelst det än är, ser Gud det. (Ögonen i dessa bilder överensstämmer också med uttrycket i mannens ansikte).

De små **eldtungorna runt** hjärtat visar Guds kärlek som omger det syndiga hjärtat. Medan Gud hatar synd älskar han människan och vill inte att en syndare ska dö, utan att han ska vända sig bort från sina synder och leva (2 Petrus 3: 9). Jesus kom för att rädda syndare. Det finns stor glädje i himlen över en syndare som omvänder sig (Luk 15: 7). De små tungorna talar också om Jesu Kristi blod,

"Guds lamm, som tar bort världens synd." (Johannes 1:29).

Den **Ängeln** representerar Guds Ord. Gud vill prata med dem som har lurats och bär tunga laster av synd, så att de kan vända sig från sina syndiga vägar och låta Guds ljus och kärlek komma in i deras hjärtan.

Den **duva** är ett tecken på den helige Ande, Anden som uppenbarar sanningen om Gud, om synd och vad som är rätt och om Guds dom (Joh 15:26). Den Helige Ande visas här utanför det mänskliga hjärtat. Han kan inte leva där synden styr.

Skulle bilden av detta hjärta vara densamma som ditt hjärtas tillstånd, ropa till Herren, öppna ditt hjärta för honom, låt ljuset i hans ord skina in. "Tro på Herren Jesus, så blir du frälst." (Apostlagärningarna 16:31). Gud är villig, ja, han har lovat att ändra ditt hjärta, att ge dig ett nytt hjärta och ett nytt sinne. (Hesekiel 11:19). Detta förklaras i den andra bilden.

2. HJÄRTAT SOM ÄR ÖVERTYGDADE OM SIN



Den här bilden visar ett omvänt hjärta som börjar leta efter Gud. Ängeln håller svärdet, Guds ord, som är "levande och aktivt, skarpare än något tveeggat svärd, det skär hela vägen igenom, till där själ och ande möts, där leder och märg möts. Den

bedömer människors hjärtas önskingar och tankar. " (Hebréerna 4:12). Guds ord påminner honom om att "synden betalar sin lön - döden" (Romarna 6:23) och att "alla måste dö en gång och därefter dömas av Gud." (Hebréerna 9:27). Platsen för syndaren och den icke-troende kommer att vara i sjön som brinner av eld och svavel. " (Uppenbarelseboken 21:8).

I hans andra hand håller ängeln en skalle. Detta är för att påminna syndaren om att vi alla kommer att dö. Vår kropp som vi älskar så mycket, kläder, matar och förskönar, ger sådan vård och uppmärksamhet för att tillfredsställa dess önskingar och längtan, kommer att dö och förfalla, och maskarna kommer att förstöra den medan vår själ och ande lever för evigt och kommer en dag att framträda inför Kristus för att dömas av honom (2 Kor 5:10). Här ser vi syndaren börja lägga märke till Guds budskap och öppna sitt hjärta för Guds kärlek. Den Helige Ande börjar skina in i det mörka och syndiga hjärtat. Guds ljus kommer in i hans hjärta för att driva bort allt mörker. När Guds ljus kommer in måste mörkret gå. Synden, som beskrivs här av alla olika djur, måste gå. Därför, kära läsare, låt Jesus, världens ljus, komma in i ditt hjärta, och mörkret och mörkernas onda handlingar måste lämna hjärtat, som visas i den här bilden. Jesus sa, "Jag är världens ljus. Den som följer mig kommer att ha livets ljus och aldrig vandra i mörkret.

" (Johannes 8:12). Du kommer aldrig att lyckas driva synden ur ditt hjärta genom dina egna ansträngningar, din egen visdom eller med människors visdom. Det enklaste, säkraste, snabbaste och mest effektiva och enda sättet är att låta Jesus, ljuset, komma in och mörkret, som är synd, måste gå. Månen och stjärnorna kan ge oss lite hjälp på en mörk natt, men när solen har stigit försvinner både mörker och mindre ljus. Jesus är rättfärdighetens sol. När han gick in i templet i Jerusalem, drev han ut alla som köpte och säljer där. Han vältade borden för växlarna och avföringen för dem som sålde duvor och sade: "Det står skrivet i skrifterna att Gud sa: 'Mitt tempel kommer att kallas ett bönhus.' Men du gör det till ett gömställe för tjuvar! " (Matteus 21:13). Ditt hjärta är avsett att vara Guds hus, Guds tempel. Han vill leva i det, göra det vackert, fylla det med ljus, kärlek och glädje. Jesus kom inte bara för att förlåta oss våra synder, utan han kom för att rädda oss och befria oss från syndens makt och dominans. "Om sonen (Jesus) frigör dig, blir du verkligen fri." (Johannes 8:36).

3. DET ÅTERGÅENDE HJÄRTET



3

Denna bild visar oss hjärtat på en riktigt ångerfull syndare. Han ser nu storheten och hemskheten i sina många synder för vilka Jesus dog på korset. När han ser korset som ängeln, Guds ord, visar för honom, bryter det hans nu ledsna hjärta,

och han rör sig med djup, hjärtlig sorg och sorg över sina många synder. När han ser Guds stora kärlek uttryckt i Kristus Jesus, smälter denna kärlek hans hjärta, särskilt när han börjar inse att Jesus Kristus, Guds Son, kom för att ta bort sina många synder, eftersom han var villig att dö i sin placera på korset.

Det faktum att Jesus piskades, krönades med taggar, fick naglar drivna genom sina händer och fötter och dog på ett kors för våra synder, fördes tydligt och djupt hem till den ångerfulla syndaren och förändrade helt sitt hjärta och liv. När han läser Guds ord, där han kan se sig själv som i en spegel, inser han mer och mer hur långt han har vänt sig bort från Gud och inte följt hans befallningar. Han övervinns med känslor av stor sorg och sorg, och när han utgjuter sitt hjärta inför Gud med tårar och bittert gråt, närmar sig Jesus honom. Guds kärlek och frid kommer in i hans hjärta när han börjar inse att "Jesu blod, hans Son, renar oss från all synd." (1 Johannes 1: 7). "Skapa ett rent hjärta i mig, o Gud, och lägg en ny och lojal ande i mig." (Psaltaren 51:10). Återigen säger Guds ord: "Jag är nöjd med dem som är ödmjuka och ångrar, som fruktar mig och lyder mig." (Jesaja 66: 2). Den Helige Ande gör Jesu ord tydliga för honom: "Mod, min son (dotter)! Dina synder är förlåtna." (Matteus 9: 2). Medan han fortfarande ser på korset och på Jesu blod som utgjutits på korset och tror att allt var gjort för

honom, börjar han inse att syndens last har tagits bort, för Jesus har uthärdat lidandet det borde ha varit vårt; att "på grund av våra synder blev han såret, slagen på grund av det onda vi gjorde", att "Herren lät straffet falla på honom." (Jesaja 53).

Den Helige Ande och Guds kärlek tar kontroll över det renade hjärtat. När han tror på Jesus inser han att hans synder har förlåtits, och därför finner han i sitt hjärta försäkran om att Jesu blod, Guds Son, har renat honom från all synd (1 Joh 1: 7). Han är nu säker på att alla som tror på Jesus inte kommer att dö (andligt) utan ha evigt liv (Joh 3:16). "För genom Kristi offerdöd frigörs vi, det vill säga våra synder är förlåtna." (Efesierna 1: 7). De mänskliga naturernas syndiga önskingar har nu gett plats till en djup önskan att leva för Gud och att tjäna honom "som först älskade oss." (1 Johannes 4:19). Istället för att älska världen och det som är i världen älskar han Gud och Guds saker.

I den här bilden finner vi därför att djuren som representerar synd nu befinner sig utanför hans hjärta, även om Satan inte vill lämna sitt tidigare hem med blick bakåt och hoppas hitta en ingång en gång till. Det är därför Herren Jesus varnar oss att hålla vakt och be; att motstå djävulen så att han kommer att fly från oss (Jakob 4: 7).

4. DÖR MED KRISTUS



Denna bild talar om en kristen som har funnit fullkomlig frid och evig frälsning genom vår Herres och Frälsarens, Jesus Kristus, död, och kan därför skryta med inget annat än "bara om vår Herre Jesus Kristus för med sitt kors är världen död för

oss, och vi är döda för världen." (Galaterna 6:14). Jesus dog på korset så att vi också skulle "dö för synd och leva för rättfärdighet" (1 Petrus 2:24); en kristen död för världen. Vi är befallda att "låta Anden styra våra liv, och vi kommer inte att tillfredsställa den mänskliga naturens önskningar." (Galaterna 5: 16,25).

Den pelare som Herren Jesus var bunden till efter att de hade tagit av sig sina kläder visas i den här bilden av hjärtat, liksom piskorna som de grymt piskade honom med. Han straffades för våra synder eftersom "vi botas av det straff han led." (Jesaja 53: 5). Herodes och hans soldater hånade honom, och efter att ha piskat honom, tryckte de en krona av taggiga grenar på hans huvud - i stället för att krona honom med en krona av guld och lade en pinne i hans högra hand - istället för en kungssepter. och de böjde sig inför honom och hånade honom och sade: "Länge leva judarnas kung!" De spottade på honom och tog pinnen från honom och slog honom i huvudet. Efter att de så skamligt och grymt hånat honom ledde de honom bort för att korsfästas (Matteus 27: 27-31).

Det finns många så kallade kristna som ber, tar del i sakramentet för den heliga nattvarden, sjunger Guds sånger och ändå, genom sina syndiga handlingar, ständigt korsfäster Guds Son igen (Hebr 6: 6). "Inte alla som kallar mig 'Herre,

Herre' kommer in i himmelriket, utan bara de som gör vad min Fader i himlen vill att de ska göra." (Matteus 7: 21-27).

På den här bilden hittar vi också påsen med pengar som tillhör Judas, som förrådde Herren Jesus och sålde honom för trettio silvermynt, eftersom kärleken till pengar hade tagit tag i hans hjärta och det var allt han kunde tänka sig. Lyktan, kedjorna etc. användes av soldaterna som tog Jesus till fängelse på natten. Tärningarna, som ofta används för spel, användes av soldaterna när de spelade efter hans kläder. "De spelar efter mina kläder och delar dem mellan sig." (Psaltaren 22:18). De tog allt från Jesus, men själv avvisade de och sa: "Vi vill inte att den här mannen ska vara vår kung."

Människor i allmänhet vill ta emot alla välsignelser från Gud, allt regn och allt solsken, men de vill inte förbinda sig att tjäna Gud som sin Herre och mästare. För många är Gud bara tillräckligt bra för att hjälpa i tider av problem och förtvivlan.

"Med spjutet genomborrade soldaterna hans sida och det strömmade genast ut blod och vatten." (Johannes 19: 33-37). Innan hanen galade sa Peter tre gånger att han inte kände Jesus, men senare ångrade han sig gråtande bittert (Matteus 26: 69-75). Förklarar du öppet att du har gett ditt hjärta till Jesus Kristus genom vad du säger och gör? Eller skäms du för att låta andra veta? Jesus sa, "Om någon offentligt förklarar att han tillhör mig, kommer jag att göra detsamma för

honom inför min Fader i himlen. Men om någon förkastar mig offentligt, kommer jag att avvisa honom inför min Fader i himlen. " (Matteus 10: 32,33).

Jesus sa också, "Den som inte tar upp sitt kors och följer i mina steg är inte lämplig att vara min lärjunge." (Matteus 10:38). Lyckliga är de som hittar skydd i klippan, Jesus Kristus!

*"Klippan för evigt, spalt för mig,
Låt mig gömma mig i dig;
Låt vattnet och blodet
Från din rivna sida som flödade,
Var av synd det dubbla botemedlet;
Rengör mig från dess skuld och kraft. "*

5. GUDS TEMPEL



Denna bild visar det rena och renade hjärtat hos syndaren som räddats av Guds rikliga nåd och nåd. Det har blivit ett sant tempel för Gud, Guds hem, Fadern, Sonens och den helige Ande, enligt löfte från Herren Jesus Kristus: "Den som älskar

mig kommer att lyda min lära. Min Fader kommer att älska honom, och min Fader och jag kommer till honom och bor hos honom." (Johannes 14:23). Gud hedrar, välsignar och lyfter människan genom Jesus Kristus. (Lukas 1:52).

Hjärtat har nu blivit ett sant Guds tempel. Synden har drivits ut. Istället för de olika djuren som kontrolleras av Satan, lögnens fader, ser vi den Helige Ande, Sanningens Ande, lever i hjärtat. Istället för att vara syndens avelsplats har hjärtat blivit ett vackert, fruktbarande träd eller en trädgård som bär Andens frukter, såsom kärlek, glädje, fred, ödmjukhet, tålmod, vänlighet, godhet, trofasthet, självkontroll och andra som är godtagbara och behagliga för Gud och människorna (Galaterna 5: 22-23). Han har nu blivit en fruktbarande gren av den verkliga vinstocken - vår Herre Jesus Kristus. Hemligheten med denna fruktbarande är att han förblir förenad med Kristus, och Kristus och hans ord förblir i honom (Joh 15: 1-10). Eftersom han har fyllts och döpts med den Helige Ande, har han kraft att besegra den mänskliga naturen och dess önskningar och döda den (Galaterna 5:24). Den Helige Ande styr sitt liv, och han uppfyller inte den mänskliga naturens begär (Galaterna 5:16). Han lever inte längre efter vad han ser, hör och känner, utan av tro - för "vi vinner segern över världen med hjälp av vår tro." (1 Johannes 5: 4). Han lever med försäkran och hopp och stärks av förväntan om vår

Herre Jesus Kristus nära återkomst. Han lever uppleva Guds kärlek, som förblir för alltid.

"Lyckliga är de rena i hjärtat; de kommer att se Gud! " (Matteus 5: 8). Trots all sin rikedom och hans segrar över sina fiender visste kung David att den största striden ägde rum i hans eget hjärta och erkände hans djupa andliga behov, bad: "Skapa ett rent hjärta i mig, o Gud, och sätt en ny och lojal anda i mig. " (Psaltaren 51:10). Ingen kan rena sitt eget hjärta eller skapa ett rent hjärta, såvida han inte genom att verkligen ångra sig kommer till Gud som David gjorde och bad Gud skapa ett rent hjärta i honom. Gud vill göra en ny sak i ditt liv. Att reparera de trasiga, trasiga kläderna av din egen godhet med falska löften och säkerheter kommer inte att göra ditt hjärta till en värdig bostad för Gud. Han är bara alltför villig att hjälpa dig, för han har lovat: "Jag kommer att strö rent vatten på dig och göra dig ren från alla dina avgudar och allt annat som har orenat dig. Jag kommer att ge dig ett nytt hjärta och ett nytt sinne. Jag tar bort ditt envisa hjärta av sten och ger dig ett lydigt hjärta. Jag kommer att lägga min ande i dig och jag kommer att se till att du följer mina lagar och håller alla de bud jag har gett dig. " (Hesekiel 36: 25-27). Detta är budskapet i Nya testamentet som Gud har gett oss genom sin Son, Jesus Kristus.

På den här bilden märker vi också att ängeln återträder. Änglar utses för att "skydda dem som hedrar Herren och rädda dem från

fara." (Psaltaren 34: 7;
91:11; Daniel 6:22; Matteus 2:13; 13:39; 18:10;
Apostlagärningarna 5:19; 12: 7-10).

Djävulen ses också på den här bilden, står nära hjärtat, som om han tittar på en möjlighet att åter komma in i sitt tidigare hem. Av denna anledning varnas vi att "vara uppmärksam, var på vakt! Din fiende, djävulen, strövar omkring som ett brusande lejon och letar efter någon att sluka. " (1 Petrus 5: 8). Mycket ofta är han förklädd som en ljusängel, som frestar slarviga Guds barn med världens önskningar och försöker, genom sin listighet, lura även Guds utvalda folk. Men om vi motstår djävulen, kommer han att fly från oss. (Jakob 4: 7).

6. DET AVDELADE HJÄRTET FULLT AV FÖRSÖKNINGAR



Det här är den sorgliga bilden av en person som föll tillbaka på sina gamla sätt . Det ena ögat börjar stängas och visar att han börjar bli kall och sömnig i sitt kristna liv, medan det andra ögat skamlöst

tittar omkring och älskar världen. Ljuset inuti har blivit svagt, och bilderna i hans hjärta, som visar hans beredskap att lida med Kristus, har fallit och är inte längre upprätta. Han omges av frestelser som han sakta ger efter istället för att motstå dem. Istället för att lyssna på Guds röst börjar han nu lyssna på djävulens listiga förslag och falska löften. Även om han fortfarande kan vara en kyrkogångare och gömmer sina önskningar för världens saker under en form av religion, har kärleken till Gud blivit kall i hans hjärta. Han har blivit obesluten och har stått still mellan två vägar. Han börjar leka med världens saker och låtsas bara älska Gud. Stjärnan i hans hjärta, samvetet, blir svag. Korset bärs inte längre med ett leende utan blir en ovälkommen tung belastning. Hans tro börjar skaka, han slutar kommunicera med Gud i bön, blir orolig och vårdslös om sitt hjärta och gör långsamt plats för djävulen som väntar utanför sitt hjärta. Han åtnjuter sällskap med syndiga människor mer än sällskap med sanna Guds barn.

Påfågeln, som representerar stolthet, börjar leta efter ett sätt in igen. Han kanske har glömt att han räddades av enbart nåd och blir en stolt kristen. Lusten att dricka alkohol knackar på dörren och vill komma in. Det kan vara vid ett speciellt tillfälle, i sällskap med syndiga vänner, där han skäms för att bli tänkt annorlunda, en svag eller osälllig, som djävulen säger till honom att

detta enda tillfälle inte kommer att skada hans andliga liv. Oandliga tankar och önskningsar gör sig kända. Kanske börjar han njuta av smutsiga skämt, titta om och om igen med glädje på oanständiga bilder och njuta av fel sällskap, gå till danshallar, onda världsliga underhållningar, ta hjärtat syndiga förslag från djävulen som säger till honom att detta är mänsklig natur och att en synd egentligen inte är fel.

Vi kan verkligen inte hjälpa det om de onda och dåliga tankarnas vilda fåglar flyger över våra huvuden, men vi är skyldiga om vi tillåter dem att kontrollera oss och göra sina bon i våra hjärtan och föda upp deras onda gärningar. Om vi ger djävulen vårt lillfinger är han säker på att han tar hela handen och drar själ och ande till evigt helvete. Därför är Guds allvarliga varning till oss att undvika ungdomens passioner och inte att leka med synd, oavsett på vilket sätt det kan komma. Spring till Jesus, beskyddaren och försvararen.

Mannen som ses på den här bilden och sticka hjärtat med en dolk, talar om dem som hånar och motstår kristendomen. Med sina falska tungor och hånfulla läppar steker och sårar de kristnas hjärtan - attacker som ett splittrat hjärta inte kan överleva. Han börjar frukta människor mer än Gud och på grund av rädsla för vad människan kommer att säga och göra, blir han människans slav och driver bort från Gud. Ilska och dåligt humör visar

sig i tider av problem och besvikelser och tvingar sig in. Den onda ormen av svartsjuka, som dyker upp när andra är mer framgångsrika och välmående, kommer att krypa in utan varning, och om den får en halv chans, kommer den att öppnas dörren till hat och stolthet.

Det är så lätt för pengarnas kärlek att krypa in i våra hjärtan såvida vi inte lyder vår Herres Jesu varningar när han säger: "Håll vakten och be att du inte faller i frestelse." (Matteus 26:41). "Den som tror att han står fast måste vara noga med att inte falla." (1 Korinthiserna 10:12). Vi måste ta på oss all rustning som Gud ger oss, så att vi kan stå emot djävulens onda knep. (Efesierna 6: 11--18).

7. DET FALLNADE ELLER FÖRENADE HJARTAN



7

Denna bild avslöjar tillståndet hos hjärtat hos en man, som efter att han en gång var i Guds ljus och hade smakat himmelens gåva och fått sin del av den Helige Ande, har övergivit sin

tro. (Hebréerna 6: 4). Den visar också tillståndet hos en person som aldrig har ångrat sig eller överlämnat sitt liv till Gud, trots att sanningen i evangeliet, kallad "de goda nyheterna", har erbjudits och uppenbarats för honom. En man som är envis när Gud talar till honom kommer att bli värre och värre trots sina värdelösa ansträngningar att förändra sig själv.

Jesus själv beskrev personernas tillstånd när han sa, "När en ond ande går ut ur en person, reser den över torrt land och letar efter en plats att vila. Om den inte hittar någon säger den till sig själv: 'Jag kommer tillbaka till mitt hus.' Så det går tillbaka och finner huset rent och snyggt. Sedan går det ut och ger sju andra andar ännu värre än sig själv, och de kommer och bor där. Så när allt är över är den personen i ett sämre tillstånd än han var i början." (Lukas 11: 24--26). "Vad som hände dem visar att ordspråken är sanna; 'En hund går tillbaka till vad den har kräkt' och 'En gris som har tvättats går tillbaka för att rulla i lera.'" (2 Petrus 2:22).

Dessa skrifter förklarar tydligt tillståndet hos en återvändande eller den ångerlösa syndares hjärta. Synd i all sin bedrägeri har kommit igen för att stanna och kontrollera hjärtat. Till och med hans ansikte avslöjar på ett visst sätt hans hjärtas tillstånd. Den Helige Ande, den milda duvan, tvingas lämna hjärtat, eftersom synd och den Helige Ande inte kan leva tillsammans. Det är omöjligt för hjärtat att vara ett Guds tempel och samtidigt ett

gömställe för Satan. Ängeln, Guds ord, måste lämna sorgligt och ser fortfarande tillbaka och hoppas att han eller hon fortfarande kan ångra sig som den förlorade sonen, som "önskade att han kunde fylla sig med de bönapudor som grisen åt, men ingen gav honom något att äta. Äntligen kom han till sitt sinne och sa: 'Jag kommer att gå upp och gå till min far och säga: Fader, jag har syndat mot Gud och mot dig. Jag är inte längre lämplig att kallas din son.' "(Lukas 15: 16-20). Fadern, när han såg sin sorgliga son, förlät honom och tog emot honom glatt.

Hjärtat på den här bilden visar inga tecken på sann omvändelse, ingen vändning till Gud, ingen sökande efter förlåtelse vid Jesu fötter. Hans samvete är som bränt med hett strykjärn och tystnat. Han har öron men kan inte höra Jesu vädjande röst. Han har ögon men kan inte se bottenlöst hål i helvetet öppet vid hans fötter. Han skäms inte längre för att fortsätta i sina synder. Satan har kommit att härska i sitt hjärta och sitter som en kung på sin tron. Det är möjligt att han fortfarande kan skryta med att vara utåt anständig och respektabel, ha ett religiöst utseende, som en vitkalkad grav "som ser bra ut på utsidan men är full av ben och förfallna lik på insidan." (Matteus 23:27).

Lögnens far intar platsen för sanningens ande. Varje djur, varje synd går hand i hand med en speciell demon och ond ande och upptar hans hjärta. Även om han skulle vilja befria sig från

dessa onda plågare, håller de honom bunden. "Den som inte följer Moselagen dödas utan nåd när den bedöms skyldig på grund av två eller flera vittnes bevis. Vad då med den person som föraktar Guds Son? vem behandlar Guds förbunds blod som renar honom från synd som en billig sak? vem förolämpar nådens ande? Tänk bara hur mycket värre är det straff han förtjänar! " (Hebr 10: 28,29; 2 Petrus 2: 1-14).

Om den här bilden överensstämmer med ditt hjärtas tillstånd, kära vän, gråta till Gud utan dröjsmål, från djupet av ditt hjärta. "Han kan nu och alltid rädda dem som kommer till Gud genom honom" (Hebr 7:25), och är också kapabel och villig att förlåta alla synder, om du kommer i sann omvändelse. Han kan hålla djävulen och alla hans demoner tillbaka och driva dem ur ditt hjärta, om du bara är villig att låta honom göra det. Kom som den spetälska som kom till Jesus och sa: "'Om du vill, kan du göra mig ren.' Jesus fylldes av medlidande och sträckte ut handen och rörde vid honom. 'Jag vill,' svarade han. 'Vara ren!' "(Markus 1: 40,41). Men om du fortsätter att vara envis och älskar mörkret snarare än ljuset, finns det inget hopp, ingen hjälp, för du väljer döden istället för livet - "synden betalar sin lön - döden." (Romarna 6:23).

8. SYNDARENS DOM



Här hittar vi den envisa syndaren som har skjutit upp ett beslut att följa Kristus, närmar sig döden, hans kropp kan vara full av smärta och hans själ fylld med rädslan för döden. Döden (skelettet) har kommit vid en oväntad och oönskad tid. Syndens

falska njutningar har försvunnit och den fruktansvärda verkligheten av syndens höga och fruktansvärda kostnad måste nu mötas. Helvetets kvalar blir verkliga för honom. Även om han nu längtar efter att be, finner han att han inte kan kommunicera med Gud vars kärlek han har avvisat så länge. Hans vänner är rädda att stå vid hans säng, och deras tomma tröstord kan inte hjälpa honom nu. Hans rikedomar kan varken förlänga hans liv eller rädda hans själ eller minska hans själs ångest. Han finner det omöjligt att koncentrera sig på Gud eftersom djävulen inte ger honom möjlighet att göra det.

Allt han en gång älskade och levde för tycks håna honom och till och med hans opålitliga, förmodligen osparade predikant, präst eller kyrkans ledare kan inte hjälpa honom nu, eftersom han har förkastat Guds kärlek och har kommit under hans dom. Han börjar inse att "det är en skrämmande sak att falla i den levande Guds händer!" (Hebréerna 10:31). Han hade hoppats att ge sitt liv till Gud när det passade honom eller på hans dödsbädd, men nu finner han att det är för sent. Tusentals människor dör plötsligt utan att ha en chans att vända sig till Gud på deras dödsbäddar. Det är därför viktigt att vända sig till Gud medan han är nära. I stället för att höra Guds tröstande och frälsande ord måste denna döende syndare som avvisade Guds förlåtelse och kärlek under sin livstid nu höra

rösten från sin domare, Frälsaren som han avvisade och sade "Bort från mig, du som är under Guds förbannelse! Bort till den eviga elden som har förberetts för djävulen och hans änglar!" (Matteus 25:41). "Alla måste dö en gång och därefter dömas av Gud." (Hebréerna 9:27).

9. THE VINNANDE HJÄRTA



Denna bild representerar en kristen som förblir trogen och vinner segern över smärtsamma tester och frestelser. Medan han är frestad från alla håll, förblir han fast och håller ut till slutet och segrar genom Jesus Kristus. Han har inte bara gått in i

den kristna rasen, men han fortsätter i den, springer med beslutsamhet och "håller ögonen riktade på Jesus, på vilken vår tro beror från början till slut." (Hebréerna 12: 1,2).

Satan med alla sina demoner omger det troende hjärtat och försöker utan framgång leda Guds barn på fel väg. Stolthet, kärleken till pengar, omoral och andra är också representerade. På leopardens plats ser vi nu en åsna, för synd kommer ofta till oss på ett annat sätt och gömmer sig i en annan form eller ett annat namn. Men den vaksamma kristna vet att det är synd även när det kommer i form av religion, eller som en ljusets ängel, för Guds ord och den Helige Ande leder honom till sanningen. En man, som håller ett glas vin i ena handen, dansar runt den kristna och försöker fresta honom med världens falska nöjen. Det har dock ingen effekt på den hängivna kristna, eftersom han har dödats med Kristus vad gäller synd och världsliga önskningar. Den andra mannen på bilden knivhakar den kristna med en dolk. Förolämpningar, skvallra, gäckande och hot genom troende - och mycket ofta genom så - kallade troende - ständigt stickande hjärtat av den troende. Men han lyssnar inte på vad människor säger och bryr sig bara om vad Gud säger. Han kommer ihåg Jesu ord. "Lycklig är du när människor förolämpar dig och förföljer dig och berättar alla slags onda lögn mot dig eftersom du är mina

anhängare. Var lycklig och glad, för en stor belöning hålls för dig i himlen." (Matteus 5: 11,12).

Vår syndiga natur och djävulen försöker ständigt sitt bästa för att skilja den kristna från Guds kärlek. Men med stor glädje och förtroende kan han verkligen säga, "Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Kan problem göra det, eller svårigheter eller förföljelse eller hunger eller fattigdom eller fara eller död?" (Romarna 8:35). "Nej, i alla dessa saker har vi full seger genom honom som älskade oss!" (Romarna 8:37). Efter att ha tagit på sig all rustning från Gud kan han motstå djävulens attacker, när den onda dagen kommer, och efter att ha kämpat till slutet, fortfarande att hålla sin mark genom Jesus Kristus, som vann segern över alla slags prövningar och frestelser, att vi genom honom ska vinna segern och få en härlig krona som aldrig kommer att förlora sin ljusstyrka. (Efesierna 6: 10--18; 1 Petrus 5: 4).

Stjärnan i hans samvete är klar och ljus. Hans hjärta är fullt av tro och fyllt med den Helige Ande. Ängeln, som Guds ord, påminner honom om de rika välsignelser som ges dem som vinner segern och håller ut till slutet. "Till dem som vinner segern ska jag ge rätten att äta frukten av livets träd som växer i Guds trädgård." "De som vinner segern kommer inte att skadas av den andra döden." "Till dem som vinner segern ska jag ge något av det dolda manna. Jag kommer också att ge var och en

av dem en vit sten på vilken det är skrivet ett nytt namn. " "Till de som vinner segern, som fortsätter till slutet för att göra vad jag vill, kommer jag att ge samma auktoritet som jag fick från min Fader." "De som vinner segern kommer att vara klädda så här i vitt, och jag ska inte ta bort deras namn från de levandes bok. I närvaro av min Fader och hans änglar kommer jag att förklara öppet att de tillhör mig. " "Jag kommer att göra den som segrar till en pelare i min Guds tempel, och han kommer aldrig att lämna den." "Till de som vinner segern kommer jag att ge rätt att sitta bredvid mig på min tron, precis som jag har segrat och nu sitter vid min far på hans tron." (Uppenbarelseboken 2: 7,11,17,26; 3: 5,12,21).

Den öppna påsen med pengar visar att inte bara hans hjärta utan också hans pengar är tillägnad Gud. Istället för att slösa bort sina pengar, hjälper han de fattiga, ger sina tiondet (den tionde delen av sin inkomst) och sina offer eller till och med allt som han äger, till Gud, och använder allt för Guds ära.

Brödet och fisken indikerar att han lever ett rent och självkontrollerat liv. Han förstör inte sitt liv med stark dryck eller genom att äta oren mat (Apostlagärningarna 15:20). Han slösar inte bort sina pengar, han förstör inte heller sin kropp (som är Guds tempel) genom att tugga eller röka tobak i någon form, han använder inte heller droger eller

skadliga läkemedel utan äter hälsosam, ren, närande mat. Hans eget hjärta har blivit ett bönhus. Han deltar också i gudstjänster regelbundet och respektfullt, i alla slags väder och under alla omständigheter. Han älskar bön, vare sig det är i kyrkan eller med sin familj eller i sitt eget rum, för han vet att en kristen inte kan växa utan att kommunicera med Gud i bön.

Den öppna boken indikerar att Bibeln är en öppen bok för honom, och han läser och studerar den dagligen och finner visdom och styrka, liv och ljus och otaliga rikedomar i den. Det har blivit en lampa som styr honom och ett svärd som han besegrar djävulen med. Det är den dagliga andliga maten för hans själ, vatten för att få ett slut på hans törst, ett bad där han kan rengöra sig och en spegel där han ser sig själv.

Han älskar att bära sitt kors, för han vet att det inte blir någon belöning utan korset. Eftersom han vet att han har uppstått med Kristus så att han kan leva ett nytt liv, riktar han sitt hjärta på det som finns i himlen och håller sitt sinne fast vid saker där, inte på saker här på jorden. (Kolosserna 3: 1-2). Han är redo att möta Gud och är som ett träd som växer bredvid en bäck; som bär frukt vid rätt tidpunkt (Psaltaren 1: 3); som en gren av den riktiga vinstocken, som bär mycket frukt. Han känner inte till rädslan för döden, för den fullkomliga kärleken till Gud, som han har fått genom den Helige Ande, har fyllt hans hjärta.

10. DEN GLORIOUSA HEMSÄTTNINGEN



Jesus sa, "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig kommer att leva, även om han dör; och den som lever och tror på mig kommer aldrig att dö." (Johannes 11: 25,26). "Den som hör

mina ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Han kommer inte att dömas, men har redan gått från döden till livet. " (Johannes 5:24). Döden har varken rädsla eller straff för den kristna. "Döden förstörs; segern är klar! Var döden är din seger? Var är döden din makt att skada? ... Tack vare Gud som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! "(1 Korinthiska 15: 54-57)

En person som har bott och vandrat med Gud är inte rädd för döden. När det är dags för honom att dö, kommer han gärna att gå, som aposteln Paulus uttrycker det, "Jag vill mycket lämna detta liv och vara med Kristus, vilket är en mycket bättre sak." (Filipperna 1:23)

En kristen längtar efter att se ansiktet på Jesus, som dog för honom och betalade priset för sina synder på korset. Den Helige Ande påminner honom också om Jesu ord: "Var inte orolig och upprörd. Tro på Gud och tro också på mig. Det finns många rum i min fars hus ... Jag kommer tillbaka och tar dig till mig själv, så att du kommer att vara där jag är. " (Johannes 14: 1-4). "Vad ingen någonsin såg eller hört, vad ingen någonsin trodde kunde hända, är just det som Gud förberedde för dem som älskar honom." (1 Korinthiska 2: 9). Det finns inget språk på jorden genom vilket man kan förklara eller beskriva den härliga stadens prakt som är beredd för dem som vandrar i vår Herres Jesus Kristus fotspår här på jorden.

I stället för det fruktade skelettet (döden) ses Guds ängel eller budbärare i den här sista bilden. Han väntar på att bära den rena anden tillbaka till Gud. Själ och ande frigörs från den dödliga kroppens fängelse och stiger upp genom himmelens öppna portar till Jesus som älskar honom och som dog för honom på korset. Ett lyckligt välkomnande väntar på honom i närvaro av Gud där han hälsas av sin herre och mästare med dessa berömd: "Bra gjort, du goda och trogna tjänare! ... Kom in och dela min lycka!" (Matteus 25:21). Satan har ingen kontroll över honom längre, för "Den stackars mannen dog och fördes av änglarna för att sitta bredvid Abraham vid högtiden i himlen." (Luk 16:22). "Då hörde jag en röst från himlen säga: 'Skriv detta: Lyckliga är de som hädanefter dör i Herrens tjänst!' 'Ja verkligen!' svarar Anden. 'De kommer att ha vila från sitt hårda arbete, för resultatet av deras tjänst följer med dem.' (Uppenbarelseboken 14:13).

SISTA ORD

Kära läsare, må Gud hjälpa dig att ge ditt hjärta till honom som älskar dig, för han talar nu till dig och säger: "Vänd dig tillbaka till mig av hela ditt hjärta." (5 Moseboken 30: 2). Ge Jesus ditt trötta, besvikna, värkande hjärta, så kommer han att ge dig ett nytt hjärta och ett nytt sinne. Låt

dig inte luras av ditt bedrägliga hjärta eller följ dess önsknings, för "från en människas hjärta kommer de onda idéerna som leder honom till att göra omoraliska saker ..." (Mark7: 21). Lämna dina synder och håll fast vid det som är rätt, "ty synden betalar sin lön - döden; men Guds fria gåva är evigt liv i förening med Kristus Jesus, vår Herre." (Romarna 6:23)

Och du som har gett ditt liv till Gud, "håll fast vid de sanna ord som jag lärde dig, som ett exempel för dig att följa, och stanna kvar i den tro och kärlek som är vår i förening med Kristus Jesus." (2 Timoteus 1:13). Av samma anledning skrev Paulus i 2 Timoteus 1:12, "Jag vet vem jag litar på, och jag är säker på att han kan hålla sig säker fram till den dagen vad han har anförtrott mig." Bygg dig upp i din tro på Gud, be i den Helige Andens kraft, håll dig själv i Guds kärlek, håll ögonen riktade mot Jesus, vägen, sanningen och livet, vår Herre som snart kommer tillbaka för att hämta hans barn - "kungarnas kung och herren över herrarna." (1 Timoteus 6:15)

"Till honom som kan hindra dig från att falla och föra dig felfri och glad inför hans härliga närvaro - till den enda Gud, vår frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre, ära, majestät, makt och auktoritet, från alla åldrar förflutna, och nu, och för alltid och alltid! Amen "(Jud 24,25).



www.angp-hb.co.za

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)

A SPECIAL WORD FROM ANGP

UN MONDE SPÉCIAL DE L'ANGP

UMA PALAVRA ESPECIAL DA ANGP

This booklet "The Heart of Man" is available in over 538 languages and dialects spoken throughout the world (Africa, Asia, The Far East, South America, Europe, etc.) Our Heart Book is now also available on cell phones, tablets, etc from www.angp-hb.co.za.

Le livre du "Coeur de l'homme" peut être obtenu en plus de 538 langues et dialectes parlés dans le monde entier, à savoir: Afrique, Amérique, Asie, Extrême Orient, Europe. Notre Livre du Coeur est maintenant aussi disponible sur votre Téléphone cellulaire, plaques, etc. de www.angp-hb.co.za.

Este livro "O Coração do Homem" é obtido em mais de 538 línguas e dialetos falados em todo o mundo, a saber: (África, Ásia, América do Sul, Extremo Oriente, Europa, etc). O nosso Livro O Coração do Homem também está agora disponível em telefone celular, tablets, etc. de www.angp-hb.co.za.



The 10 heart pictures contained in this booklet are also available in the form of large coloured picture charts (86 x 61cm) bound together in a set of 10 pictures. These "Heart Charts" can be obtained with European or African features and are particularly suitable to be used in conjunction with the Heart Book for class-teaching, open air evangelization etc. Kindly contact us to ascertain the latest subsidized price of this chart.

Les 10 images du coeur qui figurent dans ce livre peuvent être obtenues en tableaux de couleur, format 86 x 61 cm, avec des physionomies européennes ou africaines. Ils peuvent être utilisés en même temps que le livre du coeur pour des classes bibliques, à l'école du dimanche ou lors de réunions de plein air. Soyez aimable de nous contacter pour assurer les derniers prix en cours du tableau.

As 10 imagens do coração, contidas neste livro podem ser obtidas num conjunto de 10 imagens em colorido no tamanho de (86 x 61 cm). Estes "Cartazes do Coração podem ser obtidos com características Europeias e Africanas e podem ser usados em conjunção com o mesmo livro em classes de ensino bíblico, evangelização ou ao ar livre. Agradecemos que nos contactasse para confirmação do último preço dos cartazes.



Kindly write to us if you are able to assist us with further translations of our free Gospel literature, informing us of the language into which you could translate this Gospel literature. Your assistance would be appreciated.

If you have found salvation in Christ, or have been otherwise blessed through our Gospel literature, please let us know. We would like to thank God with you, and remember you further in our prayers.

Nous vous invitons a nous contacter pour faire des arrangements concernant de nouvelles traductions de notre litterature, nous informant de la langue dans laquelle vous pouvez traduire cette litterature evangelique. Votre aide sera beaucoup appreciee.

Si vous avez trouve le salut en Christ ou si vous avez ete beni par notre litterature, nous vous prions de nous le faire savoir. Nous aimerions remercier Dieu avec vous et prier pour vous.

Nos vos convidamos a nos contactar, afim de fazer qualquer arranjo concernente a novas traducoes de nossa literatura em outras lnguas. Vossa assistencia sera muito apreciavel.

Se tem encontrado a salvacao em Cristo, ou se tem sido abençoado por intermedio da nossa literatura evangelica, faca o favor de nos informar. Pois nos gostaríamos de agradecer a Deus juntamente convosco, e lembra-lo sempre em nossas oracoes.



For free Gospel literature, books and tracts in over 538 languages, write to:

Pour obtenir gratuitement de la littérature evangelique, des livres et des traites en plus de 538 langues, ecrivez a:

Para obter gratuitamente a literatura evangelica, livros e folhetos em mais de 538 lnguas diferentes escreva para:

www.angp-hb.co.za

info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191

PRETORIA

0001

R.S.A.

A Gospel Literature Mission financed by donations

Une Mission de littérature evangelique financée de dons

Missão de literatura Evangelica financiada por donativos

(Reg. No. 1961/001798/08)