

PEACE

FRED



Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

"Hvis du kun vidste i dag, hvad der er nødvendigt for fred!" Lukas 19: 42. Når vi ser os omkring og ser de ting, der sker i verden i dag, er det helt klart for os alle, at der ikke er fred i verden. Overalt hører du om kamp, mord, krige og rygter om krige. Det betyder ikke noget, hvilken avis du åbner, du finder der de forfærdelige ting, som folk gør mod hinanden på grund af synd, had og jalousi. Verdens store mænd har i mange år forsøgt at skabe fred i verden, og ingen af dem har nogensinde haft succes. Ikke kun er verden i denne tilstand, men det er trist at sige, at mange af vores hjem heller ikke har fred i

dem. Værst af alt er dog det faktum, at der er et meget stort antal mennesker i verden i dag, der ikke har fred i deres egen sjæl, og det er her roden til alle problemer ligger.

## HVORFOR ER DER IKKE FRED?

I begyndelsen skabte Gud verden såvel som græsset, blomster, træer og alle de dyr, der lever under vandet, såvel som dem, der lever på jorden. Gud skabte også Adam og Eva, og i hele denne skabelse var der fred. Adam og Eva var ikke bange for nogen af dyrene, og dyrene levede fredeligt og lykkeligt sammen. Fårene kunne gå ved siden af løven, og løven ville ikke skade den. Frem for alt var der fred mellem Gud og mennesket, og Gud plejede at komme om aftenens køl og gå og tale med Adam og Eva. De havde ingen frygt i deres hjerter over for Gud og så frem til hans komme for at besøge dem.

Derefter gik Satan, som er fredens fjende, ind i slangen og fristede Adam og Eva til at synde, for hvor synden er, er der ingen fred. Satan, løgnens far, fortalte dem, at de ikke ville dø, selvom de var ulydige mod Gud og tog af den frugt, som Gud havde bedt dem om ikke at spise. Ligesom mange mennesker stadig til den dag i dag lytter til djævelens stemme, gjorde Adam og Eva, hvad djævelen fristede dem til, og syndede mod Gud. I det øjeblik forlod den fred, de havde haft, dem - al den fred og skønhed, som Gud havde skabt, blev nu ødelagt i en syndig handling, og frygt kom ind i Adam og Eva.

Den aften, da Gud kom som sædvanlig for at tale med dem, skjulte de sig og var bange for Guds nærhed. "Synd kom til verden gennem et menneske, og hans synd førte døden med sig", og selv vi, som alle lever i dag, har syndet og er langt væk fra Guds frelsende nærvær. (Romerne 5: 12; 3:

23). En synd fører generelt til en anden, og i dag er hele verden syg med synd, og det er derfor, der ikke er nogen fred på jorden.

## GUD VIL GENSKABE FRED IGEN FOR VERDEN .

Gud så ned fra himlen og så alt hadet, frygt, synd og sorg, og i sin store kærlighed sendte han sin søn til at blive født i en stald. År efter år i juletiden mindes vi om englens ord: "Vær ikke bange! Jeg er her med gode nyheder til dig, som vil give stor glæde for alle mennesker. Denne dag blev din frelser født i Davids by - Kristus Herren! Pludselig dukkede en stor hær af himmelens engle op sammen med englen og sang lovprisning til Gud : Ære Gud i den højeste himmel og fred på jorden for dem, som han har behag i. " (Lukas 2: 10-14). Jesus blev sendt til denne jord "for at skinne fra himlen over alle dem, der lever i dødens mørke skygge for at lede vores skridt ind på fredens vej." (Lukas 1: 79). Efeserne 2: 14 fortæller os også, at "Kristus selv har bragt os fred." Gud har sendt fredsprinsen til denne verden, og hvis folket i disse dage kun havde accepteret fredsfyrsten, kunne de have levet i harmoni igen.

## HVAD GØR MENNESKER MED DENNE FRED?

Ligesom Adam og Eva foretrak jøderne og de andre mennesker på den tid at være ulydige mod Gud og følge Satans råd. De afviste prinsen, og da Pilatus stillede Jesus og Barabbas foran sig, råbte de: "Væk med Jesus! Giv os Barabbas! " Med andre ord sagde de "Fjern fredsfyrsten og giv os had, krige, mord og synd." Disse mennesker havde deres egen frie vilje, og de kunne have valgt selv uden at blive tvunget, men alligevel valgte de Barabbas. De dage, hvor vi lever, er nøjagtigt de samme. Gud har givet os et valg. Vi kan have Jesus som vores frelser og som vores

konge, og han vil bringe fred i vores liv. Han siger: "Fred efterlader jeg dig; det er min egen fred, som jeg giver dig. Jeg giver det ikke som verden gør. Vær ikke bekymret og ked af det; Vær ikke bange." (Johannes 14: 27). Syndene i vores liv har taget os langt væk fra Gud , og i vores syndige tilstand har vi ingen fred i os selv, men Jesus står altid med udstrakte arme og venter på at modtage os tilbage, at genoprette os, at gøre os til Guds sønner og at give os **fred** igen.

Vi bliver fortalt i Romerne 5: 1 "Nu, når vi er blevet retfærdiggjort med Gud ved tro, har vi fred med Gud gennem vores Herre Jesus Kristus." Der er intet i denne verden, der kan give os fred. Penge, rigdom og berømmelse kan ikke give dem, drikke kan ikke give dem; og at placere vores navne på en kirkerulle kan ikke give det. Der er kun én måde at modtage fred for vores sjæle på, og det er at komme til Herren Jesus, bekende vores synder for ham og vende sig væk fra dem, og "Hvis vi bekender vores synder for Gud , vil han holde sit løfte og gøre hvad har ret: Han vil tilgive os vores synder og rense os for al forkert handling." (1 Johannes 1: 9). Den fred, som Jesus giver, er en fred langt ud over menneskelig forståelse (Philippians 4: 7). Det kan ikke forklares af mennesker, men vi kan opleve det i vores liv, hvis vi er villige til at vende os væk fra synd og syndige venner og vende os til Herren Jesus Kristus og kun tjene ham. Vi er muligvis i stand til at leve uden fred, men vi har ikke råd til at dø uden fred, "For Guds rige er ikke et spørgsmål om at spise og drikke, men om retfærdighed og fred." (Romerne 14: 17). Derfor, hvis vi ikke har fred Gud i vores hjerter, når vi dør, vi helt sikkert vil ikke blive budt velkommen i sin himmel af fred.

Hvis vi ikke har accepteret fredsfyrsten i vores liv, og vi dør i vores syndige tilstand, så er der kun ét sted for os, og det er helvedes evige brande. Du har ikke råd til at dø i den tilstand, som du er nu, fordi du vil blive evigt tabt, og Ordet af Gud fortæller os, at "Røgen af branden, at pinsler dem går op for evigt og altid." Det er et evigt helvede, som synderen går hen til, og vi har alle syndet. "Der er ingen, der er retfærdig." (Romerne 3: 10). Hvis du ønsker at gå til himlen, er der kun én ting at gøre, og det er at skabe fred med Gud og have Guds fred i dit hjerte "Og lad den fred, som Kristus giver dig, lede dig." (Kolossenserne 3: 15). Ved juletid mindes vi om, at Jesus kom til denne verden for at bringe fred. I påsketiden mindes vi om, hvordan folket afviste ham og korsfæstede ham. Kære ven, vil du også være en af dem, der har afvist mesteren, eller vil du åbne dit liv og lade ham komme ind? Der er kun én måde at have Guds fred i dit hjerte på, og det er ved at knæle ned for ham nu og indrømme over for ham, at du er en synder og bede ham om at rense dig og gøre dig til sin helt egen; uanset hvor god du synes du er, skal du reddes; uanset hvor dårlig du måtte tænke dig selv at være, er han villig til at acceptere dig og vil ikke afvise nogen. Hvis du endnu ikke har oplevet Guds fred i din sjæl, så accepter det nu, og du vil få en stor og herlig glæde, som ord ikke kan udtrykke. (1 Peter 1: 8).

Ved en bestemt gudstjeneste rejste en gammel mand sig og sagde: "Jeg har levet under fire konger. I den første var vi altid i krig, og det var en frygtelig tid. Under det andet styre led vi en stor hungersnød, og vi spiste rotter og græs og træ. I løbet af den tredje besejrede vores fjender os, og vi blev deres tjenere. Men under denne tredjedes konges regeringstid blev vi besøgt af en anden konge, en stor

konge, en god konge, en fredelig konge, en konge af kærlighed - Jesus, Herren fra himlen! Han har besejret fjenden, og han har besejret vores hjerter. Derfor lever vi nu i fred og rigdom og håber snart at leve med ham i himlen.  
"

Kære ven, overgiv dit liv nu til Jesus. I dette øjeblik skal du stoppe på din nedadgående vej til helvede, vende dig om og tjene kongen af konger og herrenes herre. Du kan finde ud af, at mange af dine venner vil forlade dig, men husk, at Jesus har sagt: "Den fred, som Kristus giver, skal lede dig i de beslutninger, du træffer." ( Kolossenserne 3: 15).

MR Gschwend

*Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)*

Hvis du har fundet frelse i Kristus eller på anden måde er blevet velsignet gennem vores evangelielitteratur, så lad os det vide. Vi vil gerne takke Gud sammen med dig og huske dig yderligere i vores bønner. For gratis evangelisk litteratur, bøger og traktater på over 540 sprog, bedes du kontakte os :

# MENSS HJERTE



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)