

PEACE

ΕΙΡΗΝΗ



Αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μεταφράστηκε με έναν υπολογιστή. Εάν μπορείτε να διορθώσετε ή να βελτιώσετε τη γλώσσα, επικοινωνήστε με το γραφείο στη διεύθυνση info@angp.co.za

«Αν ήξερες μόνο σήμερα τι χρειάζεται για την ειρήνη!» Λουκάς 19:42. Όταν κοιτάζουμε γύρω και βλέπουμε τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα, είναι ξεκάθαρο για όλους μας ότι δεν υπάρχει ειρήνη στον κόσμο. Παντού ακούτε για μάχες, δολοφονίες, πολέμους και φήμες για πολέμους. Δεν έχει σημασία ποια εφημερίδα ανοίγετε, θα βρείτε εκεί τα τρομερά πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι ο ένας στον άλλο λόγω αμαρτίας, μίσους και ζήλιας. Οι μεγάλοι άντρες του κόσμου

προσπαθούν εδώ και πολλά χρόνια να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, και κανένας από αυτούς δεν έχει πετύχει ποτέ. Όχι μόνο ο κόσμος βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, αλλά είναι λυπηρό να λέμε ότι πολλά από τα σπίτια μας επίσης δεν έχουν ειρήνη σε αυτά. Το χειρότερο από όλα, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων στον κόσμο σήμερα, που δεν έχουν ειρήνη στις ψυχές τους και εδώ βρίσκεται η ρίζα όλου του προβλήματος.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΡΗΝΕΙ;

Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καθώς και το γρασίδι, τα λουλούδια, τα δέντρα και όλα τα ζώα που ζουν κάτω από το νερό, καθώς και εκείνα που ζουν στο έδαφος. Ο Θεός δημιούργησε επίσης τον Αδάμ και την Εύα και σε όλη αυτή τη δημιουργία υπήρχε ηρεμία. Ο Αδάμ και η Εύα δεν φοβόταν κανένα από τα ζώα και τα ζώα ζούσαν ειρηνικά και ευτυχισμένα μαζί. Τα πρόβατα μπορούσαν να περπατήσουν δίπλα στο λιοντάρι και το λιοντάρι δεν θα το έβλαπτε. Πάνω απ' όλα, υπήρχε ειρήνη μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, και ο Θεός συνήθιζε να έρχεται στο δροσερό βράδυ και να περπατά και να μιλάει με τον Αδάμ και την Εύα. Δεν είχαν φόβο στις καρδιές τους απέναντι στον Θεό και ανυπομονούσαν να έρθει να τους επισκεφτεί.

Τότε ο Σατανάς, που είναι ο εχθρός της ειρήνης, μπήκε στο φίδι και μπήκε στον Αδάμ και την Εύα να αμαρτήσσει, γιατί όπου βρίσκεται η αμαρτία, δεν υπάρχει ειρήνη. Ο Σατανάς, ο πατέρας των ψεμάτων, τους είπε ότι δεν θα πεθάνουν ακόμη και αν υπακούσουν στον Θεό και πήραν τα φρούτα που ο Θεός τους είχε πει να μην φάνε. Ακριβώς όπως πολλοί άνθρωποι ακόμα, μέχρι σήμερα, ακούνε τη φωνή του διαβόλου, έτσι ο Αδάμ και η Εύα έκαναν αυτό που ο διάβολος τους έσπρωξε να κάνουν και αμάρτησαν εναντίον του Θεού. Εκείνη τη στιγμή, η

ειρήνη που είχαν απολαύσει, τους άφησε - όλη η ειρήνη και η ομορφιά που είχε δημιουργήσει ο Θεός καταστράφηκε τώρα σε μια πράξη αμαρτίας, και ο φόβος μπήκε στις καρδιές του Αδάμ και της Εύας.

Εκείνο το βράδυ, όταν ο Θεός ήρθε ως συνήθως για να τους μιλήσει, κρύφτηκαν και φοβόντουσαν την παρουσία του Θεού. «Η αμαρτία ήρθε στον κόσμο μέσω ενός ανθρώπου και η αμαρτία του έφερε θάνατο μαζί του» και ακόμη κι εμείς που ζούμε σήμερα έχουμε αμαρτήσει και είμαστε μακριά από τη σωτηρία του Θεού. (Ρωμαίους 5: 12 · 3: 23). Μια αμαρτία γενικά οδηγεί σε μια άλλη, και σήμερα ολόκληρος ο κόσμος είναι άρρωστος από την αμαρτία, και γι 'αυτό δεν υπάρχει ειρήνη στη γη.

Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .

Ο Θεός κοίταξε κάτω από τον ουρανό και είδε όλο το μίσος, τον φόβο, την αμαρτία και τη θλίψη, και με τη μεγάλη του αγάπη έστειλε τον Υιό Του να γεννηθεί σε έναν στάβλο. Χρόνο με το χρόνο την περίοδο των Χριστουγέννων, μας θυμίζουν τα λόγια του αγγέλου: «Μην φοβάστε! Είμαι εδώ με καλά νέα για εσάς, που θα φέρουν μεγάλη χαρά σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή τη μέρα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε ο Σωτήρας σου - Χριστός ο Κύριος! Ξαφνικά ένας μεγάλος στρατός των αγγέλων του ουρανού εμφανίστηκε με τον άγγελο, τραγουδώντας επαίνους στον Θεό: Δόξα στον Θεό στον υψηλότερο ουρανό, και ειρήνη στη γη σε εκείνους με τους οποίους είναι ευχαριστημένος." (Λουκάς 2: 10 - 14). Ο Ιησούς στάλθηκε σε αυτήν τη γη «για να λάμψει από τον ουρανό σε όλους εκείνους που ζουν στη σκοτεινή σκιά του θανάτου, για να καθοδηγήσει τα βήματά μας στο μονοπάτι της ειρήνης». (Λουκάς 1: 79). Η Εφεσίους 2:14 μας λέει επίσης ότι

«ο ίδιος ο Χριστός μας έφερε ειρήνη». Ο Θεός έστειλε τον Πρίγκιπα της Ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο, και αν οι άνθρωποι εκείνων των ημερών είχαν αποδεχτεί μόνο τον Πρίγκιπα της Ειρήνης, θα μπορούσαν να ζήσουν ξανά αρμονικά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ;

Όπως ο Αδάμ και η Εύα, οι Εβραίοι και οι άλλοι άνθρωποι εκείνης της εποχής, προτίμησαν να υπακούσουν τον Θεό και να ακολουθήσουν τις συμβουλές του Σατανά. Απέρριψαν τον Πρίγκιπα, και όταν ο Πιλάτος έβαλε τον Ιησού και τον Βαραμπά μπροστά τους, φώναξαν: «Μακριά με τον Ιησού! Δώστε μας τον Μπαρμπάμπας!» Με άλλα λόγια, έλεγαν «Πάρτε τον Πρίγκιπα της Ειρήνης και δώστε μας μίσος, πολέμους, δολοφονίες και αμαρτία». Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τη δική τους ελεύθερη βούληση και θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει για τον εαυτό τους χωρίς να αναγκαστούν, αλλά παρά όλα αυτά επέλεξαν τον Μπαράμπας. Οι μέρες στις οποίες ζούμε είναι ακριβώς οι ίδιες. Ο Θεός μας έδωσε μια επιλογή. Μπορούμε να έχουμε τον Ιησού ως Σωτήρα μας και ως Βασιλιά μας, και θα φέρει ειρήνη στη ζωή μας. Λέει: «Η ειρήνη είναι αυτό που αφήνω μαζί σου. είναι η δική μου ειρήνη που σου δίνω. Δεν το δίνω όπως κάνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και αναστατωθείτε. μην φοβάσαι.» (Ιωάννης 14: 27). Οι αμαρτίες μέσα στη ζωή μας μας έχουν πάρει μακριά από τον Θεό, και στην αμαρτωλή μας κατάσταση δεν έχουμε ειρήνη στον εαυτό μας, αλλά ο Ιησούς στέκεται πάντα με τεντωμένα χέρια περιμένοντας να μας πάρει πίσω, να μας αποκαταστήσει, να μας κάνει γιούς του Θεού και για να μας δώσει ξανά **ειρήνη**.

Μας λένε στους Ρωμαίους 5: 1 «Τώρα που έχουμε διορθωθεί με τον Θεό μέσω της πίστης, έχουμε ειρήνη με τον Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν

τον κόσμο που να μας δίνει ειρήνη. Το χρήμα, ο πλούτος και η φήμη δεν μπορούν να το δώσουν, το ποτό δεν μπορεί να το δώσει. και το να βάζουμε τα ονόματά μας σε ένα ρολό εκκλησιών δεν μπορεί να το δώσει. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να λάβουμε ειρήνη για τις ψυχές μας και αυτός είναι να έρθουμε στον Κύριο Ιησού, να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας σε αυτόν και να απομακρυνθούμε από αυτές, και «Εάν ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας στον Θεό, θα τηρήσει την υπόσχεσή Του και θα κάνει ό,τι έχει δίκιο: Θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας εξαγνίσει από κάθε λάθος πράξη." (1 Ιωάννη 1: 9). Η ειρήνη που δίνει ο Ιησούς είναι μια ειρήνη πολύ πέρα από την ανθρώπινη κατανόηση (Φιλ. Ιππ. 4: 7). Δεν μπορεί να εξηγηθεί από τον άνθρωπο, αλλά μπορούμε να το βιώσουμε στη ζωή μας εάν είμαστε πρόθυμοι να απομακρυνθούμε από την αμαρτία και τους αμαρτωλούς φίλους και να στραφούμε στον Κύριο Ιησού Χριστό και να τον υπηρετήσουμε μόνο. Μπορεί να είμαστε σε θέση να ζήσουμε χωρίς ειρήνη, αλλά δεν μπορούμε να πεθάνουμε χωρίς ειρήνη, "Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν είναι θέμα φαγητού και ποτού, αλλά δικαιοσύνης και ειρήνης." (Ρωμαίους 14: 17). Επομένως, εάν δεν έχουμε την ειρήνη του Θεού στις καρδιές μας όταν πεθάνουμε, σίγουρα δεν θα μας καλωσορίσουν στον παράδεισο της ειρήνης Του.

Εάν δεν έχουμε αποδεχτεί τον Πρίγκιπα της Ειρήνης στη ζωή μας και πεθάνουμε στην αμαρτωλή μας κατάσταση, τότε υπάρχει μόνο ένα μέρος για εμάς, και αυτή είναι η αιώνια φωτιά της κόλασης. Δεν μπορείτε να πεθάνετε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεστε τώρα γιατί θα χαθείτε αιώνια, και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι «Ο καπνός της φωτιάς που τους βασανίζει ανεβαίνει για πάντα.» Είναι μια αιώνια κόλαση στην οποία πηγαίνει ο αμαρτωλός, και όλοι έχουμε αμαρτήσει. "Δεν υπάρχει κανείς που να είναι δίκαιος." (Ρωμαίους 3: 10). Αν

Θέλετε να πάτε στον παράδεισο, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε και αυτό είναι να κάνετε ειρήνη με τον Θεό και να έχετε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά σας «Και αφήστε την ειρήνη που σας δίνει ο Χριστός, να σας καθοδηγήσει». (Κολοσσαείς 3: 15). Την περίοδο των Χριστουγέννων θυμίζουμε ότι ο Ιησούς έρχεται σε αυτόν τον κόσμο για να φέρει ειρήνη. Την περίοδο του Πάσχα μας θυμίζει πώς οι άνθρωποι Τον απέρριψαν και Τον σταύρωσαν. Αγαπητέ φίλε, θα είσαι επίσης ένας από αυτούς που έχουν απορρίψει τον Δάσκαλο, ή πρόκειται να ανοίξεις τη ζωή σου και να τον αφήσεις μέσα; Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να έχεις την ειρήνη του Θεού στην καρδιά σου, και αυτός είναι να γονατιστείς μπροστά Του τώρα, να του ομολογήσεις ότι είσαι αμαρτωλός, και να Τον ζητήσεις να σε εξαγνίσει και να σε κάνει δικό Του. ανεξάρτητα από το πόσο καλό νομίζετε ότι είστε, πρέπει να σωθείτε. Ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα μπορείς να πιστεύεις ότι είσαι, είναι πρόθυμος να σε δεχτεί και δεν θα απομακρύνει κανέναν. Εάν δεν έχετε βιώσει ακόμη την ειρήνη του Θεού μέσα στην ψυχή σας, τότε αποδεχτείτε το τώρα και θα έχετε μια μεγάλη και ένδοξη χαρά που δεν μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις. (1 Πέτρου 1: 8).

Σε μια συγκεκριμένη υπηρεσία Ευαγγελίου ένας γέρος σηκώθηκε και είπε: «Έχω ζήσει κατά τη διάρκεια της βασιλείας τεσσάρων βασιλιάδων. Στην πρώτη βρισκόμασταν πάντα σε πόλεμο και ήταν μια φοβερή στιγμή. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του δευτέρου, υποφέραμε ένα μεγάλο λιμό, και φάγαμε αρουραίους και γρασίδι και ξύλο. Κατά τη διάρκεια του τρίτου, οι εχθροί μας μας νίκησαν και γίναμε υπηρέτες τους. Αλλά κατά τη διάρκεια της βασιλείας αυτού του τρίτου βασιλιά μας επισκέφθηκε ένας άλλος Βασιλιάς, ένας μεγάλος Βασιλιάς, ένας καλός Βασιλιάς, ένας ειρηνικός Βασιλιάς, ένας Βασιλιάς της Αγάπης - ο Ιησούς ο Κύριος από τον

ουρανό! Έχει νικήσει τον εχθρό και έχει κατακτήσει τις καρδιές μας. Γι 'αυτό ζούμε τώρα με ειρήνη και αφθονία, και ελπίζουμε σύντομα να ζήσουμε μαζί Του στον παράδεισο. "

Αγαπητέ φίλε, παραδώστε τη ζωή σας τώρα στον Ιησού. Αυτή τη στιγμή, σταματήστε στον δρόμο σας προς την κόλαση, γυρίστε και υπηρετήστε τον Βασιλιά των βασιλιάδων και τον Άρχοντα των Λόρδων. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι πολλοί από τους φίλους σας θα σας αφήσουν, αλλά θυμηθείτε ότι ο Ιησούς είπε: «Η ειρήνη που δίνει ο Χριστός πρέπει να σας καθοδηγήσει στις αποφάσεις που παίρνετε». (Κολοσσαείς 3: 15).

K. Gschwend

Αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου μεταφράστηκε με έναν υπολογιστή. Εάν μπορείτε να διορθώσετε ή να βελτιώσετε τη γλώσσα, επικοινωνήστε με το γραφείο στη διεύθυνση info@angp.co.za

Εάν βρήκατε σωτηρία στον Χριστό ή είχατε ευλογηθεί διαφορετικά μέσω της λογοτεχνίας μας για το Ευαγγέλιο, ενημερώστε μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό μαζί σας και να σας θυμόμαστε περαιτέρω στις προσευχές μας. Για δωρεάν βιβλιογραφία Ευαγγελίου, βιβλία και κομμάτια σε περισσότερες από 540 γλώσσες, επικοινωνήστε μαζί μας :

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)