

PEACE

שָׁלוֹם



מסכת הבשורה הזו תורגמה באמצעות מחשב. אם אתה יכול לתקן או לשפר את info@angp.co.za השפה, אנא פנה למשרד בכתובת

אם רק היית יודע היום מה דרוש לשלום!" לוקס 19: 42. כשאנחנו מסתכלים" סביב ורואים את הדברים שקורים בעולם כיום, ברור לכולנו שאין שלום בעולם. בכל מקום שומעים על לחימה, רצח, מלחמות ושמועות על מלחמות. לא משנה איזה עיתון תפתח, תמצא שם את הדברים הנוראיים שאנשים עושים זה לזה בגלל חטא, שנאה וקנאה. גדולי העולם מנסים כבר שנים רבות להביא שלום לעולם ואף אחד מהם מעולם לא הצליח. לא רק שהעולם נמצא במצב זה, אלא עצוב לומר שלרבים מבתים שלנו אין גם שלוה בהם. אולם גרוע מכל, העובדה שיש כיום מספר רב מאוד של אנשים בעולם, שאין להם שלום בנפשם וכאן שורש הצרות

מדוע אין שלום?

בהתחלה אלוהים ברא את העולם כמו גם את הדשא, הפרחים, העצים וכל בעלי החיים החיים מתחת למים כמו גם אלה החיים על האדמה. אלוהים גם ברא את אדם וחוה ובכל הבריאה הזו היה שלום. אדם וחוה לא פחדו מאף אחד מהחיות והחיות חיו בשלווה ובאוויר ביחד. הכבשים יכלו ללכת ליד האריה והאריה לא יפגע בו. מעל לכל היה שלום בין אלוהים לאדם, ואלוהים נהג לבוא בקירור הערב וללכת ולדבר עם אדם וחוה. לא היה להם פחד בלבם כלפי אלוהים וציפו לבואו לבקר אותם.

ואז השטן, שהוא אויב השלום, נכנס לנחש ופיתה את אדם וחוה לחטוא, כי במקום שחטא אין שלום. השטן, אבי השקר, אמר להם שהם לא ימותו גם אם הם לא צייתו לאלוהים וייקחו את הפירות שאלוהים אמר להם לא לאכול. כשם שאנשים רבים עדיין, עד עצם היום הזה, מקשיבים לקול השטן, כך אדם וחוה עשו את מה שהשטן פיתה אותם לעשות וחטאו לאלוהים. באותו הרגע, השקט ממנו נהנו השאיר אותם - כל השלווה והיופי שאלוהים יצר הושמדו כעת במעשה אחד של חטא, והפחד נכנס לליבם של אדם וחוה.

באותו ערב כאשר אלוהים בא כרגיל לדבר איתם, הם הסתירו את עצמם ופחדו מנוכחותו של אלוהים. "החטא בא לעולם דרך אדם אחד וחטאו הביא איתו את המוות" ואפילו אנו שכולנו חיים כיום חטאנו ורחוקים מנוכחותו ההושיעה של אלוהים. (רומאים 5: 12; 3: 23). חטא אחד מוביל בדרך כלל לאחר, וכיום העולם כולו חולה בחטא, ולכן אין שלום עלי אדמות.

אלוהים רצה לשחזר את השלום שוב לעולם.

אלוהים השפיל את מבטו משמיים וראה את כל השנאה, הפחד, החטא והעצב ובאהבתו הגדולה שלח את בנו להיוולד באורווה. שנה אחר שנה בזמן חג המולד, אנו נזכרים במילותיו של המלאך, "אל תפחד! אני כאן עם חדשות טובות בשבילך - שיביאו שמחה גדולה לכל האנשים. ביום זה ממש בעירי דוד נולד מושיעך המשיח האדון! פתאום צבא גדול של מלאכי שמים הופיע עם המלאך, שרים שבחים לאלוהים: תהילה לאלוהים בשמים הגבוהים ביותר, ושלווה עלי אדמות לאלה שהוא מרצה מהם". (לוקס 2: 10 - 14). ישוע נשלח לאדמה זו "להאיר משמיים על כל אלה שחיים בצל האפל של המוות, להנחות את צעדינו בדרך השלום". (לוקס א' : 79). אפרים 2: 14 אומר לנו גם כי "המשיח עצמו הביא

לנו שלום". אלוהים שלח את נסיך השלום לעולם הזה, ואם בני הימים ההם היו מקבלים רק את נסיך השלום הם היו יכולים לחיות בהרמוניה שוב.

מה עשו אנשים עם שלום זה?

בדומה לאדם וחוה, היהודים ושאר האנשים של אז, העדיפו שלא לציית לאלוהים וללכת לפי עצת השטן. הם דחו את הנסיך, וכשפילטוס העמיד לפניהם את ישו ובראבאס, הם צעקו: "הרחק עם ישוע! תן לנו ברבאס!" במילים אחרות, הם אמרו "קח את נסיך השלום ותן לנו שנהא, מלחמות, רציחות וחטא". לאנשים האלה היה רצון חופשי משלהם והם יכלו לבחור בעצמם בלי להכריח אותם, אך למרות זאת הם בחרו בברבאס. הימים בהם אנו חיים זהים לחלוטין. אלוהים נתן לנו אפשרות לבחור. אנו יכולים לקבל את ישוע כמושיענו וכמלך שלנו, והוא יביא שלום לחיינו. הוא אומר, "שלום אני משאיר איתך; זה השלום שלי שאני נותן לך. אני לא נותן את זה כמו שהעולם נותן. אל תהיה מודאג ונסער; אל תפחד". (יוחנן 14: 27). החטאים בתוך חיינו לקחו אותנו הרחק אלוהים, ובמדינתנו החוטאת אין לנו שלום בעצמנו, אבל ישו תמיד עומד עם זרועות פתוחות לקבל אותנו בחזרה, להחזיר אותנו, לגרום לנו בני אלוהים ואת **שקט** לתת לנו שוב.

נאמר לנו ברומאים 5: 1 "עכשיו, לאחר שצדקנו עם אלוהים באמצעות האמונה, יש לנו שלום עם אלוהים דרך אדוננו ישוע המשיח". אין שום דבר בעולם שיכול לתת לנו שלום. כסף, עושר ותהילה לא יכולים לתת לו, משקה לא יכול לתת לו; והעמדת שמותינו לגליל כנסייה אינה יכולה לתת זאת. יש רק דרך אחת לקבל שלום לנפשנו והיא לבוא לאדון ישוע, להתוודות עליו על חטאינו ולהתרחק מהם ו"אם נודה בחטאינו בפני אלוהים, הוא יקיים את הבטחתו ויעשה מה צודק: הוא יסלח לנו על חטאינו ויטהר אותנו מכל עשייה שגויה". (יוחנן א' 9:). השלום שישוע נותן הוא שלום הרבה מעבר להבנה האנושית (פיל אפי 4: 7). לא ניתן להסביר זאת על ידי האדם, אך אנו יכולים לחוות זאת בחיינו אם אנו מוכנים להתרחק מחטא וחברים חוטאים, ולפנות לאדון ישוע המשיח ולשרת אותו בלבד. אנו יכולים אולי לחיות ללא שלום אך איננו יכולים להרשות לעצמנו למות ללא שלום, כי מלכות האל אינה עניין של אכילה ושתייה, אלא של צדק ושלווה". (הרומאים 14: 17). לכן, אם אין לנו שלום אלוהים בלבנו כשאנחנו מתים, בוודאי שלא נתקבל בברכה לשמי שלום שלו.

אם לא קיבלנו את נסיך השלום לחיינו ואנחנו מתים במצבנו החוטא, הרי שיש רק מקום אחד עבורנו, וזה שריפות הגיהנום הנצחיות. אינך יכול להרשות לעצמך למות במצב בו אתה נמצא כעת כי אתה תאבד לנצח, ודבר האל אומר לנו ש"עשן האש המייסר אותם עולה לנצח נצחים". זהו גיהנום נצחי אליו הולך החוטא, וכולנו, חטאנו. "אין מישהו שצדיק". (רומאים 3: 10.) אם אתה רוצה ללכת לגן עדן יש רק דבר אחד לעשות וזה לעשות שלום עם אלוהים ויש אלוהים של שלום בליבך ותן השלום כי ישו נותן לך, להדריך אותך. ' (קולוסיות 3: 15.) בזמן חג המולד' אנו נזכרים בבואו של ישו לעולם הזה להביא שלום. בזמן חג הפסחא אנו נזכרים כיצד העם דחה אותו וצלב אותו. חבר יקר, האם אתה גם הולך להיות אחד מאלה שדחו את המאסטר, או שאתה מתכוון לפתוח את חייך ולהכניס אותו? יש רק דרך אחת לשלום אלוהים בלבך, והיא על ידי כריעת ברך לפניו עכשיו, וידוי בפניו שאתה חוטא, ומבקש ממנו לטהר אותך ולהפוך אותך לשלוי; לא משנה כמה אתה חושב שאתה טוב, אתה צריך להינצל; לא משנה כמה רע אתה עלול לחשוב שאתה עצמך, הוא מוכן לקבל אותך ולא יפנה אף אחד. אם מעולם לא חוויתם את שלום אלוהים בתוך נשמתכם, אז קבלו אותו עכשיו ותהיה לכם שמחה גדולה ומפוארת שמילים אינן יכולות לבטא. (פטרוס 1: 8)

בשירות הבשורה מסוים קם זקן ואמר, "חייתי בתקופת שלטון ארבעה מלכים. בראשונה היינו תמיד במלחמה, ותקופה נוראה זו הייתה. בתקופת שלטון השנייה ספגנו רעב גדול, ואכלנו חולדות ועשב ועץ. במהלך השלישי אויבינו הביסו אותנו והפכנו למשרתיים. אך בתקופת שלטונו של מלך שלישי זה ביקר אותנו מלך אחר, מלך גדול, מלך טוב, מלך שלוי, מלך האהבה - ישוע האדון משמיים! הוא ניצח את האויב, והוא כבש את ליבנו. זו הסיבה שאנו חיים כעת בשלום ובשפע ". ומקווים בקרוב לחיות איתו בגן עדן.

חבר יקר, מסור את חייך כעת לישו. ברגע זה עצור בדרכך מטה לגיהנום, הסתובב ושמע את מלך המלכים וורד האדונים. אתה עלול לגלות שרבים מחבריך יעזבו אותך, אך זכור שישוע אמר, "השלום שמישיח נותן חייב להנחות אותך בהחלטות (שאתה מקבל".) קולוסיות 3: 15)

מר גשוונד

מסכת הבשורה הזו תורגמה באמצעות מחשב. אם אתה יכול לתקן או לשפר את

info@angp.co.za השפה, אנא פנה למשרד בכתובת

אם מצאת ישועה במשיח, או שהתברכת בדרך אחרת באמצעות ספרות הבשורה שלנו, אנא יידע אותנו. ברצוננו להודות לאלוהים איתך, ולזכור אותך עוד בתפילותינו. לספרות בשורה, ספרים וקטעים בחינם בלמעלה מ-540 שפות, אנא צרו איתנו קשר :

לב האדם



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)