

WHERE IS YOUR HOME?

HVOR ER DIT HJEM ?

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

De fleste af os har et hjem eller et sted, vi kalder hjem. Det er måske ikke så storslået som andre eller så godt møbleret, det er måske ikke så behageligt som andre, men det er hjem for os, og uanset hvor vi besøger eller hvor vi rejser, er vi altid glade for at komme tilbage til vores eget hjem . De andre steder, vi besøgte, kunne have været smukkere og bedre på mange måder, men de var ikke hjem for os, og vores eget hjem vinkede altid. Der er noget ved hjemmet, der får os velkommen og får os til at føle, at vi hører hjemme der.



VI ER KUN BESØGENDE HER .

Guds ord fortæller os, at vi i denne verden kun er fremmede og pilgrimme (1 Peter 2: 11; Hebr 11: 13). Vores hjem her, uanset hvor godt de er bygget, er kun midlertidige, snart begynder væggene at knække, taget begynder at lække, vinden blæser gennem døre og vinduer, og ikke længe efter begynder gipsen at falde slukket og langsomt men sikkert begynder hjemmet at smuldre. Ingen bygning på denne jord varer evigt, nej, de er kun i en sæson, og så er de bare ruiner og murbrokker. Se dig omkring, og overalt vil du se tegn, der beviser for dig, at intet i denne verden varer længe, men at alt passerer, selv vores hjem.

ALLE HAR ET PERMANENT HJEM .

Hver af os, uanset om vi ved det eller ej, har et permanent, evigt hjem. Disse hjem er dem, vi går til, når vores liv på denne jord slutter, når vores kroppe er lagt i graven. Vores sjæle går derefter til deres hjem, hvor vi ikke vil være fremmede, men hvor vi skal være for evigt og evigt. Det ene hjem beskrives for os som en sø med ild og svovl, hvor dyret og den falske profet er, og hvor djævelen også vil blive sendt og alle dem, hvis navne ikke findes i Livets Bog (Åbenbaringen 20: 10 - 15). I disse mægtige bølger af ild, i denne pine og brændende varme, vil der være gråd og tandklynger; djævelens ansigts hån, dæmonernes kvalmende latter vil føje til rædslen og forfærdeligheden ved det hele. Der vil ikke være nogen dyne og ingen hjælp; de fordømte vil være alene i deres smerte og pine og vil ønske, at de havde lyttet mere omhyggeligt til Jesu Kristi evangelium. Disse ildbølger, dette pinested, dette sted kaldet helvede, vil være deres hjem, fordi "Alle har syndet og er langt væk fra Guds frelsende nærvær"

(Romerne 3: 23). Dette er hjemmet for ægteskabsbrud, de umoralske, afgudsdyrkere, dem der bruger hekseri, dem der hader i deres hjerter, de jaloux, løgnerne, beruserne, tyven, bedragerne, de uærlige, morderne, dem der elsker en kamp, de dovne, de stolte, dem, der ønsker tingene i denne verden, de hårde og grusomme, de grådige og dem, der elsker penge, og dem, der elsker verden og tingene i verden (Galaterne 5: 19 - 21; Åbenbaring 21: 8). Dette er hjemmet for dem, der har nægtet at acceptere Herren Jesus Kristus som deres personlige frelser, som endnu ikke er blevet rensset af Jesu blod. "Bedrag ikke jer selv; ingen gør narr af Gud. En person vil høste nøjagtigt hvad han sår" (Galaterne 6: 7). Hvad vi sår i synd og i kødet, høster vi i helvede. Bare stop og se hvordan en synder går til dette hjem, det hjem der er hans, fordi han endnu ikke har accepteret Frelseren. Den forhærdede synder nærmer sig døden med sin krop fyldt med smerte og hans sjæl fyldt med frygt for døden. Døden er kommet på et tidspunkt, som ikke forventes og ikke ønskes, og ser grusomt på sit offer. Syndens glæder er forsvundet, og syndens forfærdelige og høje løn skal betales (Romerne 6: 23). Helvedeens nød greb fat i hans bange sjæl og ånd. Selvom han måske vil bede, er han ude af stand til at komme i kontakt eller kommunikere med Gud. Hans tidligere venner er bange for at stå ved hans seng, og deres tomme ord om trøst kan ikke hjælpe ham og hans rigdom, som han muligvis har fået gennem bedrag, kan ikke redde hans sjæl eller lette hans smerte eller forlænge hans liv. Selvom han prøver at tænke på Gud, giver djævelen ham ikke nogen mulighed. Alt, hvad han elskede i denne verden og levede for, ser ud til at spotte ham, og selv hans falske ordhyrde er ude af stand til at hjælpe ham. Han begynder at indse, at " **det er en skræmmende ting at**

falde i hænderne på den levende Gud " (Hebr 10: 31). Han håbede at få ret med Gud på hans dødsleje, men finder det er for sent. Tusinder af mennesker dør pludselig uden nogensinde at have en chance for at finde Gud på deres dødsleje. Derfor bliver vi bedt om at søge efter Gud, mens han kan findes Esajas 55: 6). I stedet for at høre Guds trøstende ord, må denne døende synder, der afviste Guds nåde og kærlighed i sin levetid, nu høre stemmen til sin dommer, Frelseren, som han afviste, og sagde: "Væk fra mig, du der er under Guds forbandelse! Væk til den evige ild, som er forberedt til Djævelen og hans engle "(Mattæus 25: 41). "Alle skal dø en gang og derefter dømmes af Gud" (Hebr 9: 27).

NU, LAD OS KIGE PÅ DET BEDRE HJEM .

I dette hjem er der ingen nat, ingen lamper og ingen sol vil være nødvendig, for Herren vil være der (Åbenbaringen 22: 5). "Hvad ingen nogensinde har set eller hørt, hvad ingen nogensinde troede kunne ske, er netop det, Gud forberedte for dem, der elsker ham" (1 Korintierne 2: 9). Der er intet sprog på jorden, hvor man kan forklare eller beskrive himmelens herlighed, det er vidunderligt og strålende. Dette er de indløses hjem. Ingen synder vil nogensinde komme derhen og "intet urent vil komme ind i byen eller nogen, der gør skammelige ting eller fortæller løgne. Kun dem, hvis navne er skrevet i Lammets bog om de levende "(Åbenbaringen 21: 27). Du kan ikke købe dette hjem med penge eller ved at arbejde for det. Du kan ikke klatre over dets mure, ingen kirkeceremoni kan give dig det, der er kun én vej, og det er gennem Jesus. Han sagde: "Jeg er vejen, sandheden og livet; ingen går til Faderen undtagen af mig "(Johannes 14: 6). Jesus fortæller os i Johannes 14: 2 om det hjem, han forbereder, men dette himmelske hjem

er kun for dem, hvis synder er blevet tilgivet, og hvis hjerte og liv er rene. Mange tager visse tøj på i håb om, at de får dem til himlen. Nej, det er hjertet frem for alle rensningsbehovene, og vi skal leve hellige, rene liv uden at følge verdens ting.

Når vi ser, at vi alle er syndere i Guds øjne og alle er på vej mod helvede, er der kun én ting at gøre " **hvis vi bekender vores synder for Gud, vil han holde sit løfte og gøre hvad der er rigtigt: Han vil tilgive os vores synder og rens os for al vores uretfærdighed** "(1 Johannes 1: 9). Jesus sagde: „Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, selvom han dør; og den, der lever og tror på mig, vil aldrig dø "(Johannes 11: 25,26). "Den, der hører mine ord og tror på ham, som sendte mig, har evigt liv. Han vil ikke blive dømt, men er allerede gået fra døden til livet "(Johannes 5: 24). Døden indeholder hverken frygt eller pine for den kristne "Døden er ødelagt; sejren er komplet! Hvor døden er din sejr? Hvor død er din magt til at skade? Tak være Gud, der giver os sejren gennem vor Herre Jesus Kristus "(1 Korinther 15: 54-57). En person, der har levet og vandret med Gud, er ikke bange for døden. Når tidspunktet for hans afgang ankommer, vil han med glæde gå, som apostlen Paulus udtrykker det: "Jeg vil meget gerne forlade dette liv og være sammen med Kristus, hvilket er en langt bedre ting" (Filipperne 1: 23). En kristen længes efter at se ansigtet på Jesus, der døde for ham på korset. Helligånden minder ham også om Jesu ord: " **Vær ikke bekymret og ked af det. Tro på Gud og tro også på mig. Der er mange værelser i min fars hus. Og efter at jeg er gået og forbereder et sted for dig, vil jeg vende tilbage og tage dig til mig selv, så du vil være der, hvor jeg er** "(Joh 14: 1-4).

Lad os nu stoppe et stykke tid og se, hvordan en kristen går hjem. I stedet for den frygtelige død ses Guds engel eller budbringer vente på at bære sin ånd tilbage til Gud. Sjæl og ånd frigøres fra det dødelige legeme og svæver gennem himmelens åbne porte til armene på den, der døde for ham. En glad velkomst venter ham i nærværelse af Gud, hvor han bliver mødt af sin Herre og Mester med disse prisværdige ord: "Godt gået, du gode og trofaste tjener! Kom ind og del min lykke!" (Mattæus 25: 21). Satan har ikke længere magt over ham, for "Lykkelige er de, der fra nu af dør i Herrens tjeneste! De vil nyde hvile fra deres hårde arbejde, fordi resultaterne af deres tjeneste følger dem "(Åbenbaringen 14: 13). Vil du **nu** gøre som den fortabte søn, der var langt borte fra hjemmet, så hans elendige liv og hans behov og sagde: "Jeg vil rejse mig og gå til min far" (Luk. 15: 18). Overgiv dit liv **nu** til Jesus, gør det **nu** lige hvor du er; falde på dine knæ og indrømme overfor Gud, at du er en synder og bede ham om at rense dig i sit dyrebare blod og acceptere ham i dit liv, og vende dermed ryggen til Satan og på vejen, der fører til helvede og start på din vej til dit himmelske hjem.

M . R. GSCHWEND

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

Hvis du har fundet frelse i Kristus eller på anden måde er blevet velsignet gennem vores evangelielitteratur, så lad os det vide. Vi vil gerne takke Gud sammen med dig og huske dig yderligere i vores bønner. For gratis evangelisk litteratur, bøger og traktater på over 540 sprog, bedes du kontakte os :

MENSS HJERTE



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)