

LOST  
VERLOREN



Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Verdwalen in een jungle met hongerige beesten en dodelijke slangen is zeer beangstigend. Verdwalen in een woestijn waar geen water, geen weg en geen gids is, zal tot de dood leiden. Op volle zee verdwalen zonder kompas, zonder voedsel en water, zonder zeilen of mechanische kracht, zonder bescherming tegen hitte of kou, is rampzalig. Om te verdwalen in de hoge bergen bedekt met sneeuw en ijs, is een zekere dood. Maar het ergste van alles is om verloren te gaan in een wereld van zonde en degradatie, want het leidt tot geestelijke vernietiging, dood en hel. De psalmist schrijft: "Ik ben afgedwaald als

een verloren schaap" Psalmen 119: 176. Schapen hebben een herder nodig, anders vallen ze ten prooi aan hongerige leeuwen, beren of wolven. Ze hebben een echte herder nodig zoals David, die de leeuw en de beer heeft gedood. Hij was bereid zijn leven te verliezen voor de schapen. We hebben Jezus nodig, de enige betrouwbare en ware herder die zijn leven voor ons heeft gegeven en ons naar groene weiden en rustige wateren leidt. Jezus zei: "Ik ben de goede Herder en ken Mijn schapen en zij kennen Mij." Johannes 10:14.

Het is niet genoeg dat schapen een herder hebben. De herder moet een echte herder zijn. God zei tegen Jeremia: "Mijn volk is verloren schapen, hun herders hebben hen op een dwaalspoor gebracht." Jeremia 50: 6. Volg geen zelfingenomen herders, die blinde leiders van de blinden zijn. Volg Jezus die kwam om degenen die verloren zijn te zoeken en te redden. Hij zal blijven zoeken naar degenen die verloren zijn en ze redden. Hij zal blijven zoeken, totdat Hij ze vindt.

Vele jaren geleden ontmoette ik twee jagers in Zuidwest-Afrika, die ooit verdwaald waren in de Kalahari-woestijn. Ze reisden naar de woestijn met hun vrouwen en kinderen in een wagen getrokken door ezels. Bij een berg aangekomen sloegen ze hun tenten op. Op een dag vonden de twee mannen, die op jacht waren gegaan, sporen van een kudde antilopen. Ze volgden deze en werden steeds dieper de woestijn in geleid. Tegen de avond zag de eerste jager de antilope, schoot er een paar neer en ging toen op zoek naar zijn metgezel, maar dat lukte niet. De andere jager had, zonder zijn metgezel te vertellen, een ander spoor gevolgd waarvan hij verwachtte dat het naar dezelfde kudde zou leiden.

Terwijl de eerste jager zijn vriend bleef zoeken, viel de duisternis in en verloor hij zijn richting helemaal. Hij liep het grootste deel van de nacht door, in de hoop dat hij de branden van het kamp zou zien die hem in veiligheid zouden brengen. Hij bleef twee en een halve dag doorlopen, totdat hij volledig uitgeput, verloren en overmand door dorst neerzank. Zijn tong was gezwollen en bloedde en hing aan zijn mond. Hij was verdwaald en stierf van de dorst in het hete woestijnzand. Terwijl hij in die stervende toestand lag, wendde hij zich tot God voor hulp. Hij kon geen hoorbaar woord van gebed uiten, maar God, die het hart van de mens ziet, hoorde zijn geroep. Plots zag de stervende jager in de verte een kruis, en vanaf het kruis klonk een luide kreet: "Ik heb dorst!" Hij wist dat het de roep van Jezus was. Het ging door zijn hele wezen als een opwindende levengevende kracht. Zijn dorst verdween toen hij beseftte dat Jezus, de Zoon van God, had geleden in zijn plaats aan het kruis van Golgotha. 1 Samuël 16:17, Johannes 19:28.

Hij stond volkomen verfrist op, alle vermoeidheid en vermoeidheid hadden hem verlaten. Hij dankte God dat Jezus in zijn plaats had geleden, zodat hij verkwikt en nieuw leven ingeblazen kon worden. Hij dankte God met heel zijn hart dat hij hem op zo'n geweldige manier had ontmoet. Hij keek toen om zich heen en vroeg zich af welke kant hij op moest om zijn mensen te vinden. Terwijl hij keek, zag hij tot zijn verbazing een mooie hand die ongeveer een meter boven de grond zweefde en met een vinger naar voren wees. Terwijl hij ernaartoe liep en zich afvroeg of de hand die hij zag echt was, bewoog hij zich voor hem uit. "Het is Gods hand en Gods vinger", zei hij tegen zichzelf en volgde het bijna een dag en een nacht. Toen hij bewoog

bleef de hand bewegen, als hij stilstond, stond de hand stil. Eindelijk stopte de hand boven een fontein met koud water. Hij dronk totdat zijn dorst gelest was. Toen hij opkeek en beseftte dat de hand was verdwenen, zag hij vanachter de nabijgelegen zandduinen de tenten van het kamp.

Toen hij bij het kamp aankwam, ontdekte hij dat zijn mensen aan het bidden waren dat God hem veilig naar hen terug zou brengen. Hij ontdekte ook dat de andere jager onder degenen was die voor hem baden. Ook hij was verdwaald en God bracht hem ook op een opmerkelijke manier terug naar zijn familie. Nadat hij het verkeerde pad had gevolgd, merkte hij dat hij verdwaald was in de woestijn en de hele nacht rondzwierf op zoek naar het kamp. Tegen het ochtendgloren zag hij tot zijn verbazing zijn achtjarige zoon vanuit een nabijgelegen duin naar hem wenken. Hij vroeg zich af hoe de jongen in zijn eentje zo'n afstand had kunnen afleggen. Hoewel de voetafdrukken van de jongen niet zichtbaar waren, was het visioen zo duidelijk, dat hij richting het duin ging, en zo ging het verder, totdat hij zes duinen was overgestoken. Toen hij de zevende bereikte, vanwaar de kleine jongen had gezwaaid, kon hij in de verte de tenten van het kamp zien. Hij bevond zich al snel aan het bed van zijn zoon die diep sliep. Hij realiseerde zich toen dat God hem een visioen had gegeven om hem in veiligheid te brengen.

We zijn tenslotte, net als jagers, op jacht naar de dingen van deze wereld, of het nu gaat om rijkdom, roem, comfort, geld, plezier, succes en zoveel andere dingen, zodat we vergeten eerst naar het Koninkrijk van God te zoeken. We verdwalen in de spirituele woestijn van deze wereld. Onze zielen dorsten naar God, de levende God, totdat we

wanhopig tot Hem roepen, totdat Jezus aan ons wordt geopenbaard als de bron van leven. Jezus zei: "Ik ben gekomen om te kijken en degenen te redden die verloren zijn." Hij zoekt naar het verloren schaap totdat Hij het heeft gevonden. Hij zoekt jou en mij. Hoe verdwaalt een schaap? Door te verlangen naar wat kwaad is, door de roep van de herder te negeren, door achter te blijven terwijl de herder en zijn schapen verder gaan, door te luisteren naar de stem van de verleider, of door voor de herder uit te rennen en zijn eigen weiden te kiezen.

Hoe is de verloren zoon verdwaald? Hij verlangde naar de zondige genoegens van de wereld. Hij was zijn vader ondankbaar, hij was bezeten van de liefde voor geld die de wortel is van alle kwaad. De god van deze wereld verblindde zijn ogen, zodat hij zichzelf niet geleidelijk maar zeker in de modder van de zonde kon zien afdrijven, weg van God en zijn vader, die voor hem bleven bidden. Terwijl hij de varkens hoedde en honger leed, ontwaakte hij uit zijn dwaasheid. Hij verliet de varkens en de meester, die hem niet had toegestaan zijn lege maag te vullen met de kaf waarmee de varkens werden gevoerd, en keerde terug naar zijn vader. "Ik heb gezondigd tegen de hemel (God) en tegen jou. Ik ben niet langer waardig je zoon genoemd te worden. " Hij beschuldigde niemand anders dan zichzelf door toe te geven dat hij had gezondigd. Zijn liefhebbende vader verwelkomde hem thuis door te zeggen: "Deze zoon van mij was (geestelijk) dood en is weer levend; was verloren en is gevonden. " Lucas 15:11 - 32.

Stel dat een vrouw tien zilveren munten heeft en er één verliest. Stak ze geen lamp aan, veegt ze het huis niet schoon en zoekt ze niet zorgvuldig tot ze hem vindt? En als ze het vindt, roept ze haar vrienden en buren bij elkaar en

zegt: 'Verheug je met mij; Ik heb mijn verloren munt gevonden.' Lukas 15: 8 - 10.

Maria en Jozef verloren Jezus in de tempel in Jeruzalem en keken drie dagen naar Hem totdat ze Hem vonden. Duizenden oprechte kerkleden zijn nog steeds verloren, wat Christus betreft. Ze hebben Hem nooit echt gevonden, zijn nooit wedergeboren door het Woord en de Heilige Geest, door Jezus als hun persoonlijke Redder te aanvaarden. Ze zijn verloren wat het koninkrijk van God betreft, want Jezus zei: "Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij." Mattheüs 3: 2. "Tenzij de mens wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien." Johannes 3: 3. Bedenk dat Jezus nog steeds op zoek is naar degenen die verloren zijn.

Hij is op zoek naar jou, en als je naar Hem zoekt, zul je de gelukkigste ontmoeting van je leven ervaren. Misschien bent u uw vrede, uw zuiverheid, uw vreugde over de vergeven zonden, uw getuigenis voor God en de mens kwijtgeraakt. Zoek totdat je het in Jezus vindt. Misschien bent u uw gezondheid, uw positie, uw werk, uw inkomen of misschien uw geld kwijt. Breng uw problemen, uw hartzeer naar de Heer, die alles voor u kan herstellen, wat het ook mag zijn. Maar onthoud: "Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven voor Mij verliest, zal het redden." Lucas 9: 24. U kunt de hele wereld winnen en uw eigen ziel verliezen die van grotere waarde is dan alle rijkdommen van deze wereld.

We zijn allemaal, zonder uitzondering, totaal en hopeloos verloren vanwege onze zonden. "Als we beweren zonder zonde te zijn, bedriegen we onszelf, en de waarheid is niet in ons. Als we beweren dat we niet gezondigd hebben,

stellen we dat Hij een leugenaar is en dat zijn woord geen plaats heeft in ons leven. " 1 Johannes 1: 8, 10.

Niemand van ons hoeft in de verloren toestand te blijven. "Want de Mensenzoon, kwam om te zoeken en te redden wat verloren was." Lucas 19:10. De Heer is zeer nabij u, en als u Hem zoekt, zult u Hem vinden, maar u moet het nu doen. "Zoek de Heer terwijl Hij nabij is." Jesaja 55: 6. U kunt er zeker van zijn dat een zoekende Verlosser en een zoekende zondaar elkaar altijd zullen vinden. Als je Hem zoekt, zul je Hem vinden. Mattheüs 7: 7. Als je Hem hebt gevonden en je leven, je wil en je toekomst aan Hem hebt overgegeven, dan zal Hij, de Goede Herder van de schapen, je naar groene weiden en het eeuwige leven leiden. Psalm 23: 2. Gij die verloren bent, roep Hem nu aan. Aarzel niet, want "Iedereen die de Naam van de Heer aanroept, zal worden gered." Handelingen 2:21.

## NAAR BUITEN KOMEN

Kom uit de heerschappij van de zonde. Kom uit Satans heerschappij. Jezus is Koning der koningen en Heer der heren. Het koninkrijk van de duisternis is veroverd door Jezus, de Koning van het Licht en de Koning van Vrede. Kom uit de slavernij van de zonde, de slavernij van Satan. Jezus is gekomen om je te bevrijden. Hij heeft de prijs van de verlossing op Golgotha betaald. Hij stierf voor jou om je te bevrijden. Galaten 5: 1, Hebreeën 2: 14-15.

Kom uit de slavernij van angst, de angst voor de dood, waardoor Satan je al de dagen van je leven in slavernij heeft gehouden. Jezus heeft zonde en dood overwonnen en heeft ze openlijk getoond aan het kruis, waar Hij stierf voor jou

en mij. Hij ging het rijk van de dood binnen en overwon de dood. Hij stond op uit het graf om voor altijd te leven. We leven omdat Hij leeft. We zijn gekruisigd en dood voor de wereld, zonde en zelf, omdat Jezus werd gekruisigd en stierf in onze plaats. Maar Hij stond op voor onze rechtvaardiging, zodat we door Hem het eeuwige leven zouden kunnen hebben. Romeinen 4:25.

Satan, die ooit de beschermengel was, de beschermengel van deze wereld, verhief zichzelf boven God en zei: "Ik zal opstijgen boven de toppen van de wolken; Ik zal mezelf de Allerhoogste maken." Maar God zei: "Je wordt naar het graf gebracht, naar de diepten van de put."

Satan, de god en koning van deze wereld, is overwonnen. Hij kan de mensheid niet langer regeren, tenzij ze zich uit eigen vrije wil aan hem onderwerpen.

God zegt ons dat we onder de heerschappij van zonde en Satan moeten komen. Hij heeft Jezus aangesteld om de heerser van de mensheid en de Koning van allen te zijn. "Ga daarom uit van hen en wees afgescheiden, zegt de Heer." 2 Korintiërs 6:17.





Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Als u verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God samen met u danken en aan u denken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op :

## HET HART VAN DE MENS



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)