

# LOST

אָבד



מסכת הבשורה הזו תורגמה באמצעות מחשב. אם אתה יכול לתקן או לשפר את [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za) השפה, אנא פנה למשרד בכתובת

ללכת לאיבוד בג'ונגל עם חיות רעבות ונחשים קטלניים זה הכי מפחיד. ללכת לאיבוד במדבר שאין בו מים, שום דרך ואין מדריך, יוביל למוות. ללכת לאיבוד בים הגבוה בלי מצפן, ללא אוכל ומים, ללא מפרשים או כוח מכני, ללא הגנה מפני החום או הקור, הוא הרה אסון. ללכת לאיבוד בהרים הגבוהים המכוסים שלג וקרחה זה מוות בטוח. אך הגרוע מכל הוא ללכת לאיבוד בעולם של חטא והשפלה, כי זה מוביל להרס רוחני, מוות וגיהנום. המזמור כותב "תהיתי ככבשה אבודה" תהילים 119: 176. לכבשים צריך להיות רועה צאן או שהם ייפלו טרף לאריות, דובים או זאבים רעבים. הם זקוקים לרועה צאן אמיתי כמו דוד, שהרג את האריה ואת הדוב. הוא היה מוכן לאבד את חייו עבור הכבשים. אנו זקוקים לישו, הרועה האמין והאמיתי היחיד שנתן את חייו למעננו, ומוביל אותנו למרעה ירוקים ולמים שקטים. ישוע אמר, "אני הרועה הטוב, ומכיר את הכבשים שלי והם מכירים אותי". יוחנן 10:14

לא מספיק שלצאן יהיה רועה צאן. הרועה חייב להיות רועה צאן אמיתי. אלוהים אמר לירמיהו: "עמי אבד כבשים, ורועיהם הוליכו אותם שולל". ירמיהו 50: 6. אל תלך אחרי רועים צדיקים שהם מנהיגים עיוורים של עיוורים. עקוב אחרי ישוע שבא לחפש ולהציל את האבודים. הוא ימשיך לחפש ולהציל את האבודים. הוא ימשיך לחפש, עד שימצא אותם.

לפני שנים רבות פגשתי שני ציידים בדרום מערב אפריקה, שבאותה תקופה אבדו במדבר קלהארי. הם נסעו למדבר עם נשותיהם וילדיהם בעגלה רתומה לחמורים. כשהגיעו להר הם הציבו את אוהליהם. יום אחד שני הגברים, שיצאו לצוד אחר משחק, מצאו עקבות של עדר אנטילופות. הם עקבו אחרי אלה והובילו עמוק יותר ויותר לתוך המדבר. לקראת ערב הבחין הצייד הראשון באנטילופה, ירה בכמה מהם ואז הלך לחפש את בן זוגו, אך לא הצליח. הצייד השני, מבלי לספר לחבירו, עקב אחר חלל נוסף שציפה, יוביל לאותו עדר.

בזמן שהצייד הראשון המשיך לחפש את חברו החושך חלף והוא איבד את כיוונו לחלוטין. הוא עבר בחלקו הגדול של הלילה, בתקווה שיראה את שריפות המחנה שיובילו אותו לביטחון. הוא המשיך ללכת יומיים וחצי, עד שהוא שקע תשוש לגמרי, אבוד ונצבר מצמא. לשונו התנפחה ודיממה ותלויה מפיו. הוא היה אבוד ומת בצמא בחול המדברי החם. כשהוא שוכב במצב הגוסס ופנה לאלוהים בבקשה לעזרה. הוא לא יכול היה להשמיע מילת תפילה נשמעת, אך אלוהים, שרואה את לב האדם, שמע את זעקתו. לפתע הצייד הגוסס ראה מרחוק צלב, ומהצלב נשמע קריאה חזקה, "אני צמא!" הוא ידע שזו זעקתו של ישו. זה עבר את כל ההוויה שלו, כמו כוח מעורר חיים מסעיר. צמאונו נעלם כאשר הבין שישוע, בנו של אלוהים, סבל במקומו על צלב גולגולתא. שמואל א' 16: 17, יוחנן 19: 28.

הוא קם רענן לחלוטין, כל העייפות והעייפות עזבו אותו. הוא הודה לאלוהים שישוע סבל במקומו, כדי שהוא יוכל להתרענן ולהחיות מחדש. הוא הודה לאלוהים בכל ליבו שפגש אותו בצורה כה נפלאה. ואז הסתכל סביב ותהה לאיזה כיוון לקחת כדי למצוא את אנשיו. כשהוא הסתכל ראה להפתעתו, יד יפהפייה מרחפת כארבעה מטרים מעל פני האדמה, מפנה אצבע לכיוון קדימה. כשהוא נע לעברו, תוהה אם היד שראה אמיתית, היא התקדמה לפניו. "זו יד אלוהים ואצבע אלוהים", אמר לעצמו ועקב אחריה כמעט יום ולילה. כשהוא הזיז היד המשיכה לנוע, כשהוא עמד במקום, היד עמדה במקום. לבסוף היד נעצרה מעל מזרקה של מים צוננים. הוא

שתה עד שצמאו הרווה. כשהוא הרים את מבטו והבין שהיד נעלמה, ראה מאחורי דיונות החול הסמוכות, את אוהלי המחנה.

כשהגיע למחנה הוא מצא שאנשיו מתפללים שאלוהים יחזיר אותו בשלום, אליהם. הוא גם גילה שהצייד השני היה בין אלה שהתפללו עבורו. גם הוא אבד ואלוהים גם החזיר אותו למשפחתו בצורה יוצאת מן הכלל. בעקבות המסלול הלא נכון מצא את עצמו אבוד במדבר ושוטט לאורך כל הלילה וחיפש לשווא אחר המחנה. לקראת שחר ראה להפתעתו, את בנו בן השמונה, קורץ לו מדיונה סמוכה. הוא תהה כיצד הילד יכול היה לעבור מרחק כזה לבדו. למרות שעקבות הרגל של הילד לא נראו גלויות, החזון היה כל כך ברור שהוא התחיל לכיוון הדיונה, וכך המשיך עד שהוא חצה שש דיונות. כשהגיע לשביעי, משם נופף הילד הקטן הוא ראה מרחוק את אוהלי המחנה. עד מהרה הוא מצא את עצמו ליד מיטת בנו שישן בשקט. אז הוא הבין, שאלוהים נתן לו חזון, להביא אותו לביטחון.

אנחנו ככל הנראה, כמו ציידים, צדים אחר הדברים שבעולם הזה, בין אם זה עושר תהילה, נחמה, כסף, הנאה, הצלחה וכל כך הרבה דברים אחרים, כדי שנשכח לחפש קודם כל את מלכות האל. אנחנו הולכים לאיבוד במדבר הרוחני של העולם הזה. נפשנו צמאה לאלוהים, האל החי, עד שאנחנו קוראים אליו בייאוש, עד שישוע מתגלה לנו כמעייני החיים. ישוע אמר, "באתי להסתכל ולהציל את האבודים". הוא מחפש את הכבשה האבודה עד שמצא אותה. הוא מחפש אותך ואותי. איך כבשה הולכת לאיבוד? על ידי רצון לרע, על ידי התעלמות מקריאת הרועה, על ידי הישארות מאחור בזמן שהרועה וכבשו עוברים הלאה, דרך האזנה לקול המתפתה או על ידי ריצה לפני הרועה ובחירת מרעה משלה.

איך הבן האובד הלך לאיבוד? הוא חפץ בתענוגות החוטאים של העולם. הוא היה אסיר תודה לאביו, הוא אהב את הכסף שהוא שורש כל רע. אל העולם הזה עיוור, את עיניו, כך שלא יוכל לראות את עצמו בהדרגה, אך בוודאי נסחף אל בוץ החטא הרחוק מאלוהים ומאביו, שהמשיכו להתפלל עבורו. בזמן שהוא גידל את החזירים וסבל רעב, הוא התעורר מרוב טיפשותו. הוא השאיר את החזירים ואת האדון, שלא אפשר לו למלא את בטנו הריקה בקליפות שהחזירים ניזונו מהם והוחזר לאביו. "חטאתי נגד השמים (אלוהים) ונגדך. אני כבר לא ראוי לקרוא לי הבן שלך הוא לא האשים אף אחד אחר מלבד עצמו, בכך שהודה כי חטא. אביו האוהב " קיבל את פניו הביתה באומרו, "הבן הזה שלי מת (רוחנית) (והוא חי שוב; אבד ונמצא". לוק 15: 11 - 32

בניח שלאישה יש עשרה מטבעות כסף והיא מאבדת אחת. האם היא לא מדליקה מנורה, מטאטאת את הבית ומחפשת בזהירות עד שהיא תמצא אותה? וכשהיא מוצאת את זה, היא קוראת לחבריה ולשכנותיה יחד ואומרת: "שמחו עמי; מצאתי 10 - 8: 15 לוק". את המטבע שאבדתי.

מרי ויוסף איבדו את ישו במקדש בירושלים, וחיפשו אחריו במשך שלושה ימים עד שמצאו אותו. אלפי חברי כנסייה רציניים עדיין אבודים, מבחינת המשיח. הם מעולם לא מצאו אותו, מעולם לא נולדו מחדש באמצעות המילה ורוח הקודש, על ידי קבלתם של ישו כגואלם האישי. הם אבודים בכל מה שקשור לממלכת האל שכן ישוע אמר: "תשבו על מלכות שמים קרובה". מתיו 3: 2. אלא אם כן האדם נולד מחדש, הוא אינו יכול לראות את מלכות האל". יוחנן 3: 3. זכור, ישוע עדיין מחפש את האבודים.

הוא מחפש אותך, ואם אתה מחפש אותו, תחווה את המפגש המאושר בחייך. אולי איבדת את שלווה, את טוהר, את שמחת החטאים הנסלחת, את עדותך בפני אלוהים ואדם. חפש עד שתמצא אותו בישוע. אולי איבדת את הבריאות שלך, את המיקום שלך, את העבודה, את ההכנסה שלך או אולי את הכסף שלך. הביאו את צרותיכם, כאבי ליבכם, אל האדון אשר מסוגל להשיב לכם את הכל, יהיה אשר יהיה. אך זכרו, מי שרוצה להציל את חייו יאבד את זה אבל מי שמאבד את חייו בשבילי יציל אותם". לוקס 9: 24. אתה עלול להרוויח את כל העולם ולאבד את הנשמה שלך שהיא בעלת ערך גדול יותר מכל העושר שבעולם הזה.

כולנו, ללא יוצא מן הכלל, אבודים לחלוטין וללא תקווה בגלל חטאינו. "אם אנו מתיימרים להיות ללא חטא, אנו מטעים את עצמנו, והאמת אינה בתוכנו. אם אנו טוענים שלא חטאנו, אנו הופכים אותו לשקר, ולדבריו אין מקום בחיינו". יוחנן 1: 8, 10.

אף אחד מאיתנו לא צריך להישאר במצב האבוד. "כי בן האדם בא לחפש ולהציל את האבוד". לוקס 19: 10. האדון קרוב אליך מאוד, ואם אתה מחפש אותו תמצא אותו, אך עליך לעשות זאת כעת. "חפש את האדון בזמן שהוא קרוב". ישעיהו 55: 6. אתם יכולים להיות בטוחים כי גואל מחפש וחוטא מחפש, תמיד ימצאו זה את זה. אם תחפש אותו, תמצא אותו. מתי 7: 7. כאשר מצאתם אותו ומסרתם את חייכם, רצונכם ועתידיכם אליו, אז הוא, הרועה הטוב של הכבשים, יוביל אתכם למרעה ירוקה ולחיי נצח. תהילים 23: 2. אתה האבוד, קרא אליו עכשיו. אל תהסס, כי "כל מי שקורא בשם ה' יינצל". מעשי השליחים 2: 21.

צא משליטת החטא. צא משליטתו של השטן. ישוע הוא מלך המלכים ואדון האדונים. ממלכת החושך נכבשה על ידי ישוע מלך האור ומלך השלום. צא משעבוד החטא, עבדות השטן. ישוע בא לשחרר אותך לחופשי. הוא שילם את מחיר הגאולה: על העץ של קלווארי. הוא מת בשבילך כדי לשחרר אותך לחופשי. גלטים 5: 14 - 15, 1.

צא מעבדות הפחד, פחד המוות, שבאמצעותו השטן שמר אותך בשעבוד כל ימי חיך. ישוע כבש את החטא והמוות והעלה עליהם מופע פתוח על הצלב, שם הוא מת עבורך ועבורי. הוא נכנס לתחום המוות וכבש את המוות. הוא קם מהקבר כדי להיות לנצח. אנחנו חיים כי הוא חי. אנו צלובים ומתים לעולם, לחטא ולעצמי מכיוון שישוע נצלב ומת במקומנו. אך הוא קם על הצדקנו שבאמצעותו אנו עשויים להיות חיי נצח. הרומאים 4: 25.

השטן, שהיה פעם המלאך המגן, המלאך השומר של העולם הזה, התנשא מעל אלוהים ואמר, "אני אעלה מעל צמרות העננים; אני אעשה את עצמי כמו הגבוה ביותר". אך אלוהים אמר: "אתה מוריד לקבר, לעומק הבור." (ישעיהו 14: 12 - 16).

השטן האל ומלך העולם הזה נכבש. הוא לא יכול לשלוט באנושות יותר, אלא אם כן הם נכנעים אליו מרצונם החופשי.

אלוהים אומר לנו לצאת תחת שלטון החטא והשטן. הוא מינה את ישו להיות שליט האנושות ומלך הכל. "לכן צא מהם והיה נפרד, אומר ה'." 2 קורינתים 6: 17.



מסכת הבשורה הזו תורגמה באמצעות מחשב. אם אתה יכול לתקן או לשפר את  
[info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za) השפה, אנא פנה למשרד בכתובת

אם מצאת ישועה במשיח, או שהתברכת בדרך אחרת באמצעות ספרות הבשורה  
שלנו, אנא יידע אותנו. ברצוננו להודות לאלוהים איתך, ולזכור אותך עוד  
בתפילותינו. לספרות בשורה, ספרים וקטעים בחינם בלמעלה מ-540 שפות, אנא  
: צרו איתנו קשר



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)