

LOST  
FÖRLORAT



Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, kontakta kontoret på [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Att gå vilse i en djungel med hungriga djur och dödliga ormar är mest skrämmande. Att gå vilse i en öken där det inte finns vatten, ingen väg och ingen guide leder till döden. Att gå vilse på havet utan kompass, utan mat och vatten, utan segel eller mekanisk kraft, utan skydd mot värme eller kyla, är katastrofalt. Att gå vilse i de höga bergen täckta av snö och is är en viss död. Men värst av allt är att gå vilse i en värld av synd och nedbrytning, för det leder till andlig förstörelse, död och helvete. Psalmisten skriver: "Jag har vilse som ett förlorat får" Psalmer 119: 176. Får behöver ha en herde eller de blir offer för hungriga lejon, björnar eller vargar. De behöver en sann

herde som David, som dödade lejonet och björnen. Han var villig att förlora sitt liv för fåren. Vi behöver Jesus, den enda pålitliga och sanna herden som gav sitt liv för oss och leder oss till gröna betesmarker och till lugna vatten. Jesus sa, "Jag är den goda herden och känner mina får och de känner mig." Johannes 10:14.

Det räcker inte för fåren att ha en herde. Herden måste vara en sann herde. Gud sa till Jeremia: "Mitt folk har förlorat får, deras herdar har vilat dem." Jeremia 50: 6. Följ inte orättfärdiga herdar, som är blinda ledare för blinda. Följ Jesus som kom för att leta efter och rädda dem som är förlorade. Han kommer att fortsätta leta efter och rädda dem som är förlorade. Han kommer att fortsätta söka tills han hittar dem.

För många år sedan träffade jag två jägare i Sydvästra Afrika, som på en gång hade gått vilse i Kalahariöknen. De reste till öknen med sina fruar och barn i en vagn dragen av åsnor. Anländer till ett berg slog de upp sina tält. En dag hittade de två männen, som gick på jakt efter vilt, spår av en flock antiloper. De följde dessa och fördes djupare och djupare in i öknen. Mot kvällen såg den första jägaren antilopen, sköt ett par av dem och gick sedan för att leta efter sin följeslagare, men lyckades inte. Den andra jägaren, utan att berätta för sin följeslagare, hade följt ett annat spår som han förväntade sig skulle leda till samma besättning.

Medan den första jägaren fortsatte att söka efter sin vän, började mörker och han förlorade sin riktning helt och hållet. Han gick genom större delen av natten i hopp om att han skulle se eldarna i lägret som skulle leda honom till säkerhet. Han fortsatte att gå i två och en halv dag tills

han sjönk ner helt utmattad, förlorad och övervunnen av törst. Hans tunga hade svullnat och blödde och hängde i munnen. Han var vilse och dör av törst i den heta ökensanden. Liggande i det döende tillståndet vände han sig till Gud för att få hjälp. Han kunde inte yttra ett hörbart bönord men Gud, som ser människans hjärta, hörde hans rop. Plötsligt såg den döende jägaren på avstånd ett kors, och från korset kom ett högt rop: "Jag törstar!" Han visste att det var Jesu rop. Det gick igenom hela hans väsen som en rörande livgivande kraft. Hans törst försvann när han insåg att Jesus, Guds Son, hade lidit i hans ställe på Golgata. 1 Samuelsboken 16: 17, Johannes 19: 28.

Han stod upp perfekt förnyad, all trötthet och trötthet hade lämnat honom. Han tackade Gud för att Jesus hade lidit i hans ställe, så att han kunde bli uppfriskad och återupplivad. Han tackade Gud av hela sitt hjärta för att han mötte honom på ett så underbart sätt. Han såg sig omkring och undrade vilken riktning han skulle ta för att hitta sitt folk. När han såg såg han till sin förvåning en vacker hand som svävade omkring fyra meter över marken och pekade ett finger framåt. När han rörde sig mot den och undrade om handen han såg var riktig, gick den framför honom. "Det är Guds hand och Guds finger", sa han till sig själv och följde den i nästan en dag och en natt. När han rörde sig fortsatte handen att röra sig, när han stod still, stod handen still. Slutligen stannade handen över en fontän med kallt vatten. Han drack tills hans törst släcktes. När han såg upp och insåg att handen hade försvunnit såg han bakom de närliggande sanddynerna, lägrets tält.

När han kom till lägret fann han att hans folk bad att Gud skulle föra honom tillbaka säkert till dem. Han upptäckte också att den andra jägaren var bland dem som bad för

honom. Han hade också gått vilse och Gud förde honom också tillbaka till sin familj på ett anmärkningsvärt sätt. Efter att ha följt fel spår befann han sig vilse i öknen och vandrade hela natten förgäves och letade efter lägret. Mot gryningen såg han till sin förvåning att hans åtta år gamla son vinkade till honom från en närliggande sanddyn. Han undrade hur pojken kunde ha gått en sådan sträcka ensam. Trots att pojkens fotspår inte var synliga var synen så tydlig att han började mot dynen och så fortsatte den tills han hade korsat sex sanddynor. När han nådde den sjunde, varifrån den lilla pojken viftade, kunde han se tältet i lägret på avstånd. Han befann sig snart vid sängen till sin son som sov gott. Han insåg då att Gud hade gett honom en vision att sätta honom i säkerhet.

Vi är trots allt, som jägare, på jakt efter det här i världen, vare sig det är rikedom, berömmelse, tröst, pengar, glädje, framgång och så många andra saker, så att vi glömmer att söka efter Guds rike först. Vi går vilse i den andliga öknen i denna värld. Våra själar törstar efter Gud, den levande Guden, tills vi ropar till honom i förtvivlan, tills Jesus uppenbaras för oss som livets källa. Jesus sa: "Jag har kommit för att rädda dem som är förlorade." Han letar efter det förlorade fåret tills han har hittat det. Han letar efter dig och mig. Hur går ett får vilse? Genom att önska det som är ont, genom att bortse från herdens kall, genom att stanna kvar medan herden och hans får går vidare, genom att lyssna på frestarens röst eller genom att springa framför herden och välja sina egna betesmarker.

Hur gick den förlorade sonen vilse? Han önskade världens syndiga nöjen. Han var otacksam mot sin far, han var besatt av kärleken till pengar som är roten till allt ont. Den här världens gud förblindade hans ögon så att han inte kunde se

sig själv gradvis, men säkert glida in i syndens lera, bort från Gud och hans far, som fortsatte att be för honom. Medan han slaktade grisarna och fick hunger vaknade han av sin dårskap. Han lämnade grisarna och befälhavaren, som inte hade tillåtit honom att fylla sin tomma mage med skalen som grisarna matades på och återvände till sin far. "Jag har syndat mot himlen (Gud) och mot dig. Jag är inte längre värdig att kallas din son. " Han anklagade inte någon annan än sig själv genom att erkänna att han hade syndat. Hans kärleksfulla far välkomnade honom hem genom att säga: "Min son var död (andligt) och lever igen; förlorades och hittas. " Lukas 15: 11 - 32.

Anta att en kvinna har tio silvermynt och tappar ett. Tänder hon inte en lampa, sveper huset och söker noga tills hon hittar den? Och när hon hittar det ringer hon sina vänner och grannar tillsammans och säger: "Gläd dig med mig; Jag har hittat mitt förlorade mynt. " Lukas 15: 8 - 10.

Maria och Josef förlorade Jesus i templet i Jerusalem och letade efter honom i tre dagar tills de hittade honom. Tusentals allvarliga kyrkans medlemmar är fortfarande förlorade, vad Kristus beträffar. De har aldrig verkligen hittat honom, de har aldrig fötts på nytt genom Ordet och den Helige Ande, genom att acceptera Jesus som deras personliga Frälsare. De är förlorade vad gäller Guds rike, för Jesus sa: "Omvänd er för himmelriket är nära." Matteus 3: 2. "Om inte människan föds på nytt, kan han inte se Guds rike." Johannes 3: 3. Kom ihåg att Jesus fortfarande letar efter dem som är förlorade.

Han letar efter dig, och om du letar efter honom kommer du att uppleva det lyckligaste mötet i ditt liv. Kanske har du förlorat din frid, din renhet, din glädje över synder som har

förlåtits, ditt vittnesbörd inför Gud och människor. Sök tills du hittar det i Jesus. Kanske har du tappat din hälsa, din position, ditt arbete, din inkomst eller kanske dina pengar. För dina problem, din hjärtesorg till Herren som kan återställa allt för dig, vad det än är. Men kom ihåg, "Den som vill rädda sitt liv kommer att förlora det, men den som tappar sitt liv för mig kommer att rädda det." Lukas 9: 24. Du kan vinna hela världen och förlora din egen själ som är av större värde än alla världens rikedomar.

Vi är alla, utan undantag, helt och hopplöst förlorade på grund av våra synder. "Om vi hävdar att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi hävdar att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord har ingen plats i våra liv." 1 Johannes 1: 8, 10.

Ingen av oss behöver förbli i det förlorade tillståndet. "För Människosonen kom för att söka och rädda det som var förlorat." Lukas 19: 10. Herren är mycket nära dig, och om du söker honom, hittar du honom, men du måste göra det nu. "Sök Herren när han är nära." Jesaja 55: 6. Du kan vara säker på att en sökande frälsare och en sökande syndare alltid kommer att hitta varandra. Om du letar efter honom kommer du att hitta honom. Matteus 7: 7. När du har hittat honom och har överlämnat ditt liv, din vilja och din framtid åt honom, då leder han, fårens goda herde, dig in i gröna betesmarker och till evigt liv. Psaltaren 23: 2. Du som är förlorad, anropa honom nu. Tveka inte, för "Alla som påkallar Herrens namn, kommer att räddas." Apostlagärningarna 2: 21.

## KOMMA UT

Gå ut från syndens härskare. Gå ut ur Satans herravälde. Jesus är kungarnas kung och herren. Mörkets kungarike har erövrats av Jesus ljusets kung och fredskungen. Gå ut från syndens slaveri, Satans slaveri. Jesus har kommit för att befria dig. Han har betalat inlösenpriset på Golgata. Han dog för att du skulle befria dig. Galaterbrevet 5: 1, Hebréerna 2: 14-15.

Gå ut från rädslans slaveri, dödens rädsla, genom vilken Satan har hållit dig i trældom hela ditt livs dagar. Jesus har erövat synd och död och har gjort en öppen uppvisning av dem på korset, där han dog för dig och mig. Han gick in i dödsriket och erövrade döden. Han steg upp från graven för att leva för evigt. Vi lever för att han lever. Vi är korsfästa och döda för världen, synd och jag eftersom Jesus korsfästes och dog i vår plats. Men han stod upp för vår rättfärdigande att vi genom honom kan få evigt liv. Romarna 4: 25.

Satan, som en gång var den skyddande ängeln, den här världens skyddsängel, upphöjde sig själv över Gud och sa: "Jag kommer att stiga upp över molnen; Jag kommer att göra mig som den Högste." Men Gud sa: "Du fördes ner till graven, till gropens djup." ( Jesaja 14: 12 - 16).

Satan, gud och kung i denna värld, erövrar. Han kan inte längre styra mänskligheten, förutom att de underkastar sig honom av egen fri vilja.

Gud säger att vi ska komma ut under syndens och Satans härskare. Han har utsett Jesus till att vara mänsklighetens härskare och kung över alla. "Gå därför ut från dem och håll dig åtskilda, säger Herren." 2 Korinthiska 6: 17.





*Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, kontakta kontoret på [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)*

Om du har funnit frälsning i Kristus eller på annat sätt har välsignats genom vår evangelielitteratur, vänligen meddela oss. Vi vill tacka Gud med dig och komma ihåg dig ytterligare i våra böner. För gratis evangelielitteratur, böcker och traktat på över 540 språk, vänligen kontakta oss :



# Människans hjärta



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)