

PEACE

VREDE



Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za

"Als je vandaag maar wist wat er nodig is voor vrede!" Lucas 19:42. Als we rondkijken en de dingen zien die er vandaag in de wereld gebeuren, is het ons allemaal duidelijk dat er geen vrede in de wereld is. Overal hoor je van vechten, moord, oorlogen en geruchten van oorlogen. Het maakt niet uit welke krant je opent, je vindt er de vreselijke dingen die mensen elkaar aandoen vanwege zonde, haat en jaloezie. De grote mannen van de wereld proberen al vele jaren vrede in de wereld te brengen, en geen van hen is er ooit in

geslaagd. Niet alleen is de wereld in deze toestand, maar het is triest om te zeggen dat er in veel van onze huizen ook geen vrede heerst. Het ergste van alles is echter het feit dat er tegenwoordig een zeer groot aantal mensen in de wereld is, die geen vrede in hun eigen ziel hebben en hier ligt de wortel van alle problemen.

WAAROM IS ER GEEN VREDE?

In het begin schiep God zowel de wereld als het gras, de bloemen, de bomen en alle dieren die onder water leven, evenals degenen die op de grond leven. God schiep ook Adam en Eva en in deze hele schepping was er vrede. Adam en Eva waren voor geen van de dieren bang en de dieren leefden vreedzaam en gelukkig samen. De schapen konden naast de leeuw lopen en de leeuw zou hem geen kwaad doen. Bovenal was er vrede tussen God en de mens, en God kwam altijd in de koelte van de avond om te wandelen en te praten met Adam en Eva. Ze hadden geen angst in hun hart voor God en keken uit naar Zijn komst om hen te bezoeken.

Toen ging Satan, die de vijand van vrede is, de slang binnen en verleidde Adam en Eva tot zonde, want waar de zonde is, is er geen vrede. Satan, de vader van de leugens, vertelde hen dat ze niet zouden sterven, zelfs als ze God ongehoorzaam zouden zijn en van de vrucht zouden nemen die God hun had gezegd niet te eten. Net zoals veel mensen tot op de dag van vandaag luisteren naar de stem van de duivel, zo deden Adam en Eva waarvoor de duivel hen verzocht had en zondigden ze tegen God. Op dat moment verliet de vrede die ze hadden genoten, hen - alle vrede en schoonheid die God had geschapen, werd nu vernietigd in één daad van zondigen, en angst drong de harten van Adam en Eva binnen.

Toen God die avond zoals gewoonlijk kwam om met hen te praten, verstopten ze zich en waren bang voor Gods aanwezigheid. "De zonde kwam in de wereld door één man en zijn zonde bracht de dood met zich mee" en zelfs wij die vandaag leven, hebben gezondigd en zijn verwijderd van Gods reddende tegenwoordigheid. De ene zonde leidt over het algemeen tot de andere, en tegenwoordig is de hele wereld ziek van de zonde, en daarom is er geen vrede op aarde.

GOD WILDE DE VREDE OPNIEUW IN DE WERELD HERSTELLEN.

God keek vanuit de hemel naar beneden en zag alle haat, angst, zonde en verdriet, en in Zijn grote liefde stuurde Hij Zijn Zoon om in een stal geboren te worden. Jaar na jaar met Kerstmis worden we herinnerd aan de woorden van de engel: "Wees niet bang! Ik ben hier met goed nieuws voor jullie, dat alle mensen grote vreugde zal brengen. Op dezelfde dag werd in Davids stad uw Redder geboren - Christus de Heer! Plotseling verscheen er een groot leger van hemelse engelen met de engel, die God lofzingen: Glorie aan God in de hoogste hemel, en vrede op aarde voor degenen met wie Hij tevreden is." (Lukas 2: 10 - 14). Jezus werd naar deze aarde gestuurd "om vanuit de hemel te schijnen op allen die in de donkere schaduw van de dood leven, om onze schreden op het pad van vrede te leiden". (Lukas 1:79). Efeziërs 2:14 vertelt ons ook dat "Christus Zelf ons vrede heeft gebracht." God heeft de Vredevorst naar deze wereld gestuurd, en als de mensen van die dagen de Vredevorst hadden aanvaard, hadden ze weer in harmonie kunnen leven.

WAT HEBBEN MENSEN MET DIE VREDE DOEN?

Net als Adam en Eva gaven de Joden en de andere mensen van die tijd er de voorkeur aan God ongehoorzaam te zijn en Satans advies op te volgen. Ze wezen de prins af, en toen Pilatus Jezus en Barabbas voor hun neus zette, riepen ze: 'Weg met Jezus! Geef ons Barabbas!' Met andere woorden, ze zeiden: "Neem de Vredevorst weg en geef ons haat, oorlogen, moorden en zonde." Deze mensen hadden hun eigen vrije wil en ze hadden voor zichzelf kunnen kiezen zonder gedwongen te worden, maar toch kozen ze voor Barabbas. De dagen waarin we leven zijn precies hetzelfde. God heeft ons een keuze gegeven. We kunnen Jezus hebben als onze Heiland en als onze Koning, en Hij zal vrede in ons leven brengen. Hij zegt: 'Vrede is wat ik bij jullie achterlaat; het is mijn eigen vrede die ik je geef. Ik geef het niet zoals de wereld dat doet. Maak je geen zorgen en maak je geen zorgen; wees niet bang.' (Johannes 14:27). De zonden in ons leven hebben ons ver van God verwijderd, en in onze zondige staat hebben we geen vrede in onszelf, maar Jezus staat altijd met uitgestrekte armen te wachten om ons terug te ontvangen, om ons te herstellen, om ons tot zonen van God te maken en om ons tot zonen van God te maken. om ons weer **vrede** te geven.

Er wordt ons verteld in Romeinen 5: 1 "Nu we in het gelijk zijn gesteld met God door het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus." Er is niets op deze wereld dat ons vrede kan geven. Geld, rijkdom en roem kunnen het niet geven, drank kan het niet geven; en onze namen op een kerkrol zetten, kan het niet geven. Er is maar één manier om vrede voor onze ziel te ontvangen en dat is door tot de Heer Jezus te komen, onze zonden aan Hem te belijden en ons ervan af te wenden, en 'Als we onze zonden

aan God belijden, zal Hij zijn belofte houden en doen wat heeft gelijk: Hij zal ons onze zonden vergeven en ons zuiveren van al het verkeerde doen." (1 Johannes 1: 9). De vrede die Jezus geeft, is een vrede die het menselijk begrip ver te boven gaat (Filippenzen 4: 7). Het kan niet door de mens worden uitgelegd, maar we kunnen het in ons leven ervaren als we bereid zijn ons af te keren van zonde en zondige vrienden, en ons tot de Heer Jezus Christus te wenden en Hem alleen te dienen. We kunnen misschien zonder vrede leven, maar we kunnen het ons niet veroorloven om zonder vrede te sterven. "Want Gods koninkrijk is geen kwestie van eten en drinken, maar van gerechtigheid en vrede." Daarom, als we de vrede van God niet in ons hart hebben als we sterven, zullen we zeker niet verwelkomd worden in Zijn hemel van vrede.

Als we de Vredevorst niet in ons leven hebben geaccepteerd en we sterven in onze zondige toestand, dan is er maar één plaats voor ons, en dat is het eeuwige vuur van de hel. U kunt het zich niet veroorloven te sterven in de toestand waarin u zich nu bevindt, omdat u voor eeuwig verloren zult zijn, en het Woord van God zegt ons: "De rook van het vuur dat hen kwelt, stijgt op tot in alle eeuwigheid." Het is een eeuwige hel waar de zondaar naartoe gaat, en we hebben allemaal gezondigd. "Er is niemand die rechtvaardig is." Als u wilt gaan naar de hemel, is er slechts één ding te doen en dat is om vrede met God en hebben God 's vrede in je hart'En laat de vrede die Christus geeft u, begeleiden.' Met Kerstmis worden we eraan herinnerd dat Jezus naar deze wereld kwam om vrede te brengen. Met Pasen worden we eraan herinnerd hoe de mensen Hem verwierpen en kruisigden. Beste vriend, word jij ook een van degenen die de Meester hebben afgewezen,

of ga je je leven openen en Hem binnenlaten? Er is maar één manier om Gods vrede in je hart te hebben, en dat is door nu voor Hem neer te knielen, aan Hem te belijden dat je een zondaar bent, en Hem te vragen je te zuiveren en je de Zijne te maken; het maakt niet uit hoe goed je denkt dat je bent, je moet gered worden; Het maakt niet uit hoe slecht je denkt dat je bent, Hij is bereid je te accepteren en zal niemand wegsturen. Als je nog nooit Gods vrede in je ziel hebt ervaren, accepteer die dan nu en je zult een grote en glorieuze vreugde hebben die woorden niet kunnen uitdrukken. (1 Petrus 1: 8).

Bij een bepaalde evangeliedienst stond een oude man op en zei: 'Ik heb geleefd tijdens de regering van vier koningen. In de eerste waren we altijd in oorlog, en het was een vreselijke tijd. Tijdens de regering van de tweede leden we een grote hongersnood en aten we ratten, gras en hout. Tijdens de derde versloeg onze vijanden ons en werden we hun dienaren. Maar tijdens het bewind van deze derde koning kregen we bezoek van een andere koning, een grote koning, een goede koning, een vreedzame koning, een koning van liefde - Jezus de Heer uit de hemel! Hij heeft de vijand verslagen en Hij heeft ons hart veroverd. Daarom leven we nu in vrede en overvloed, en hopen we binnenkort bij Hem in de hemel te wonen. "

Beste vriend, geef nu je leven over aan Jezus. Stop op dit moment op je neerwaartse weg naar de hel, draai je om en dien de Koning der koningen en Heer der heren. Het kan zijn dat veel van je vrienden je zullen verlaten, maar onthoud dat Jezus heeft gezegd: 'De vrede die Christus geeft, moet je leiden bij de beslissingen die je neemt.'

Meneer Gschwend

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via info@angp.co.za

Als u verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God graag met u danken en aan u denken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op :

HET HART VAN DE MENS



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)