

WHERE IS YOUR HOME?

WAAR IS JE HUIS ?

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)



De meesten van ons hebben een huis of een plek die we thuis noemen. Het is misschien niet zo groots als anderen of zo goed ingericht, het is misschien niet zo comfortabel als anderen, maar het is een thuis voor ons en het maakt niet uit waar we heen gaan of waar we reizen, we zijn altijd blij om terug te gaan naar ons eigen huis. . De andere plaatsen die we bezochten, waren in veel opzichten misschien mooier en beter, maar ze waren geen thuis voor ons en ons eigen

huis lonkte altijd. Er is iets met thuis dat ons welkom maakt en ons het gevoel geeft dat we daar thuishoren.

## **WIJ ZIJN ALLEEN HIER BEZOEKERS .**

Gods Woord vertelt ons dat we in deze wereld alleen vreemden en pelgrims zijn (1 Petrus 2:11; Hebrëen 11:13 ). Onze huizen hier, hoe goed ze ook zijn gebouwd, zijn slechts tijdelijk, binnenkort beginnen de muren te kraken, het dak gaat lekken, de wind waait door de deuren en ramen en niet lang daarna begint het pleisterwerk te vallen en langzaam maar zeker begint het huis af te brokkelen. Geen enkel gebouw op deze aarde duurt eeuwig, nee, ze zijn maar voor een seizoen en dan zijn het slechts ruïnes en puin. Kijk om je heen en overal zul je tekenen zien die je bewijzen dat niets in deze wereld lang duurt, maar dat alles voorbijgaat, zelfs onze huizen.

## **IEDEREEN HEEFT EEN PERMANENT HUIS .**

Ieder van ons, of we het nu weten of niet, heeft een permanent, eeuwigdurend huis. Dit zijn de huizen waar we heen gaan als ons leven op deze aarde ten einde loopt, als ons lichaam in het graf wordt gelegd. Onze zielen gaan dan naar hun huizen waar we geen vreemden zullen zijn, maar waar we voor altijd en altijd zullen zijn. Het enige huis wordt ons beschreven als een poel van vuur en zwavel waar het beest en de valse profeet zijn, en waar ook de duivel naartoe gestuurd zal worden en al degenen wiens namen niet in het Boek des Levens worden gevonden ( Openbaring 20: 10-15 ). In deze machtige golven van vuur, in deze pijnlijke en brandende hitte zal er gejammer en tandengeknars zijn; de grijns op het gezicht van de duivel, de misselijkmakende lach van de demonen zullen bijdragen aan de gruwel en verschrikkelijkheid van dit alles. Er zal geen

trooster en geen hulp zijn; de veroordeelden zullen alleen zijn in hun pijn en kwelling en zullen wensen dat ze zorgvuldiger naar het evangelie van Jezus Christus hadden geluisterd. Deze golven van vuur, deze plaats van pijniging, deze plaats die hel wordt genoemd, zullen hun thuis zijn, want "Iedereen heeft gezondigd en is ver weg van Gods reddende tegenwoordigheid" ( Romeinen 3:23). Dit is het huis van de overspelers, de immorele, afgodendienaars, degenen die hekserij gebruiken, degenen die haat in hun hart hebben, de jaloerse, de leugenaars, de dronkaards, de dief, de bedriegers, de oneerlijken, de moordenaars, degenen die liefhebben een strijd, de lui, de trotse, degenen die verlangen naar de dingen van deze wereld, de woest en wreed, de hebzuchtigen en degenen die van geld houden en degenen die de wereld en de dingen van de wereld liefhebben ( Galaten 5: 19-21; Openbaring 21: 8). Dit is het huis van degenen die hebben geweigerd de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser te aanvaarden, die nog niet zijn gezuiverd door het Bloed van Jezus. "Bedrieg uzelf niet; niemand houdt God voor gek. Iemand zal precies oogsten wat hij zaait "( Galaten 6: 7). Wat we zaaien in zonde en in het vlees, zullen we oogsten in de hel. Stop gewoon en kijk hoe een zondaar naar dit huis gaat, het huis dat van hem is omdat hij de Heiland nog nooit heeft aangenomen. De verharde zondaar nadert de dood met zijn lichaam gevuld met pijn en zijn ziel gevuld met angst voor de dood. De dood is gekomen op een moment dat niet verwacht en niet gewenst is en kijkt wreed naar zijn slachtoffer. De geneugten van de zonde zijn voorbijgegaan en het vreselijke en hoge loon van de zonde moet worden betaald ( Romeinen 6:23). Het leed van de hel greep zijn angstige ziel en geest. Hoewel hij misschien wil bidden, kan hij geen contact met God opnemen of met God

communiceren. Zijn vroegere vrienden zijn bang om aan zijn bed te staan en hun lege woorden van troost kunnen hem niet helpen en zijn rijkdom, die hij misschien door bedrog heeft verworven, kan zijn ziel niet redden of zijn pijn verlichten, noch zijn leven verlengen. Hoewel hij aan God probeert te denken, geeft de duivel hem geen enkele kans. Alles wat hij liefhad in deze wereld en waarvoor hij leefde, lijkt hem te bespotten en zelfs zijn valse wereldse herder kan hem niet helpen. Hij begint te beseffen dat " **het verschrikkelijk is om in de handen van de levende God te vallen** " ( Hebreëën 10:31). Hij hoopte op zijn sterfbed in orde te komen met God, maar vindt het te laat. Duizenden mensen sterven plotseling zonder ooit de kans te hebben gehad om God op hun sterfbed te vinden. Daarom wordt ons verteld om naar God te zoeken terwijl Hij te vinden is ( Jesaja 55: 6). In plaats van het troostende woord van God te horen, moet deze stervende zondaar, die de genade en liefde van God tijdens zijn leven verwierp, nu de stem horen van zijn Rechter, de Heiland die hij verwierp, zeggende: die onder Gods vloek zijn! Weg naar het eeuwige vuur dat is bereid voor de duivel en zijn engelen "( Mattheüs 25:41). "Iedereen moet een keer sterven, en daarna door God worden geoordeeld" ( Hebreëën 9: 27).

## **LAAT ONS NU EEN BETER THUIS KIJKEN .**

In dit huis is er geen nacht, geen lampen en geen zon nodig, want de Heer zal er zijn ( Openbaring 22: 5). "Wat niemand ooit zag of hoorde, wat niemand ooit dacht dat er zou kunnen gebeuren, is precies wat God heeft voorbereid voor degenen die van Hem houden" (1 Korintiërs 2: 9). Er is geen taal op aarde waarmee men de heerlijkheid van de hemel kan verklaren of beschrijven, het is wonderbaarlijk en heerlijk. Dit is het huis van de verlostten. Geen zondaar zal

daar ooit binnenkomen en "niets dat onrein is, zal de stad binnenkomen, noch iemand die schandelijke dingen doet of leugens vertelt. Alleen degenen wier naam is geschreven in het boek van de levenden van het Lam "(Openbaring 21:27). U kunt deze woning niet met geld kopen of ervoor werken. Je kunt niet over de muren klimmen, geen enkele kerkceremonie kan het je geven, er is maar één manier en dat is door Jezus. Hij zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand gaat naar de Vader behalve door mij "(Johannes 14: 6). Jezus vertelt ons in Johannes 14: 2 over het huis dat Hij aan het voorbereiden is, maar dit hemelse huis is alleen voor degenen wier zonden zijn vergeven en wiens hart en leven rein zijn. Velen trekken bepaalde kleren aan in de hoop dat deze hen naar de hemel zullen brengen. Nee, het is het hart dat boven alles moet worden gezuiverd, en we moeten een heilig, zuiver leven leiden, niet de dingen van de wereld volgen.

Als we dan zien dat we allemaal zondaars zijn in de ogen van God en allemaal op weg zijn naar de hel, is er maar één ding te doen ' **als we onze zonden aan God belijden, zal Hij zijn belofte houden en doen wat juist is: Hij zal vergeven. ons onze zonden en reinig ons van al ons kwaaddoen** "(1 Johannes 1: 9). Jezus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en wie in mij leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven "(Johannes 11:25, 26). 'Wie mijn woorden hoort en in Hem gelooft die mij heeft gezonden, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet worden geoordeeld, maar is reeds overgegaan van dood in leven "(Johannes 5:24). De dood houdt geen angst of kwelling in voor de christen "De dood is vernietigd; de overwinning is voltooid! Waar is de dood uw overwinning? Waar dood is uw macht om te kwetsen? Dank

zij God die ons de overwinning schenkt door onze Heer Jezus Christus "(1 Korintiërs 15: 54-57). Iemand die met God heeft geleefd en gewandeld, is niet bang voor de dood. Als de tijd van zijn vertrek aanbreekt, zal hij graag gaan, zoals de apostel Paulus het uitdrukt: "Ik wil heel graag dit leven verlaten en bij Christus zijn, wat veel beter is" (Filippenzen 1:23). Een christen verlangt ernaar het gezicht te zien van Jezus die voor hem aan het kruis stierf. De Heilige Geest herinnert hem ook aan de woorden van Jezus: "**Maak je geen zorgen en maak je geen zorgen. Geloof in God en geloof ook in mij. Er zijn veel kamers in het huis van mijn vader. En nadat ik een plaats voor je heb voorbereid, kom ik terug en breng je naar mezelf, zodat je zult zijn waar ik ben**" (Johannes 14: 1-4).

Laten we nu een tijdje stoppen en kijken hoe een christen naar zijn huis gaat. In plaats van de vreselijke dood wordt de engel of boodschapper van God gezien die wacht om zijn geest terug naar God te brengen. Ziel en geest worden bevrijd uit het sterfelijke lichaam en zweven door de open poorten van de hemel naar de armen van degene die voor hem stierf. Een gelukkig welkom wacht hem in de aanwezigheid van God, waar hij wordt begroet door zijn Heer en Meester met deze lovenswaardige woorden: "Goed gedaan, jij goede en trouwe dienaar! Kom binnen en deel mijn geluk!" Satan heeft geen macht meer over hem, want "Gelukkig zijn zij die van nu af aan sterven in dienst van de Heer! Ze zullen rust genieten van hun harde werk, want de resultaten van hun dienst gaan met hen mee" (Openbaring 14:13). Zou u **nu** willen doen als de verloren zoon die ver van huis was, zijn ellendige leven en zijn nood zag en zei: "Ik zal opstaan en naar mijn vader

gaan" (Lucas 15:18). Geef je leven **nu over** aan Jezus, doe het **nu** precies waar je bent; val op je knieën en belijd aan God dat je een zondaar bent en vraag Hem om je te zuiveren in Zijn kostbaar Bloed, en Hem in je leven te aanvaarden, en keer daarbij Satan de rug toe en op de weg die naar de hel leidt. begin op weg naar je hemelse thuis.

M . R. GSCHWEND

*Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)*

Als je verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God samen met u danken en aan u denken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op :

# HET HART VAN DE MENS



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)