

WHERE IS YOUR HOME?

VAR ÄR DITT HEM ?

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, kontakta kontoret på [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)



De flesta av oss har ett hem eller en plats vi kallar hem. Det kanske inte är så storslagen som andra eller så väl inredda, det kanske inte är så bekvämt som andra, men det är hem för oss och oavsett var vi besöker eller vart vi reser är vi alltid glada att komma tillbaka till vårt eget hem . De andra platserna vi besökte kan ha varit vackrare och bättre på många sätt, men de var inte hemma för oss och vårt eget hem vinkade alltid. Det finns något med hemmet som får oss välkomna och får oss att känna att vi hör hemma där.

## VI ÄR ENDAST BESÖKARE HÄR .

Guds ord säger att vi i denna värld bara är främlingar och pilgrimer (1 Petrus 2: 11; Hebr 11: 13). Våra hem här, oavsett hur välbyggda de är, är bara tillfälliga, snart börjar väggarna spricka, taket börjar läcka, vinden blåser genom dörrarna och fönstren och inte långt därefter börjar gipset att falla av och långsamt men säkert börjar hemmet smula. Ingen byggnad på denna jord varar för alltid, nej, de är bara för en säsong och då är de bara ruiner och spillror. Titta runt dig och överallt kommer du att se tecken som bevisar för dig att ingenting i denna värld varar länge, men att allt passerar, även våra hem.

## ALLA HAR ETT PERMANENTT HEM .

Var och en av oss, oavsett om vi vet det eller inte, har ett permanent, evigt hem. Dessa hem är de vi går till när våra liv på jorden slutar, när våra kroppar läggs i graven. Våra själar går sedan till sina hem där vi inte kommer att vara främlingar utan där vi ska vara för evigt. Det enda hemmet beskrivs för oss som en sjö av eld och svavel där vilddjuret och den falska profeten är, och där djävulen också kommer att skickas och alla dem vars namn inte finns i livets bok ( Uppenbarelseboken 20: 10 - 15 ). I dessa mäktiga eldsvågor, i denna plåga och brinnande värme kommer det att klagas och tandklapp; djävulens ansikte, demonernas skrämmande skratt kommer att lägga till skräck och fruktansvärt allt. Det kommer inte att finnas någon täcke och ingen hjälp; de fördömda kommer att vara ensamma i sin ångest och plåga och önskar att de hade lyssnat mer noggrant på Jesu Kristi evangelium. Dessa eldsvågor, den här plågan, den här platsen som kallas helvetet, kommer att vara deras hem eftersom "Alla har syndat och är långt ifrån

Guds frälsande närvaro" ( Romarbrevet 3: 23). Detta är äktenskapsbrytarnas hem, de omoraliska, avgudadyrkare, de som använder häxkonst, de som hatar i sina hjärtan, de svartsjuka, lögnarna, berusarna, tjuven, bedragarna, de oärliga, mördarna, de som älskar en kamp, de lata, de stolta, de som önskar det här i världen, de hårda och grymma, giriga och de som älskar pengar och de som älskar världen och det som är i världen ( Galaterna 5: 19 - 21; Uppenbarelseboken 21: 8). Detta är hem för dem som har vägrat att acceptera Herren Jesus Kristus som sin personliga frälsare, som ännu inte har renats av Jesu blod. "Bedrag inte er själva; ingen gör narr av Gud. En person kommer att skörda precis vad han sår "( Galaterna 6: 7). Vad vi sår i synd och i köttet kommer vi att skörda i helvetet. Stanna bara och se hur en syndare går till detta hem, det hem som är hans eftersom han ännu inte har accepterat Frälsaren. Den härdade syndaren närmar sig döden med sin kropp fylld av smärta och hans själ fylld med rädsla för döden. Döden har kommit vid en tidpunkt som inte förväntas och inte önskas och ser grymt på sitt offer. Syndens nöjen har gått bort och syndens fruktansvärda och höga lön måste betalas ( Romarna 6: 23). Helvetets nöd grep hans skrämde själ och ande. Även om han kanske vill be, kan han inte komma i kontakt eller kommunicera med Gud. Hans tidigare vänner är rädda för att stå vid hans säng och deras tomma tröstord kan inte hjälpa honom och hans rikedom, som han kan ha vunnit genom bedrägeri, kan inte rädda sin själ eller lindra hans smärta eller förlänga hans liv. Även om han försöker tänka på Gud, ger djävulen honom ingen möjlighet. Allt han älskade i den här världen och levde för, verkar håna honom och till och med hans falska ordliga herde kan inte hjälpa honom. Han börjar inse att " **det är en skrämmande sak**

**att falla i den levande Guds händer "** ( Hebr 10: 31). Han hoppades få rätt med Gud på sin dödsbädd men tycker att det är för sent. Tusentals människor dör plötsligt utan att någonsin ha en chans att hitta Gud på deras dödsbäddar. Därför uppmanas vi att söka efter Gud medan han kan hittas Jesaja 55: 6). Istället för att höra Guds tröstande ord måste denna döende syndare, som avvisade Guds nåd och kärlek under sin livstid, nu höra rösten från sin domare, Frälsaren som han avvisade och sade: "Bort från mig, du som är under Guds förbannelse! Bort till den eviga elden som har förberetts för Djävulen och hans änglar "( Matteus 25: 41). "Alla måste dö en gång och därefter dömas av Gud" ( Hebr 9: 27).

### **Låt oss titta på det bättre hemmet .**

I det här hemmet finns det ingen natt, inga lampor och ingen sol kommer att behövas, för Herren kommer att vara där ( Uppenbarelsboken 22: 5). "Det som ingen någonsin såg eller hört, vad ingen någonsin trodde kunde hända, är just det som Gud förberedde för dem som älskar honom" (1 Korintierna 2: 9). Det finns inget språk på jorden genom vilket man kan förklara eller beskriva himmelens härlighet, det är underbart och härligt. Detta är de återlösta hem. Ingen syndare kommer någonsin in där och "ingenting som är orent kommer in i staden, inte heller någon som gör skamliga saker eller säger lögnen. Endast de vars namn är skrivna i Lammets levande bok "( Uppenbarelsboken 21: 27). Du kan inte köpa detta hem med pengar eller genom att arbeta för det. Du kan inte klättra över dess murar, ingen kyrklig ceremoni kan ge dig den, det finns bara ett sätt och det är genom Jesus. Han sa: "Jag är vägen, sanningen och livet; ingen går till Fadern utom av mig "(Joh 14: 6). Jesus berättar i Johannes 14: 2 om det hem han förbereder, men

det här himmelska hemmet är endast för dem vars synder har förlåtits och vars hjärtan och liv är rena. Många tar på sig vissa kläder i hopp om att de ska få dem till himlen. Nej, det är hjärtat framför alla behov som renar, och vi måste leva heliga, rena liv utan att följa världens saker.

Med tanke på att vi alla är syndare i Guds ögon och alla är på väg mot helvetet, finns det bara en sak att göra " **om vi bekänner våra synder inför Gud, kommer han att hålla sitt löfte och göra det som är rätt: Han kommer att förlåta oss våra synder och rena oss från all vår gärning** "(1 Johannes 1: 9). Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig kommer att leva, även om han dör; och den som lever och tror på mig kommer aldrig att dö "(Johannes 11: 25,26). "Den som hör mina ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Han kommer inte att dömas, men har redan gått från döden till livet "(Johannes 5: 24). Döden är varken rädd eller plågad för den kristna "Döden förstörs; segern är klar! Var döden är din seger? Var död, är din makt att skada? Tack vare Gud som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus "(1 Korinthierna 15: 54-57). En person som har bott och vandrat med Gud är inte rädd för döden. När tiden för hans avgång kommer kommer han gärna att gå, som aposteln Paulus uttrycker det: "Jag vill mycket lämna detta liv och vara med Kristus, vilket är en mycket bättre sak" (Filipperna 1: 23). En kristen längtar efter att se ansiktet på Jesus som dog för honom på korset. Den Helige Ande påminner honom också om Jesu ord: " **Var inte orolig och upprörd. Tro på Gud och tro också på mig. Det finns många rum i min fars hus. Och efter att jag har gått och förberett en plats åt dig, kommer jag tillbaka och**

tar dig till mig själv, så att du kommer vara där jag är "(Joh 14: 1-4).

Låt oss nu stanna en stund och se hur en kristen går hem. Istället för den fruktade döden ses Guds ängel eller budbärare som väntar på att föra sin ande tillbaka till Gud. Själ och ande frigörs från den dödliga kroppen och svävar genom himmelens öppna portar till armarna på den som dog för honom. Ett glatt välkomnande väntar honom i närvaro av Gud där han hälsas av sin herre och mästare med dessa lofvärda ord: "Bra gjort, du goda och trogna tjänare! Kom in och dela min lycka! " (Matteus 25: 21). Satan har ingen makt över honom längre, för "Lyckliga är de som från och med nu dör i Herrens tjänst! De kommer att ha vila från sitt hårda arbete, för resultatet av deras tjänst följer dem "( Uppenbarelsboken 14: 13). Skulle du **nu** göra som den förlorade sonen som var långt hemifrån, såg hans eländiga liv och hans behov och sa: "Jag ska stå upp och gå till min far" (Luk 15: 18). Överlämna ditt liv **nu** till Jesus, gör det **nu** precis där du är; falla på dina knän och erkänna för Gud att du är en syndare och be honom rena dig i hans dyrbara blod och acceptera honom i ditt liv, och på detta sätt vända ryggen till Satan och på vägen som leder till helvetet och börja på väg till ditt himmelska hem.

M . R. GSCHWEND

*Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, kontakta kontoret på [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)*

Om du har funnit frälsning i Kristus eller på annat sätt har välsignats genom vår evangelielitteratur, vänligen meddela oss. Vi vill tacka Gud med dig och komma ihåg dig ytterligare i våra böner. För gratis evangelielitteratur, böcker och traktat på över 540 språk, vänligen kontakta oss :

# Människans hjärta



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)