

DELIVERANCE FROM DRUNKENNESS

LEVERANS FRÅN FÖRESKAP

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, vänligen kontakta kontoret på info@angp.co.za



"Visa mig någon som dricker för mycket, som måste prova en ny drink, så ska jag visa dig någon eländig och ledsen för sig själv, alltid orsaka problem och alltid klaga. Hans ögon är blodsprängda och han har blåmärken som kunde ha undvikits. Låt inte vin fresta dig, även om det är rikt rött, även om det gnistrar i koppen, och det går smidigt ner. Nästa morgon kommer du att känna dig som om du hade

blivit biten **av en giftig orm** . Konstiga sevärdheter kommer att dyka upp för dina ögon, och du kommer inte att kunna tänka eller prata tydligt. Du kommer att känna dig som om du var ute i havet, sjuksjuk, svängande högt upp i riggingen av ett kastande fartyg. "Jag måste ha träffats", kommer du att säga; 'Jag måste ha blivit slagen, men jag kommer inte ihåg det. Varför kan jag inte vakna? Jag behöver en drink till. " (Ordspråken 23: 29-35)

Det fanns ingen berusande drink i Edens trädgård. Jäsning, korruption, sjukdom och död kom till världen genom progressiv synd. Under Noahs tid var jäsning förmodligen ny och dess konsekvenser okända för honom. Hans berusning ledde till en förbannelse över Kanaan. (1 Moseboken 9: 20--27)

Vad säger Gud om berusning!

Guds ord är helt klart om beruselsens synd och förklarar att: "Ingen berusad kommer att äga Guds rike." (1 Korinthisarna 6:10). Om han inte vänder sig bort från denna onda vana.

Alkoholens ondska

"Antag att en man har en son som är envis och upprorisk, en son som inte kommer att lyda sina föräldrar, även om de straffar honom. Hans föräldrar ska ta honom inför ledarna för staden där han bor och få honom att prövas. De ska säga till dem: 'Vår son är envis och upprorisk och vägrar att lyda oss; han slösar bort pengar och är en berusad. ' Då ska männen i staden stena honom till döds, så att du kommer att bli av med detta ont. " (5 Moseboken 21: 18--21). "Du och dina söner ska inte gå in i tältet för min närvaro efter att ha druckit vin eller öl; om du gör det kommer du att dö.

" (3 Moseboken 10: 9). "Att dricka för mycket gör dig högljudd och dum. Det är dumt att bli full." (Ordspråksboken 20: 1). "Kungar borde inte dricka vin eller ha sugen efter alkohol. När de dricker glömmer de lagarna och ignorerar rättigheterna för människor i nöd. Alkohol är för människor som dör, för dem som är i elände. " (Ordspråksboken 31: 4-6). "Du är dömd! Vinflaskans hjältar! Modig och orädd när det gäller att blanda drycker! (Jesaja 5:22).

"Även profeterna och prästerna är så berusade att de vacklar. De har druckit så mycket vin och sprit att de snubblar i förvirring. Profeterna är för berusade för att förstå de visioner som Gud skickar, och prästerna är för berusade för att kunna avgöra de fall som kommer till dem. Borden där de sitter är alla täckta med kräkningar och det finns inte en ren plats kvar. " (Jesaja 28: 7-8).

Stark dryck är inte mat och är inte nödvändigt för vårt välbefinnande. Det är berusande och förvirrar drinkarens sinne. Det går inte bara till magen utan också till huvudet och dominerar hela personen. Därför säger aposteln Paulus: "Bli inte full av vin, som bara förstör dig; fyll istället med Anden. " (Efesierna 5:18).

A PICTURE OF A DRUNKARD



Alkohol gör en person till en påfågel, en apa, ett lejon och slutligen en gris . När en person har druckit lite kommer stolthet i hjärtat. Han tycker sig vara smartare och stiligare än någon annan. Han tänker också på sig själv att vara rik och börjar slösa bort sina pengar genom att ställa andra till en drink och slösa bort sina pengar medan hans fru och barn kanske svälter, i brist på kläder och ett ordentligt hem. Han inser inte att denna anda av stolthet och obehag har tag i honom. I andra människors ögon är han som påfågeln som sprider ut fjädrarna för att visa upp sin skönhet och färg.

Efter att ha druckit lite mer börjar han prata mycket om sig själv, berömma sig själv och härma andra. När han upptäcker att hans dumma prat får andra att skratta blir han mer djärv och pratar dumare än någonsin. Han börjar skryta om stora saker som han aldrig har gjort. Han inser inte att han agerar som en apa.

När han fortsätter att dricka börjar han känna sig lika stark och djärv som ett lejon. Han tror att han kan slåss mot alla och alla och är inte rädd för någonting. Han känner sig som en jätte och bryter och krossar allt som kommer honom. Han känner sig glad när människor flyr i rädsla och skräck. Han börjar ropa som ett lejon och får sin fru och sina barn att springa iväg från honom i rädsla, medan han bryter upp hemmet och börjar slåss mot alla och är inte rädd att sticka med en kniv eller att döda.

Dessutom, medan han fortsätter att dricka eftersom alkohol är en förtärande eld som ökar hans törst, påverkar de hans sinne. Hans huvud börjar snurra och han börjar vackla överallt, med ögon som sticker ut, han börjar nu se alla möjliga saker. Dryck har kommit över honom och

slutligen välter han sig på marken som en gris. Påfågeln, apan och lejonet ger äntligen plats för grisen. Han börjar till och med grymma som en gris och gör sig själv lägre än en gris. Det här är en riktig bild av en berusad. Gud sa därför att ingen berusad ska arva Guds rike. (1 Korinthierna 6:10).

Befrielse från berusning

"Vakna upp och gråta, ni berusare! gråta er vin-drinkare. " (Joel 1: 5). Sann sorg och bekännelse av denna synd till Gud kommer att göra dig fri om du tror på frälsningsgåvan som tillhör dig genom Jesus Kristus, "Det är på natten som de blir fulla. Men vi tillhör dagen och vi borde vara nykter. Gud valde oss inte att drabbas av sin vrede utan att äga frälsning genom vår Herre Jesus Kristus; som dog för oss. " (1 Tessalonikerna 5: 7-10)

Jesus kom för att rädda syndare, som inkluderar berusare. "Om sonen frigör dig, blir du verkligen fri." (Johannes 8:36). Jesus sa till kvinnan i Samaria: "Om du bara visste vad **Gud ger** , ... skulle du be honom, och han skulle ge dig livgivande vatten." "Men den som dricker vattnet som jag ger honom kommer **aldrig att bli törstig igen** . Det vatten som jag ska ge honom kommer att bli i honom en källa som kommer att ge honom livgivande vatten och ge honom evigt liv. " (Johannes 4: 10-14). "**Den som är törstig** ska komma **till mig** och dricka. Som Skriften säger, 'Den som någonsin tror på mig, strömmar av livgivande vatten kommer att rinna ut ur hans hjärta.' "(Johannes 7: 37-38). "O Gud, du är min Gud, och jag längtar efter dig. Hela min varelse önskar dig; som ett torrt, utslitt och vattenfritt land är min själ törstig efter dig. " (Psaltaren 63: 1). "Som en hjort längtar efter en ström av

kallt vatten, så längtar jag efter dig, o Gud. Jag törstar efter dig, den levande Guden. " (Psaltaren 42: 1-2).

Din själ, kära läsare, törstar efter den levande Gud, som ensam kan tillfredsställa den törsten. Stark dryck kommer aldrig att göra det. Det är som en man som försöker släcka en eld genom att hälla på paraffin eller bensin på den. Jesus ensam kan tillfredsställa din levande själs törst, liksom **all annan törst, oavsett om det är efter rikedom, berömmelse, makt, nöje eller kvinnor.** "Den som tror på mig kommer aldrig att bli törstig ." (Johannes 6:35). "Lyckliga är de vars största önskan är att göra vad Gud kräver; Gud kommer att **tillfredsställa** dem helt! "

Ingenting i denna värld kan tillfredsställa den mänskliga själens törst. Varken pengar, nötkreatur, kvinnor, öl, vin, tobak, dans eller något jordiskt nöje kan verkligen tillfredsställa. Jesus är det tillfredsställande brödet och livets vatten. " **Jag är livets bröd** ," sa Jesus till dem. "Den som kommer till mig **kommer aldrig att bli hungrig** ; den som tror på mig **kommer aldrig att bli törstig** ." (Johannes 6:35).

Kom till Jesus, kom idag. Strömmar av levande vatten strömmar från Jesus Kristus. När Jesus hängde från korset för dig och mig, ropade han: " **Jag är törstig** ." (Johannes 19:28). Jesus, källan med levande vatten, dog av törst, för att ta bort den syndiga törsten från dig och tillfredsställa dig. Gå på knä och gråta till Gud, så kommer han att ge dig att dricka ur Livets fontän.

" **Kom den som är törstig** ; acceptera livets vatten som en gåva, den som vill ha det. " (Uppenbarelseboken 22:17). "Kom, alla som är törsta - här är vatten!" (Jesaja 55: 1). "När sötvattnet gläder de

törstiga, så gläder sig Guds folk när han räddar dem." (Jesaja 12: 3).

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, vänligen kontakta kontoret på info@angp.co.za

Om du har funnit frälsning i Kristus eller på annat sätt har välsignats genom vår evangelielitteratur, vänligen meddela oss. Vi vill tacka Gud med dig och komma ihåg dig ytterligare i våra böner. För gratis evangelielitteratur, böcker och traktat på över 540 språk, vänligen kontakta oss :

Människans hjärta



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)