

ONLY ONE WAY TO GOD

KUN EN MÅDE TIL GUD

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

"Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; ingen går til Faderen undtagen af mig." (Johannes 14: 6). Der tilbydes mange falske religiøse lærere mange måder at finde Gud på, men i al forvirring er det godt at høre vores frelser, Herren Jesus Kristus sige: "Jeg er vejen."



Hvis der nogensinde var en tid, hvor vi har brug for at lytte til hans stemme, ser det ud til, at den tid er nu. Ingen vil benægte, at vi lever i usikre tider, men da Jesus først talte disse ord, var tiderne lige så usikre. Der var meget religiøs og traditionel undervisning, men meget lidt sandhed. Jesus sagde til farisæerne (en religiøs sekte): "Det nytter ikke dem at tilbede mig, for de lærer menneskeskabte regler, som om de var mine love!" (Mattæus 15: 9).

Der er uden tvivl mange i denne forvirrede verden i dag, der som Thomas stiller spørgsmålet: "Hvordan kan vi kende vejen?" Måske spørger de måske ikke højt, men spørgsmålet er i mange urolige hjerter lige det samme. På et tidspunkt var der den tvivl i mit eget hjerte og sind, men gudskelov er den ikke længere, for da Jesus sagde: "Jeg er Vejen," var det nok for mig.

Lige siden Adam var ulydig mod Gud i Edens have, har mennesket forsøgt at finde vej til at komme tilbage til Gud. Nogle vil endda benægte at mennesket nogensinde er kommet vild. De siger i virkeligheden, at når et barn bliver født i verden, er det allerede rent, og alt hvad der er brug for, er bare at holde det sådan. Så de fortsætter i deres forgæves bestræbelser på at gøre netop det. De synes at tænke, at hvis de kan få dem til kirken, give dem en ordentlig uddannelse og i en bestemt alder, få dem accepteret som medlem af kirken, at dette med tiden vil bringe dem til himlen. Vi hører derfor meget snak om træning af unge, men meget lidt om behovet for at unge accepterer Kristus som Frelser.

Naturligvis er det helt naturligt for mennesket at tro, at han kan arbejde sig tilbage til Gud. Da Adam og Eva syndede mod Gud i Edens have, forsøgte de at skjule sig for at skjule deres nøgenhed. De løb væk fra Gud og gemte sig inde i havenes træer. Da Adam syndede i stedet for at tilstå sin synd for Herren, løb han væk fra ham. Der var kun én måde for Adam at blive bragt tilbage til Gud og blive accepteret i hans nærværelse, og Gud tog det første skridt. Han så og kaldte på Adam og fandt ham gemme sig mellem træerne. "Herren Gud lavede tøj af dyreskind ... og han klædte Adam og Eva på ." (1 Mosebog 3:21). Læg mærke til,

at Herren søgte, fandt og skaffede. I dette ser vi Guds ordning for fattige, skyldige syndere.

Jesus Kristus er Guds søn. Gud er den, der sendte ham til verden. Gud er den, der lagde alle vores synder på ham. "Han udholdt den lidelse, der burde have været vores, den smerte, som vi skulle have båret. Hele tiden troede vi, at hans lidelse var en straf, som Gud sendte. Men på grund af vores synder blev han såret, slået på grund af det onde, vi gjorde. Vi helbredes af den straf, han led, helbredes af de slag, han modtog. Vi var alle som tabte får, hver af os gik sin vej. Men Herren lod straffen falde på ham, straffen os alle fortjent." (Esajas 53: 4-6).

Vi hører undertiden udtrykt, at mennesket kom på afveje gennem Adams ulydighed, men er genoprettet gennem Jesus Kristus. Bibelen siger: "For Kristus døde for synder en gang for alle, en god mand for syndernes skyld for at føre dig til Gud. Han blev dræbt fysisk, men gjort åndeligt levende." (1 Peter 3:18).

Der er kun én vej til Gud, og den måde er ikke et system med regler eller regler eller en adfærdskodeks, men gennem en herlig levende person, Jesus Kristus, der kom ned fra himlen og levede et liv, der var absolut uden synd. Selv de, der hadede ham mest, kunne ikke finde nogen fejl i ham, og Judas, den der forrådt ham, erkendte at han havde forrådt en uskyldig mand. (Mattæus 27: 4). Så vi ser, at den uskyldige, der led for de skyldige, bringer de skyldige til Gud på en acceptabel måde.

"Enhver levende mand er ikke mere end et vindstød." (Salme 39: 5). Denne erklæring fra Guds ord gør det klart, at vi i bedste fald kun er skrøbelige og svage, og at hvad han kræver af os, er at indse vores behov for ham og hans redningsmagt.

Mennesker med godt helbred har ikke brug for en læge, så det er med de selvretfærdige, de tror, de ikke har brug for en frelser, men Gud sagde: "Selv vores bedste handlinger er beskidte igennem og igennem." (Esajas 64: 6). Det kræver noget bedre end vores bedste handlinger for at gøre os i stand til at stå foran Gud. Det ville kræve et rigtigt forhold til Gud, og som vi kun finder i Kristus. "Gud har bragt dig i forening med Kristus Jesus, og Gud har gjort Kristus til at være vores visdom. Af ham er vi udlignet med Gud; vi bliver Guds hellige folk og frigøres." (1 Korinther 1:30).

"Kristus var uden synd, men for vores skyld lod Gud ham dele vores synd, så vi i enighed med ham kunne dele Guds retfærdighed." (2 Korinther 5:21). Vores synder står mellem os og Gud, men Jesus Kristus led straffen for dem på korset og derved glædede Gud. "Han er i stand til nu og altid at frelse dem, der kommer til Gud gennem ham."

Jesus er det trofaste vidne. (Åbenbaringen 1: 5) og han har lovet, at han ikke vil afvise nogen, der kommer til ham (Joh 6:37). At komme til ham betyder simpelthen at vende sig fra dit syndige liv, vende ryggen til verden, bede Gud om at tilgive dig og rense dig. Når du har accepteret Herren og hans tilgivelse, vil han give dig sin fred og glæde.

Der er kun én vej til Gud, kære læser, må du høre Herren Jesus Kristus, som han siger: "Jeg er vejen". Knæl ned nu og tal med ham og fortæl ham om dit liv, fortæl ham, at du er ked af det, bede ham om at tilgive dig, være barmhjertig over for dig en synder, rense dig, gøre dig til hans barn og give dig evigt liv. Han lovede, at han vil gøre det, så tro ham og stå op med sikkerhed i dit hjerte, at han har hørt dig, og arbejdet er udført.

Gå så og synd ikke mere, og hvis du finder ud af at du er svag, så bed Herren Jesus om at styrke dig og give dig sejr over synden. Vær fast besluttet på at vende dig fra verdens ting, og du vil opdage, at han ikke kun vil give dig fred og glæde, som verden ikke kan give, men du vil finde en sådan glæde ved at tjene Gud, at du ikke engang vil savne glæderne ved verden, for verdens ting er kun et øjeblik, men hvad Gud giver, er for evigt.

Vend dig nu til ham, der er vejen, sandheden og livet.

Bedrageren

Satan snydte Adam og Eva ved at give dem en løgn for sandheden. Han tilbød dem, hvad der ikke tilhørte ham, og han gav dem sorg for glæde og død for livet.

Falsk retfærdighed

Satan vil tilbyde dig en falsk retfærdighed, som din egen retfærdighed, der er snavset igennem og igennem i stedet for Jesu sande retfærdighed, kun opnået ved at vende sig fra synd og sætte din tro på Jesus Kristus.

Falsk fred

Satan vil give dig en falsk fred ved at fortælle dig, at alle mennesker er Guds børn og vil komme til himlen. Jesus sagde til farisæerne: "Du er din fars, Djævelens børn, og du vil følge din fars ønsker." (Johannes 8:44). Apostelen Johannes skriver: "Den, der fortsætter med at synde, tilhører Djævelen, fordi Djævelen har syndet fra begyndelsen. Guds søn dukkede op af netop denne grund for at ødelægge, hvad djævelen havde gjort. Den, som er Guds barn, gør ikke fortsætte med at synde, for Guds natur er i ham; og fordi Gud er hans far, kan han ikke fortsætte med at synde. Dette er den klare forskel mellem Guds børn og Djævelens børn: enhver, der ikke gør hvad der er rigtigt

eller ikke kærlighed hans bror er ikke Guds barn. " (1 Johannes 3: 8-10).

Vi kan kun blive Guds børn ved at blive født igen. "Nogle modtog dog ham og troede på ham, så han gav dem ret til at blive Guds børn. De blev ikke Guds børn ved naturlige midler, det vil sige ved at blive født som børn af en menneskelig far; Gud selv var deres far. Ingen kan se Guds rige, medmindre han er født på ny. En person fødes fysisk af menneskelige forældre, men han fødes åndeligt af Ånden. " (Johannes 1: 12, 13 & 3: 3,6). Satan fortæller dig, at der ikke er noget helvede, ingen Gud, ingen dom og ingen opstandelse. Helligånden, sandhedens ånd, viser dig dine synder og viser dig Jesus sydebæreren, Guds søn, der fjerner verdens synd.

Falsk glæde

Djævelen forsøger at give dig falsk glæde og vil give dig verdslige ønsker. Disse kan imidlertid ikke tilfredsstille din sjæls længsel. Hverken øl eller spiritus kan slukke din sjæls tørst. Jesus tilbød den samaritanske kvinde ved brønden livgivende vand, der ville slukke hendes tørst. (Johannes 4,5-13). Jesus er livets kilde. Hvis vi drikker af det vand, som han giver, vil vandet være i os som en levende kilde, der fører til evigt liv. Lad dig ikke narre af djævelens falske, tomme glæde, der kun ender i evig sorg i helvede.

Falskt lys

Djævelen fremstår som et falskt lys. Han kan godt lide at fremstå som en lysets engel. Før hans fald var han den smukkeste engel, men er det ikke længere. Han forsøger at få synd til at virke meget attraktiv og smuk for at friste dig og holde dig fanget, men dette lys er et falsk lys. Når Jesus retfærdighedens søn vises, vil djævelens lys

forsvinde. Guds lys vil afsløre grimheden af Satans såkaldte herlighed.

Falsk måde



Djævelen prøver at føre dig den forkerte vej. Der er kun én vej, der fører til himlen. Jesus sagde: "Jeg er vejen, sandheden og livet." Satan fortæller dig, at han har en bedre vej, en bredere vej, som mange går på, men han viser dig ikke enden på den vej, der fører til helvede.

"Hvad du synes er den rigtige vej kan føre til døden. Dumme mennesker synes altid, at de har ret.

Kloge mennesker lytter til råd. Retfærdighed er vejen til livet; ondskab er vejen til døden." (Ordsprogene 14:12 & 12:15,28).

Falsk rigdom

Den rigdom, som djævelen giver, er falsk rigdom. Den rige mand blev bedraget, for da han døde, gik han til helvede. Judas blev fristet af tredive sølvstykker. Ved at forråde Jesus mistede han evigt liv, evig fred, evig glæde

og evig rigdom. Satan vil give dig en sten til brød, en skorpion til et æg og en slange til en fisk. I Jesus har vi evige rigdom, som aldrig vil forsvinde. (Mattæus 7: 7-11).

Meget mere kunne siges, men dette er tilstrækkeligt til at advare dig om at følge den sande Hyrde, der gav sit liv for dig. Følg det sande lys, som er Jesus. Modtag sandhedens ånd, Helligånden, vær en gren af det sande vin. Lyt til Jesus den sande profet og ikke til djævelens profeter. Vend dig fra dine afguder (falske guder) og tjen den sande Gud.

Vær en sand tilbeder og tilbed Gud i ånd og sandhed. Jesus er det sande brød, der tilfredsstillter og giver evigt liv.

Lad dig ikke narre, Gud narres ikke, hvad et menneske sår han vil høste.

Lad ikke djævelen bedrage dig længere, men følg Jesus Kristus, som sagde: "Jeg er vejen, sandheden og livet."

Denne evangelisk traktat blev oversat med en computer. Hvis du kan rette eller forbedre sproget, bedes du kontakte kontoret på info@angp.co.za

Hvis du har fundet frelse i Kristus eller på anden måde er blevet velsignet gennem vores evangelielitteratur, så lad os det vide. Vi vil gerne takke Gud sammen med dig og huske dig yderligere i vores bønner. For gratis evangelisk litteratur, bøger og traktater på over 540 sprog, bedes du kontakte os :

MENSS HJERTET



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)