

# ONLY ONE WAY TO GOD

## SLECHTS ÉÉN WEG NAAR GOD

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

"Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand gaat naar de Vader behalve door mij." (Johannes 14: 6). Veel manieren om God te vinden worden de mensen aangeboden door valsreligieuze leraren, maar in alle verwarring is het goed om onze Heiland, de Heer Jezus Christus, te horen zeggen: "Ik ben de Weg."



Als er ooit een tijd was dat we naar Zijn stem moesten luisteren, dan lijkt het erop dat die tijd nu is. Niemand zal ontkennen dat we in onzekere tijden leven, maar toen Jezus deze woorden voor het eerst sprak, waren de tijden net zo onzeker. Er was veel religieus en traditioneel onderwijs, maar heel weinig waarheid. Jezus zei tegen de Farizeeën

(een religieuze sekte): "Het heeft geen zin mij te aanbidden, omdat ze door mensen gemaakte regels leren alsof het mijn wetten zijn!" (Mattheüs 15: 9).

Ongetwijfeld zijn er tegenwoordig velen in deze verwarde wereld die net als Thomas de vraag stellen: "Hoe kunnen we de weg weten?" Misschien stellen ze het niet hardop, maar de vraag is toch in veel verontruste harten. Ooit was er die twijfel in mijn eigen hart en geest, maar godzijdank is die er niet meer, want toen Jezus zei: "Ik ben de Weg", was dat genoeg voor mij.

Sinds Adam ongehoorzaam was aan God in de hof van Eden, heeft de mens geprobeerd de weg te vinden om bij God terug te komen. Sommigen zullen zelfs ontkennen dat de man ooit is afgedwaald. Ze zeggen in feite dat wanneer een kind in de wereld wordt geboren, het al puur is en het enige dat nodig is, is het zo te houden. Dus gaan ze door met hun vergeefse pogingen om precies dat te doen. Ze schijnen te denken dat als ze ze naar de kerk kunnen krijgen, ze een goede opleiding kunnen geven en ze op een bepaalde leeftijd als gemeentelid geaccepteerd kunnen krijgen, dat dit ze na verloop van tijd in de hemel zal brengen. We horen daarom veel praten over het opleiden van jonge mensen, maar heel weinig over de noodzaak voor jonge mensen om Christus als Redder te aanvaarden.

Het is natuurlijk volkomen natuurlijk dat de mens denkt dat hij zich een weg terug naar God kan banen. Toen Adam en Eva tegen God zondigden in de hof van Eden, probeerden ze zichzelf te bedekken om hun naaktheid te verbergen. Ze renden weg van God en verstopten zich tussen de bomen van de tuin. Toen Adam zondigde in plaats van zijn zonde aan de Heer te belijden, rende hij van Hem weg. Er was maar één manier voor Adam om terug naar God te worden gebracht

en aanvaardbaar te worden gemaakt in Zijn aanwezigheid, en God nam de eerste stap. Hij keek en riep Adam en vond hem verstopt tussen de bomen. "De Here God maakte kleren van dierenhuiden ... en Hij kleetde Adam en Eva ." (Genesis 3:21). Merk op dat de Heer het zoeken, het vinden en voorzien deed. Hierin zien we Gods voorziening voor arme, schuldige zondaars.

Jezus Christus is Gods Zoon. God is degene die hem de wereld in heeft gestuurd. God is Degene die al onze zonden op Hem heeft gelegd. "Hij verdroeg het lijden dat ons had moeten zijn, de pijn die we hadden moeten dragen. Al die tijd dachten we dat Zijn lijden een door God gezonden straf was. Maar vanwege onze zonden werd Hij gewond, geslagen vanwege het kwaad dat we deden. We worden genezen door de straf die Hij leed, genezen door de slagen die Hij kreeg. We waren allemaal als verloren schapen, ieder van ons ging zijn eigen weg. Maar de Heer liet de straf op Hem vallen, de straf op ons allemaal. verdiend. " (Jesaja 53: 4-6).

We horen het soms tot uitdrukking brengen dat de mens door Adams ongehoorzaamheid is afgedwaald, maar door Jezus Christus is hersteld. De Bijbel zegt: "Want Christus stierf voor eens en voor altijd voor zonden, een goed mens namens zondaars, om u tot God te leiden. Hij werd lichamelijk ter dood gebracht, maar geestelijk levend gemaakt." (1 Petrus 3:18).

Er is maar één weg naar God en die weg is niet een systeem van regels of voorschriften of een gedragscode, maar via een glorieuze levende Persoon, Jezus Christus, die uit de hemel neerdaalde en een leven leidde dat absoluut zonder zonde was. Zelfs degenen die Hem het meest haatten, konden geen enkele fout in Hem vinden en Judas, degene die Hem verraadde, erkenden dat hij een onschuldige man

had verraden. (Mattheüs 27: 4). We zien dus dat de onschuldige die leed voor de schuldigen, de schuldigen op een aanvaardbare manier bij God brengt.

'Elke levende man is niet meer dan een windvlaag.' (Psalm 39: 5). Deze uitspraak uit Gods Woord maakt duidelijk dat we op zijn best slechts zwak en zwak zijn, en dat Hij van ons verlangt dat we onze behoefte aan Hem en aan Zijn reddende kracht beseffen.

Mensen met een goede gezondheid hebben geen dokter nodig, dus het is met de zelfingenomen, ze denken dat ze geen Redder nodig hebben, maar God zei: "Zelfs onze beste daden zijn door en door smerig." (Jesaja 64: 6). Er is iets beters voor nodig dan onze beste daden om ons geschikt te maken om voor God te staan. Het zou een juiste relatie met God vereisen en dat vinden we alleen in Christus. "God heeft u in eendracht met Christus Jezus gebracht, en God heeft Christus tot onze wijsheid gemaakt. Door Hem worden wij in orde gebracht met God; wij worden Gods heilige volk en worden vrijgelaten." (1 Korintiërs 1:30).

"Christus was zonder zonde, maar omwille van ons liet God Hem delen in onze zonde, zodat we in eendracht met Hem de gerechtigheid van God zouden delen." (2 Korintiërs 5:21). Onze zonden staan tussen ons en God in, maar Jezus Christus leed de straf ervoor aan het kruis en behaagde God daardoor. "Hij is nu en altijd in staat degenen te redden die door Hem tot God komen."

Jezus is de getrouwe getuige. (Openbaring 1: 5) en Hij heeft beloofd dat Hij niemand zal afwijzen die tot Hem komt (Johannes 6:37). Tot Hem komen betekent eenvoudigweg je afkeren van je zondige leven, de wereld de rug toekeren, God vragen je te vergeven en je te

zuiveren. Als je de Heer en zijn vergeving hebt aanvaard, zal Hij je zijn vrede en vreugde schenken.

Er is maar één weg naar God, beste lezer, moge je de Heer Jezus Christus horen zoals Hij zegt: "Ik ben de Weg". Kniel nu neer en praat met Hem en vertel Hem over uw leven, vertel Hem dat het u spijt, vraag Hem u te vergeven, u als zondaar genadig te zijn, u te zuiveren, u Zijn kind te maken en u eeuwig leven te geven. Hij beloofde dat Hij het zal doen, dus geloof Hem en sta op met de zekerheid in uw hart dat Hij u heeft gehoord en dat het werk is gedaan.

Ga dan en zondig niet meer, en als u merkt dat u zwak bent, vraag dan de Heer Jezus om u te versterken en u de overwinning over de zonde te geven. Wees vastbesloten om je af te keren van de dingen van de wereld, en je zult ontdekken dat Hij je niet alleen vrede en vreugde zal geven die de wereld niet kan geven, maar je zult zo'n genoegens scheppen in het dienen van God dat je de genoegens van de wereld, want de dingen van de wereld zijn er maar voor een moment, maar wat God geeft, is voor altijd.

Wend u nu tot Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

### De bedrieger

Satan bedroog Adam en Eva door hen een leugen voor de waarheid te vertellen. Hij bood hen aan wat hem niet toebehoorde en hij bezorgde hen verdriet van vreugde en dood voor het leven.

### Valse gerechtigheid

Satan zal u een valse gerechtigheid aanbieden, als uw eigen gerechtigheid die door en door smerig is in plaats van de ware gerechtigheid van Jezus, die u alleen verkrijgt door u

van de zonde af te keren en uw geloof in Jezus Christus te stellen.

### Valse vrede

Satan zal je een valse vrede schenken door je te vertellen dat alle mensen Gods kinderen zijn en naar de hemel zullen gaan. Jezus zei tegen de Farizeeën: 'Jullie zijn de kinderen van je vader, de duivel, en je wilt de verlangens van je vader volgen.' (Johannes 8:44). De apostel Johannes schrijft: "Wie blijft zondigen, behoort de duivel toe, want de duivel heeft vanaf het allereerste begin gezondigd. De Zoon van God verscheen juist om deze reden om te vernietigen wat de duivel had gedaan. Wie een kind van God is, doet dat ook." niet doorgaan met zondigen, want Gods natuur is in hem; en omdat God zijn Vader is, kan hij niet blijven zondigen. Dit is het duidelijke verschil tussen Gods kinderen en de kinderen van de duivel: iedereen die niet doet wat juist is of niet doet liefde zijn broer is niet Gods kind. " (1 Johannes 3: 8-10).

We kunnen alleen kinderen van God worden door opnieuw geboren te worden. 'Sommigen ontvingen Hem echter en geloofden in Hem; dus gaf Hij hun het recht om Gods kinderen te worden. Ze werden niet op natuurlijke wijze Gods kinderen, dat wil zeggen door geboren te worden als de kinderen van een menselijke vader; God Zelf. was hun Vader. Niemand kan het Koninkrijk van God zien tenzij hij wedergeboren is. Een persoon wordt fysiek geboren uit menselijke ouders, maar hij wordt geestelijk geboren uit de Geest. " (Johannes 1:12, 13 en 3: 3,6). Satan vertelt je dat er geen hel is, geen God, geen oordeel en geen opstanding. De Heilige Geest, de Geest van de waarheid, toont u uw zonden en toont u Jezus de Zonde-drager, de Zoon van God die de zonde van de wereld wegneemt.

## Valse vreugde

De duivel probeert je valse vreugde te schenken, en zal je wereldse verlangens geven. Deze kunnen echter niet het verlangen van uw ziel bevredigen. Noch bier, noch sterke drank kunnen de dorst van uw ziel lessen. Jezus bood de Samaritaanse vrouw bij de bron water aan om haar dorst te lessen. (Johannes 4,5-13). Jezus is de bron van leven. Als we drinken van het water dat Hij geeft, zal dat water in ons zijn als een levende bron die naar het eeuwige leven leidt. Laat u niet misleiden door de valse, lege vreugde van de duivel die alleen eindigt in eeuwig verdriet in de hel.

## Vals licht

De duivel verschijnt als een vals licht. Hij verschijnt graag als een engel des lichts. Voor zijn val was hij de mooiste engel, maar dat is het niet meer. Hij probeert de zonde erg aantrekkelijk en mooi te laten lijken, om je te verleiden en gevangen te houden, maar dit licht is een vals licht. Wanneer Jezus, de Zoon der gerechtigheid, verschijnt, zal het licht van de duivel vervagen. Gods licht zal de lelijkheid van de zogenaamde glorie van Satan onthullen.

## Valse manier





De duivel probeert je de verkeerde kant op te leiden. Er is maar één weg die naar de hemel leidt. Jezus zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Satan vertelt je dat hij een betere weg heeft, een bredere weg waarop velen lopen, maar hij laat je niet het einde zien van die weg die naar de hel leidt.

'Wat jij denkt dat de goede weg is, kan tot de dood leiden. Domme mensen denken altijd dat ze gelijk hebben.

Wijze mensen luisteren naar advies. Gerechtigheid is de weg naar het leven; slechtheid is de weg naar de dood. "(Spreuken 14:12 & 12: 15,28).

### Valse rijkdom

De rijkdom die de duivel geeft, is valse rijkdom. De rijke man werd bedrogen, want toen hij stierf, ging hij naar de hel. Judas werd verleid door dertig zilverstukken. Door Jezus te verraden, verloor hij het eeuwige leven, eeuwige vrede, eeuwige vreugde en eeuwige rijkdom. Satan zal je een steen geven voor brood, een schorpioen voor een ei en



een slang voor een vis. In Jezus hebben we eeuwige rijkdom die nooit zal vervagen. (Mattheüs 7: 7-11).

Er kan nog veel meer worden gezegd, maar dit is voldoende om u te waarschuwen de ware Herder te volgen die zijn leven voor u heeft gegeven. Volg het ware licht dat Jezus is. Ontvang de Geest van de waarheid, de Heilige Geest, wees een rank van de ware wijnstok. Luister naar Jezus de ware profeet en niet naar de profeten van de duivel. Keer je af van je afgoden (valse goden) en dien de ware God.

Wees een ware aanbidder en aanbid God in geest en in waarheid. Jezus is het ware Brood dat voldoening geeft en eeuwig leven geeft.

Laat u niet misleiden, God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait, zal hij oogsten.

Laat de duivel u niet langer bedriegen, maar volg Jezus Christus die zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven."

*Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact op met het kantoor via [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)*

Als u verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat het ons dan weten. We willen God samen met u danken en aan u denken in onze gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en traktaten in meer dan 540 talen contact met ons :

# HET HART VAN DE MENS



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)