

ONLY ONE WAY TO GOD

ENDAST EN VÄG TILL GUD

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, vänligen kontakta kontoret på info@angp.co.za

"Jag är vägen och sanningen och livet; ingen går till Fadern utom av mig." (Johannes 14: 6). Många sätt att hitta Gud erbjuds människor av falska religiösa lärare men i all förvirring är det bra att höra vår Frälsare, Herren Jesus Kristus säga: "Jag är vägen."

Om det någonsin fanns en tid när vi behöver lyssna på hans röst, verkar det som om den tiden är nu. Ingen kommer att förneka att vi lever i osäkra tider, men när Jesus först talade dessa ord var tiderna lika osäkra. Det fanns mycket religiös och traditionell undervisning, men väldigt lite sanning. Jesus sa till fariséerna (en religiös sekt): "Det är ingen nytta för dem att tillbe mig, för de lär ut konstgjorda regler som om de vore mina lagar!" (Matteus 15: 9).

Utan tvekan finns det många i denna förvirrade värld idag som som Thomas ställer frågan: "Hur kan vi veta vägen?" Kanske frågar de kanske inte högt, men frågan är i många oroliga hjärtan precis densamma. Vid ett tillfälle fanns det tvivel i mitt eget hjärta och sinne, men tack och lov är det inte längre för det när Jesus sa: "Jag är vägen", det var nog för mig.

Ända sedan Adam olydde Gud i Edens trädgård har människan försökt hitta vägen att komma tillbaka till Gud. Vissa kommer till och med att förneka att mannen någonsin kom vilse. De säger i själva verket att när ett barn föds till världen är det redan rent och allt som behövs är

bara att hålla det så. Så de fortsätter i sina fåfängliga ansträngningar att göra just det. De verkar tro att om de kan få dem till kyrkan, ge dem en ordentlig utbildning och vid en viss ålder, få dem accepterade som kyrkomedlem, att det med tiden kommer att få dem till himlen. Vi hör därför mycket tal om utbildning av unga människor, men väldigt lite om behovet av unga människor att acceptera Kristus som Frälsare.



Naturligtvis är det helt naturligt för människan att tro att han kan arbeta sig tillbaka till Gud. När Adam och Eva syndade mot Gud i Edens trädgård försökte de täcka sig för att dölja sin nakenhet. De sprang bort från Gud och gömde sig i trädgården. När Adam syndade istället för att erkänna sin synd inför Herren, flydde han ifrån honom. Det fanns bara ett sätt för Adam att föras tillbaka till Gud och göras acceptabel i hans närvaro, och Gud tog det första steget. Han letade efter och ropade på Adam och fann honom gömma sig bland träden. "Herren Gud skapade kläder av djurskinn ... och han klädde Adam och Eva." (1 Moseboken 3:21). Lägg märke till att Herren sökte, hittade

och tillhandahöll. I detta ser vi Guds försörjning för fattiga, skyldiga syndare.

Jesus Kristus är Guds Son. Gud är den som skickade honom till världen. Gud är den som lade alla våra synder på honom. "Han uthärda det lidande som borde ha varit vårt, smärtan som vi borde ha burit. Hela tiden trodde vi att hans lidande var ett straff som skickades av Gud. Men på grund av våra synder blev han sårad, misshandlad på grund av det onda vi gjorde. Vi är botade av det straff han led, helades av de slag han fick. Vi var alla som förlorade får, var och en av oss gick sin egen väg. Men Herren lät straffet falla på honom, straffet alla förtjänade." (Jesaja 53: 4-6).

Vi hör ibland att det uttrycktes att människan gick vilse genom Adams olydnad, men återställs genom Jesus Kristus. Bibeln säger: "Ty Kristus dog en gång för alla för synder, en god man för syndarnas räkning för att leda dig till Gud. Han dödades fysiskt men blev levande andligt." (1 Petrus 3:18).

Det finns bara ett sätt till Gud och det sättet är inte ett system med regler eller förordningar eller en uppförandekod, utan genom en härlig levande person, Jesus Kristus, som kom ner från himlen och levde ett liv som var helt utan synd. Till och med de som hatade honom mest, kunde inte hitta något fel hos honom och Judas, den som förrådde honom, erkände att han hade förrått en oskyldig man. (Matteus 27: 4). Så vi ser att den oskyldiga som lidit för de skyldiga, ger de skyldiga till Gud på ett godtagbart sätt.

"Varje levande människa är inte mer än ett vindpust." (Psaltaren 39: 5). Detta uttalande från Guds ord gör det tydligt att vi bara är svaga och i bästa fall svaga,

och att det han kräver av oss är att inse vårt behov av honom och hans räddningskraft.

Människor med god hälsa behöver inte en läkare, så det är med de självrättfärdiga, de tror att de inte behöver en frälsare, men Gud sa: "Även våra bästa handlingar är smutsiga igenom och igenom." (Jesaja 64: 6). Det krävs något bättre än våra bästa åtgärder för att göra oss lämpliga att stå inför Gud. Det skulle kräva en rätt relation med Gud och som vi bara hittar i Kristus. "Gud har fört dig i förening med Kristus Jesus, och Gud har gjort Kristus till vår visdom. Av honom är vi rättade till Gud; vi blir Guds heliga folk och frigörs." (1 Korintierna 1:30).

"Kristus var utan synd, men för vår skull lät Gud honom dela vår synd för att vi i förening med honom skulle kunna dela Guds rättfärdighet." (2 Korinthiska 5:21). Våra synder står mellan oss och Gud men Jesus Kristus drabbades av straffet för dem på korset och därigenom behaga Gud. "Han kan nu och alltid rädda dem som kommer till Gud genom honom."

Jesus är det trogna vittnet. (Uppenbarelseboken 1: 5) och han har lovat att han inte kommer att avvisa någon som kommer till honom (Joh 6:37). Att komma till honom betyder helt enkelt att vända sig från ditt syndiga liv, att vända ryggen till världen, be Gud att förlåta dig och rena dig. När du har accepterat Herren och hans förlåtelse kommer han att ge dig sin frid och glädje.

Det finns bara en väg till Gud, kära läsare, får du höra Herren Jesus Kristus när han säger: "Jag är vägen". Knäböj nu och prata med honom och berätta för honom om ditt liv, berätta för honom att du är ledsen, be honom att förlåta dig, vara barmhärtig mot dig en syndare, rena dig, göra dig till hans barn och ge dig evigt liv. Han lovade att han

kommer att göra det, så tro honom och stå upp med försäkran i ditt hjärta att han har hört dig och arbetet är gjort.

Gå då och synda inte mer, och om du upptäcker att du är svag, be Herren Jesus att stärka dig och ge dig seger över synden. Var fast besluten att vända dig från världens saker, så kommer du att upptäcka att han inte bara kommer att ge dig frid och glädje som världen inte kan ge, men du kommer att finna en sådan glädje att tjäna Gud att du inte ens kommer att sakna nöjen världen, ty världens saker är bara ett ögonblick, men vad Gud ger är för evigt.

Vänd dig nu till honom som är vägen, sanningen och livet.

Bedragaren

Satan fuskade Adam och Eva genom att ge dem en lögn för sanningen. Han erbjöd dem det som inte tillhörde honom och han gav dem sorg för glädje och död för livet.

Falsk rättfärdighet

Satan kommer att erbjuda dig en falsk rättfärdighet, som din egen rättfärdighet som är smutsig genom och genom i stället för Jesu sanna rättfärdighet, endast erhållen genom att vända dig från synd och sätta din tro på Jesus Kristus.

Falsk fred

Satan kommer att ge dig en falsk fred genom att berätta att alla människor är Guds barn och kommer att gå till himlen. Jesus sa till fariséerna: "Ni är barn till din far, djävulen, och du vill följa din fars önskningar." (Johannes 8:44). Aposteln Johannes skriver: "Den som fortsätter att synda tillhör djävulen, för djävulen har syndat från början. Guds son framträdde just av denna anledning för att förstöra det som djävulen hade gjort. Den som är ett Guds barn gör det fortsatt inte att synda, för Guds natur är i

honom, och eftersom Gud är hans far, kan han inte fortsätta synda. Detta är den tydliga skillnaden mellan Guds barn och djävulens barn: den som inte gör vad som är rätt eller inte älska hans bror är inte Guds barn. " (1 Johannes 3: 8-10).

Vi kan bara bli Guds barn genom att födas på nytt. "En del tog emellertid emot honom och trodde på honom, så han gav dem rätten att bli Guds barn. De blev inte Guds barn på naturliga sätt, det vill säga genom att födas som barn till en mänsklig fader; Gud själv var deras fader. Ingen kan se Guds rike om han inte är född på nytt. En person föds fysiskt av mänskliga föräldrar, men han föds andligt av Anden. " (Johannes 1: 12, 13 & 3: 3,6). Satan säger att det inte finns något helvete, ingen Gud, ingen dom och ingen uppståndelse. Den Helige Ande, sanningens Ande, visar dig dina synder och visar dig Jesus syndarbäraren, Guds Son som tar bort världens synd.

Falsk glädje

Djävulen försöker ge dig falsk glädje och kommer att ge dig världsliga önskningar. Dessa kan dock inte tillfredsställa din själs längtan. Varken öl eller sprit kan släcka din själs törst. Jesus erbjöd den samaritanska kvinnan vid källan livgivande vatten som skulle släcka hennes törst. (Johannes 4,5-13). Jesus är livets källa. Om vi dricker av det vatten som han ger, kommer det vattnet att vara i oss som en levande källa som leder till evigt liv. Låt dig inte luras av djävulens falska, tomma glädje som bara slutar i evig sorg i helvetet.

Falskt ljus

Djävulen framträder som ett falskt ljus. Han gillar att framstå som en ljusängel. Före hans fall var han den vackraste ängeln, men är det inte längre. Han försöker få

synd att verka mycket attraktiv och vacker för att fresta dig och hålla dig fången, men detta ljus är ett falskt ljus. När Jesus, rättfärdighetens son dyker upp, försvinner djävulens ljus. Guds ljus kommer att avslöja fulheten av den så kallade Satans härlighet.

Falskt sätt



Djävulen försöker leda dig på fel väg. Det finns bara ett sätt som leder till himlen. Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet." Satan berättar för dig att han har ett bättre sätt, en bredare väg som många går på, men han visar dig inte slutet på den vägen som leder till helvetet.

"Vad du tycker är rätt väg kan leda till döden. Dumma människor tycker alltid att de har rätt.

Kloka människor lyssnar på råd. Rättfärdighet är vägen till livet; ondska är vägen till döden. "(Ordspråksboken 14:12 & 12: 15,28).

Falska rikedomar

Den rikedom som djävulen ger är falsk rikedom. Den rika mannen lurades, för när han dog gick han till helvetet. Judas frestades av trettio silverstycken. Genom att förråda Jesus förlorade han evigt liv, evig fred, evig glädje och evig rikedom. Satan kommer att ge dig en sten för bröd, en skorpion för ett ägg och en orm för en fisk. I Jesus har vi eviga rikedomar som aldrig kommer att försvinna. (Matteus 7: 7-11).

Mycket mer kan sägas men detta är tillräckligt för att varna dig att följa den sanna herden som gav sitt liv åt dig. Följ det sanna ljuset som är Jesus. Ta emot sanningens ande, den heliga anden, var en gren av den sanna vinstocken. Lyssna på Jesus den sanna profeten och inte till djävulens profeter. Vänd dig från dina avgudar, (falska gudar) och tjäna den sanna Guden.

Var en sann tillbedjare och tillbed Gud i ande och sanning. Jesus är det sanna brödet som uppfyller och ger evigt liv.

Låt dig inte luras, Gud hånas inte, vad en man sår ska han skörda.

Låt inte djävulen bedra dig längre utan följ Jesus Kristus som sa: "Jag är vägen, sanningen och livet."

Detta evangelietraktat översattes med en dator. Om du kan korrigera eller förbättra språket, vänligen kontakta kontoret på info@angp.co.za

Om du har funnit frälsning i Kristus eller på annat sätt har välsignats genom vår evangelielitteratur, vänligen meddela oss. Vi vill tacka Gud med dig och komma ihåg dig ytterligare i våra böner. För gratis evangelielitteratur,

böcker och traktat på över 540 språk, vänligen kontakta oss :

Människans hjärta



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)